

At være kongebørn

at have vor længsel med
i alle vore forbindelser,
der taler om menneskevordelsens mysterium.

at have vor længsel med
i alle vore aktiviteter
som lader Guds kærlighed til menneskene
komme til syne.

at have vor længsel med
når vi skaber plads
for ethvert menneskes
kongelige værdighed.

at have vor længsel med
når vi plejer en skabningscentreret rytme
for at kunne forbinde jord og himmel
med hinanden.

Jeg vil give dig en engel -
en usynlig og let engel,
der vil lede dine skridt,
hvor du end færdes.

Jeg vil give dig en engel -
en engel, der gør dig glad,
så alt, hvad du foretager dig,
og alle dine tanker
må være velsignet.

Jeg vil give dig en engel -
en engel, der skal beskytte dig.
Den vil omfavne dig
både dag og nat.

Christa Spilling-Nöker



Skt. Annæ Kirke

Maria,
Guds Moder
Nytår 2017

Meditation -
og oplysninger til brug i ugens løb

Herren lade sit ansigt lyse over dig!

Det er overhovedet den smukkeste velsignelse, der findes. Gud selv gav den til Moses. »Herren talte til Moses og sagde: Sig til Aron og hans sønner: Sådan skal I velsigne israelitterne. Sig til dem: Herren velsigne dig og bevare dig, Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig, Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred. Sæt mit navn på israelitterne, så vil jeg velsigne dem.« (4 Mos 6,22 – 27)

I kirkens liturgi finder vi denne velsignelse, som præsten selv kan vælge at bruge som udgangsvelsignelse efter messen. Sådanne ord er virkelig balsam. De er samtidigt et råb til Gud og en bøn om velsignelse, et ønske om at blive beskyttet og favnet i den Almægtiges navn.

Der er ingen anden dag på året, hvor vi så meget ønsker at blive velsignet, som ved nytår. Vi ønsker hinanden lykke og held for de kommende uger og måneder. Og det er godt, hvis vi også ønsker hinanden sundhed, glæde og harmoni. Men vort største ønske er, at Gud velsigner os, at Gud beskytter os og er os nådig. Uden hans hjælp ville vi kun være tabere. Uden hans beskyttende og omsorgsfulde hænder ville vi være udsat for mange farer.

Og derfor er denne dag også dagen, hvor vi skal besinde os på ny. Hvad ville dog være mere fornuftigt, end at begynde dette nye år i hans navn? Hvad kan vi ønske os mere, end hans velsignelse ved det nye års begyndelse?

Hvis vi søger ledetråde, forbilleder i disse dage, så kan vi finde dem ved krybben: almindelige mennesker, simple hyrder, Maria, en pige fra landet, og Josef, en tømmer. Og alle undrede de sig over det usædvanlige, der var sket: Englenes glade budskab, hyrdernes fromhed, og den beskedne Maria, Guds Moder, der bevarede det alt sammen i sit hjerte.

Og da der var gået otte dage, og barnet skulle omskæres, gav man ham navnet Jesus, sådan som engelen havde sagt. Navngivning har altid haft en stor betydning, også hos 'naturfolk'. Med navnet er der ofte knyttet et program, en op-



gave, en udfordring. »Dit navn skal være helligt. Dit navn skal være et stort ord for dig. Dit navn skal vejlede dig. Dit navn skal virke i dig.« (Kurt Marti)



Og netop derfor er det op til os at omsætte Guds navn til praksis, f.eks. ved at vi begynder dette år i hans navn. At vi siger ham tak for det forgangne år. At vi i hans navn udtaler vor velsignelse over andre. At vi fuld af velvilje velsigner andre mennesker, også vore modstandere. Måske også i den ikke uselviske vished om, at den, der velsigner andre, også selv vil blive og være velsignet.

Adalbert L. Balling:
DAS GROSSE SONNTAGSLESEBUCH



Til den Engel,
der stod ved porten til det nye år,
sagde jeg:

Giv mig lys,
så jeg med sikre skridt kan møde uvisheden.

Engelen svarede mig:
Gå blot ind i mørket og tag Gud ved hånden.
Det er bedre end et lys
og mere sikkert end en vej, du kender.

Kinesisk kristen



*Alle i menigheden ønskes et godt
og velsignet Nytår! A.D. 2017*

Liturgisk kalender

Søndag 1.1.	FESTEN FOR MARIA, GUDSMODER, (h) Juledags oktav (II Ps) 1.L: 4 Mos 6,22-27 V: Sl 67,2-3.5-6.8 2.L: Gal 4,4-7 Ev: Luk 2,16-21 Gud være os nådig og velsigne os
Mandag 2.1.	Basilus den Store (†379) og Gregor af Nazians (†390), biskopper og kirkelærere (m) L: 1 Joh 2,22-28 V: Sl 98,1-4 Ev: Joh 1,19-28 Hele den vide jord har set vor Guds frelse
Tirsdag 3.1.	Jesu hellige navn L: 1 Joh 2,29 – 3,6 V: Sl 98,1.3c-6 Ev: Joh 1,29-34 Hele den vide jord har set vor Guds frelse
Onsdag 4.1.	L: 1 Joh 3,7-10 V: Sl 98,1.7-9 Ev: Joh 1,35-42 Hele den vide jord har set vor Guds frelse
Torsdag 5.1.	Johann Nepomuk Neumann CSsR biskop (†1860)(m) L: 1 Kor 9,16-19.22-23 V: Sl 23,1-6 Ev: Joh 10,11-16 Herren fører os ad fredens vej.
Fredag 6.1.	L: 1 Joh 5,5-13 V: Sl 147,12-15.19-20 Ev: Mark 1,7-11 Jerusalem, lovsyng Herren
Lørdag 7.1.	Knud Hertug , martyr, (†1131)(m) L: 1 Joh 5,14-21 V: Sl 149,1-6.9b Ev: Joh 2,1-11 Herren glæder sig over sit folk
Søndag 8.1.	HERRENS ÅBENBARELSE, (h) 1.L: Es 60,1-6 V: Sl 72,1-2.7-8.10-13 2.L: Ef 3,2-3a.5-6 Ev: Matt 2,1-12 Alle jordens folkeslag, Herre, skal kaste sig ned for dig

Kirkelig vejviser

Sognekontoret: Hans Bogbinders Alle 4, 2300 København S
Kontortid: Onsdag & torsdag kl. 10-12 de øvrige dage efter aftale
Telefon: 3258 4102

E-mail: info@sanktannaekirke.dk

Hjemmeside: www.stanneschurch.dk

Sognepræst:

p. Wieslaw Podlach tlf: 3286 0725 mobil: 2765 1069

Øvrige præster:

for engelsktalende

p. Andrzej Szorc tlf. 3286 0727 mobil: 9119 9793

for Polakkerne

p. Slawek Romanowski tlf. 3286 0723 mobil: 5026 3554