

FASTE MESSETIDER

Alle søndage:

Kl. 08.30	dansk
Kl. 10.00	dansk højmesse
Kl. 12.00	polsk
Kl. 17.00	engelsk

Hverdage:

Mandag	kl. 08.00	
Tirsdag	kl. 17.00	med vesper
Onsdag	kl. 08.00	
Torsdag	kl. 17.00	med novene
Fredag	kl. 17.00	
Lørdag	kl. 08.00	med laudes
Lørdag	kl. 16.30	engelsk med novene
Lørdag	kl. 18.30	polsk

Fastetidens vej er en ny chance til at tænke nærmere over mig selv – mine medmennesker – over Gud.

At følge med Jesus i 40 dage er en ny chance til omvendelse og forsoning – til at finde fred med Gud.

At være 40 dage på vej vil blive en nådens tid for den, der begiver sig på vej.

Nu er tiden inde.

Nu må jeg beslutte mig – af hele mit hjerte.

Bemærk:

HVER FREDAG I FASTETIDEN

Kl. 17.00 Korsvejsandagt
derefter: Aftenmesse



Skt. Annæ Kirke

1. søndag
i fasten 2017
Læseår A

Meditation –
og oplysninger til brug i ugens løb

Fristeren

Nu ligger Askeonsdag bag os. Fastetiden er begyndt. Det er tid til at stoppe lidt op og lytte til sit eget indre. Men også tid til at tænke på det onde og den onde.

Allerede i 1. Mosebogs skabelsesberetning tales der om »træet til kundskab om godt og ondt.« Og slangen, det bibelske symbol på det onde, lovede Adam og Eva og sagde: »Men Gud ved, at den dag I spiser af det, bliver jeres øjne åbnet, så I bliver som Gud og kan kende godt og ondt.«

Vore stamfædre, siger Biblen, fik snart noget andet at lære; de blev udvist af Edens Have, fordi de ikke havde modstået Satans fristelse. De faldt for fristelsen begge to.

Evangeliet i dag beretter også om Satans fristelser. Jesus tilbragte 40 dage og nætter i ørkenen. Han bad, fastede og sultede. Og så viste den onde sig for ham og sagde: »Hvis du er Guds søn, så sig, at stenene her skal blive til brød.« Og »Da tog Djævelen ham med til den hellige by, stillede ham på templets tinde og sagde til ham: »Hvis du er Guds søn, så styrtdig ned.« Og tredje fristelse: »Alt dette vil jeg give dig, hvis du vil kaste dig ned og tilbede mig.« Han ville give ham magt over alle verdens riger og deres herlighed.

For Satan drejede det sig om tre forhold: Eksistensangst, heltedyrkelse og et magtbevis, det vil altid vise sig at være det stærkeste, sådan mente fristeren, og ikke Guds anvisninger. Men her, i Judæas ørken, havde Satan gjort regning uden vært. Tre gange efter hinanden blev han staks sat på plads alle tre gange. Tre gange blev han ydmyget. Fristerens stolthed blev tvunget i knæ. Ifølge Mattæus kom der engle og sørgede for ham, til han forlod ørkenen.

Siden da har 'ørkenen' ikke kun været betegnelse for et sted, hvor man kunne samle kræfter, men også et sted, hvor man blev udsat for store fristelser. Alle de 'store' gik på deres vis ud i ørkenen, før de trådte offentligt frem, først stilhed, ensomhed og ro. Buddha kan være et eksempel, men også Johannes Døber, Paulus og Muhammed. Mange af de

tidligste munke levede i ørkenen, og blev ofte anfægtet af Satan og hans onde ånder med yppige løfter.

Den engelske forsker og opdager Wilfred Thesigar skriver, at for ham var ørkenen den største oplevelse i hans liv. Ingen andre steder havde han bedre forstået Gud og verden, mennesker og natur end i ørkenen. Og alligevel var mennesker af uendelig større betydning end naturen. For 'mennesket er der, hvor hans sjæl er, og ikke der, hvor hans legeme befinder sig (Mahatma Gandhi), og han siger videre, religion består ikke i, at man må spise dit og ikke spise dat, men alene i erkendelsen af Gud. Det er den erkendelse, enhver kristen skal komme til; tage tid til 'ørkenen'.

Jesu opførsel i ørkenen tjener os som orientering og vejviser.

Albert L. Balling

DAS GROSSE SONNTAGSLESEBUCH



I sit fastebudskab 2011 siger pave Benedikt XVI.

”For at vi tager vor rejse mod påsken mere alvorligt, og for at forberede os til fejringen af Herrens opstandelse, som

er den mest lykkelige og højtidelige fest i det liturgiske år, hvad er da mere passende end at give os selv mulighed for at blive ledt af Guds Ord?

Den første søndag i påskens rejse viser vore vilkår som mennesker her på jorden. Den sejrende kamp mod fristelsen - udgangspunktet for Jesu' mission - er en opfordring til at erkende vor egen skrøbelighed for at kunne acceptere nåden, der frigør os fra synd og indgyder os ny styrke i Kristus, der er vejen, sandheden og livet. Ved at følge Jesu' eksempel og i hans enhed er det en kraftig påmindelse om, at den kristne tro er en kamp ”mod myndigheder og magter, mod verdensherkerne i dette mørke” (Ef 6,12), i hvilken djævelen er på spil og aldrig hører op med - selv i dag - at friste hvem som helst, der ønsker at nærme sig Herren: Kristus fremstår sejrende til også at åbne vore hjerter for håbet og lede os til at overvinde det ondes forførelse.”

Liturgisk kalender

Søndag 5.3.	1. søndag i fasten (I Ps) 1.L: 1 Mos 2,7-9; 3,1-7 V: Sl 51,3-6a.12-14.17 2.L: Rom 5,12-19 <i>eller</i> 5,12.17-19 Ev: Matt 4,1-11 Gud, vær os nådig, for vi har syndet!
Mandag 6.3.	L: 3 Mos 19,1-2.11-18 V: Sl 19,8-10.15 Ev: Matt 25,31-46 De ord, jeg har talt til jer, er ånd og liv
Tirsdag 7.3.	L: Es 55,10-11 V: Sl 34,4-7.16-19 Ev: Matt 6,7-15 Herren befrier dem fra alle deres trængsler
Onsdag 8.3.	L: Jonas 3,1-10 V: Sl 51,3-4.12-13.18-19 Ev: Luk 11,29-32 Et sønderbrudt og sønderknust hjerte afviser du ikke, Gud.
Torsdag 9.3.	L: Tilf. C til Est 12.14-16.23-25 V: Sl 138,1-3.7c-8 Ev: Matt 7,7-12 Den dag jeg råbte, Herre, svarede du mig
Fredag 10.3.	L: Ez 18,21-28 V: Sl 130,1-8 Ev: Matt 5,20-26 Hvis du, Herre, vogtede på skyld, hvem kunne da bestå, Herre?
Lørdag 11.3.	L: 5 Mos 26,16-19 V: Sl 119,1-2.4-5.7-8 Ev: Matt 5,43-48 Lykkelig den, der vandrer efter Herrens lov
Søndag 12.3.	2. søndag i fasten (II Ps) 1.L: 1 Mos 12,1-4a V: Sl 33,4-5.18-20.22 2.L: 2 Tim 1, 8b-10 Ev: Matt 17,1-9 Lad din godhed komme over os, Herre, for vi venter på dig

Kirkelig vejviser

Sognekontoret: Hans Bogbinders Alle 4, 2300 København S

Kontortid: Onsdag & torsdag kl. 10-12 de øvrige dage efter aftale

Telefon: 3258 4102

E-mail: info@sanktannaekirke.dk

Hjemmeside: www.stanneschurch.dk

MobilePay +45 27 65 10 69

Sognepræst:

p. Wieslaw Podlach tlf: 3286 0725 mobil: 2765 1069

Øvrige præster:

for engelsktalende

p. Andrzej Szorc tlf. 3286 0727 mobil: 9119 9793

for Polakkerne

p. Slawek Romanowski tlf. 3286 0723 mobil: 5026 3554