

FASTE MESSETIDER

Alle søndage:

Kl. 8.30 dansk
Kl. 10.00 dansk højmesse
Kl. 12.00 polsk
Kl. 17.00 engelsk

Hverdage:

Mandag kl. 08.00
Tirsdag kl. 17.00 med vesper
Onsdag kl. 08.00
Torsdag kl. 17.00 med novene
Fredag kl. 17.00
Lørdag kl. 08.00 med laudes
Lørdag kl. 16.30 engelsk med novene
Lørdag kl. 18.30 polsk



Guds vej

Alt, hvad Gud i øvrigt kræver af Israel, er en konsekvens af dette éne: Fordi man elsker Gud, knytter man sig til ham, følger man hans vej, hører man på ham, giver man agt på hans bud, tjener man ham - ja, og frygter man ham; ikke fordi man er bange for ham, men fordi man elsker ham af ganske hjerte og af hele sin sjæl, så gør man det, man gør for ham, af hele sit hjerte og af hele sin sjæl.

Også næstekærligheden er en konsekvens af kærligheden til Gud.

Martin Buber

Skt. Annæ Kirke

3. søndag
i fasten 2018
Læseår B

Meditation –

og oplysninger til brug i ugens løb

Forårsrengøring for legeme og sjæl

I mange hjem er det skik og brug, at man i det tidlige forår får gjort hovedrent og får al vinterstøvet fjernet, og de, der vil gøre hovedrent ikke blot i deres hjem, men også i deres liv, bruger fastetiden til at få gjort 'hovedrent'. Det er godt på denne måde at få orden på tingene, så man kan finde ud af, hvem man er, og andre kan vide, hvor man står. Når man sådan rydder op, er der mange ting, man må skille sig af med, men det skaffer plads og mere frihed. At arbejde med sig selv på denne måde er ikke et bekvemt og behageligt arbejde - det kræver mod og beslutsomhed. Det drejer sig om at fastsætte, hvad der i mit liv skal prioriteres, og om nødvendigt at foretage korrektioner.

Jesu håndfaste optræden i Templet drejer sig vel også om at skaffe en ny orden og en fornyelse, der er mere end en letkøbt modernisering. Med sin handling gør Jesus det klart og tydeligt, at timen er kommet, 'da de sande tilbedere skal tilbede Faderen i ånd og sandhed' (Joh. 4,23).

Når denne udtalelse sættes i forbindelse med Jesu hensigt med at bortvise de handlende og hans renselse af Templet, kirken og mit personlige gudsforhold, så kan det få konkrete følger. Jeg kunne tænke mig at fremdrage nogle eksempler, som ikke gælder alle på samme måde. Det vil altid være lettere at fremdrage konsekvenser, der gælder for kirkens ledelse i Rom og for bispedømmet.

Jeg vil begynde med mig selv. Igen og igen må jeg konstatere, at jeg ikke så let kan ændre menneskers holdning, at jeg ikke kan afskaffe bestemte strukturer og at jeg kun kan begynde med mig selv og mit eget hjerte. Det alvorlige spørgsmål vedrører mit personlige bønsliv, min søgen efter og mit forhold til Gud. Det drejer sig om at holde ilden i mit indre vedlige, ikke at forsømme den hellige grundvold i mit indre, at hellige mit livs tempel, hvor Guds ånd bor. I denne forbindelse må jeg overveje følgende punkter, som meget vel kan tjene som en sund samvittighedsransa-

gelse: - Gud er ikke købmand eller kræmmer. Jeg skal ikke gøre fromme handler med ham. Jeg skal ikke udstede regninger til ham. Det er helt forkert at forestille sig noget sådant. - Bøn har intet at gøre med den vidt udbredte forestilling om ydelse og modydelse. I bønnen er der ikke tale om at betale eller sælge noget. Vil man søge Gud, skal man ikke betale noget. Her gælder det ikke om byttehandler, men om Gud selv.

I mit religiøse liv og den måde, jeg lever dette liv, drejer det sig hele tiden om at 'vende om', 'fatte et nyt sindelag', ikke at degradere Gud til kræmmer eller regnskabsfører, men som den han er. - Jeg har i min sjæls tempel hele tiden brug for pulterkammerrydning, for der findes en mængde affald, alle mulige falske forestillinger, så mange smarte holdninger over for Gud. Det kan føre til intolerance, selvhævdelse og uretfærdige domme over andre. Jo mere og jo dybere jeg lader disse tanker virke i mig, desto mere må jeg undres og jo mere kan jeg vokse i erkendelsen af ikke at kunne disponere over den absolut hemmelighedsfulde Gud. Lader jeg mig inspirere og lede af Jesu adfærd, må jeg stille spørgsmålstejn ved alle mine fromme 'handler' og søge at befri mig og lade mig frigøre fra dem. Jeg vil være bedre i stand til at gennemskue min egen afgudsdyrkelse og blive den kvit. Jeg vil ikke mere så hurtigt falde for den slags fristelser og foregøgle mig noget. Når jeg stiller sådanne krav til mig selv, vil jeg få et mere oprigtigt forhold til Gud - et klarere, et enklere og mere ydmygt forhold i ordets bedste betydning. Jeg indøver og er enig i, hvad det vil sige: At lade Gud være Gud. Jeg øver mig i at lade Gud få plads i mig, at åbne mig for ham, at overgive mig til ham. I den rigtige og sande fromhed, i det oprigtige forhold til Gud, i tilbedelsen af ham, i vor opmærksomhed, drejer det sig om at anerkende Guds storhed og ikke at forurene Guds tempel i os og i vor kirke.

Paul Weismantel

Indføring til 1. læsning (2. Mos.)

I søndagens første læsning hører vi om De ti Bud, som er Guds anvisninger på, hvordan vort menneskeliv kan få den rigtige retning. Disse anvisninger afstikker vejen for Guds børn og de er alle båret af én fællesnævner: Kærlighed til Gud og kærlighed til og solidaritet med næsten.

Liturgisk kalender

Søndag	3. søndag i fasten (III Ps)
4. 3.	1.L: 2 Mos 20,1-17 <i>eller</i> 20.1-3.7-8.12-17 V: Sl 19,8-11 2.L: 1 Kor 1,22-25 Ev: Joh 2,13-25 Herre, du har det evige livs ord
Mandag	1.L: 2 Kong 5,1-15 V: Sl 42,2-3;43,3-4 Ev: Luk 4,24-30
5. 3.	Min sjæl tørster efter Gud, den levende Gud, hvornår kan jeg komme og se Guds ansigt?
Tirsdag	L: Tilf. B til Dan 11-20 V: Sl 25,4-5ab.6-9 Ev: Matt 18,21-35
6. 3.	Herre, husk din barmhjertighed og trofasthed
Onsdag	L: 5 Mos 4,1.5-9 V: Sl 147,12-13.15-16.19-20 Ev: Matt 5,17-19
7. 3.	Jerusalem, lovsyng Herren!
Torsdag	L: Jer 7,23-28 V: Sl 95,1-2.6-9 Ev: Luk 11,14-23
8. 3.	Om i dag I dog ville lytte til ham! Gør ikke jeres hjerter hårde!
Fredag	L: Hos 14,2-10 V: Sl 81,6c-11ab.14.17 Ev: Mark 12,28b-34
9. 3.	Jeg er Herren din Gud; hør, mit folk
Lørdag	L: Hos 6,1-6 V: Sl 51,3-4.18-21b Ev: Luk 18,9-14
10. 3.	Troskab ønsker jeg, ikke slagtofre
Søndag	4. søndag i fasten (IV Ps)
11. 3.	1.L: 2 Krøn 36,14-16.19-23 V: Sl 137,1-6 2.L: Ef 2,4-10 Ev: Joh 3,14-21 Gid min tunge må klæbe til ganen, hvis jeg ikke husker dig, Jerusalem

Kirkelig vejviser

Sognekontoret: Hans Bogbinders Alle 4, 2300 København S
Kontortid: Onsdag & torsdag kl. 10-12 de øvrige dage efter aftale
Telefon: 50 28 91 74

E-mail: info@sanktannaekirke.dk

Hjemmeside: www.stanneschurch.dk

Sognepræst:

p. Wieslaw Podlach tlf.: 2765 1069 wpodlach@wp.pl

Øvrige præster:

p. Slawek Romanowski tlf.: 5026 3554 slarom@wp.pl

p. Piotr Grzeskiewicz tlf.: 5028 9315 piotr

p. Wladyslaw Zdunek tlf.: 6146 8282

Kollekt: søndag, den 25. februar 2018

dansk gruppe: kr. 1.246,50

polsk gruppe kr. 7.328,50

engelsk gruppe: kr. 3.446,00

MobilePay +45 2765 1069