

FASTE MESSETIDER

Alle søndage:

Kl. 08.30	dansk
Kl. 10.00	dansk højmesse
Kl. 12.00	polsk
Kl. 17.00	engelsk

Hverdage:

Mandag	kl. 08.00	
Tirsdag	kl. 17.00	med vesper
Onsdag	kl. 08.00	
Torsdag	kl. 17.00	med novene
Fredag	kl. 17.00	
Lørdag	kl. 08.00	med laudes
Lørdag	kl. 17.00	engelsk
Lørdag	kl. 18.30	polsk



Skt. Annæ Kirke

10. alm. søndag
Læseår B
2018

Meditation -
og oplysninger til brug i ugens løb

Indføring

Hvert enkelt menneske kender til skyld og svigt. Den, der ikke vil vedkende sig dette, vil opdage, at han er skyldig, og at han ikke kan finde befrielse for sin skyld ved egen hjælp, men har brug for en forløser og befrier.

Gud giver mennesket det befriende budskab, at Han vil opsøge også dét menneske, der er blevet fremmed for sig selv, og at Han vil i dialog med dét menneske. Det sker ved Jesus Kristus, ved hvem han – befriende og helbredende - træder mennesket i møde. Den, der hører Jesu ord og handler derefter, kommer ind i Jesu helbredende nærhed og bliver Jesu broder, søster og mor.

Velsignelse

Herren velsigne dig.

Han lade dit liv lykkes, dit håb få næring og lade dig bære frugt.

Herren beskytte dig

Han holde om dig, når du er bange, og træde til i din nød.

Herren lader sit ansigt lyse over dig

Som et ømt blik varmer, sådan overvinde Han dét i dig, der er stivnet.

Herren være dig nådig

Når skylden tynger, lade Han dig ånde frit igen, og Han befrier dig for din byrde.

Herren løfte sit åsyn over dig

Han se din nød og trøste dig.

Han give dig fred, velfærd, frelse og fremtid for

dig og dine børn. *Amen*

Gottes Volk, 5/97

Kyrie

Herre, Jesus Kristus. Du er berørt af menneskers lidelse og nød.

Herre, forbarm dig!

Herre, Jesus Kristus. Du har oplevet mistænkeliggørelse fra dine egne og er trådt op imod den med Helligåndens kraft.

Kristus, forbarm dig!

Herre, Jesus Kristus. Du gør os til dine brødre, søstre og mor, når vi lever efter Guds vilje.

Herre, forbarm dig!

Indledning til evangeliet:

Det er ikke blot de skriftkloge, der tager anstød af Jesus; dét gør også hans familie. Nogle ønsker at være i hans nærhed og høre hans ord, men også for dem - der følges med ham og ønsker at følge hans ord - er han ubekvem og provokerende.

Se, her er min mor

og mine brødre." Mark. 3, 34

Måltidet er beskrevet adskillige steder i Bibelen, og det danner i Det nye Testamente ofte rammer om et nyt fællesskab, et fællesskab på tværs af de gamle, indstiftet af Jesus, der møder mennesker omkring måltidet. Hos Markus kan vi læse, at Jesus en dag har sat sig ind til nogle af dem, som ingen regnede, og som bestemt ikke hørte til "det gode selskab". Ifølge etiketten og normal omgangsform er det ganske enkelt pinligt, og der går da også bud hjem til hans mor Maria, og hun møder op uden for huset, hvor Jesus befinder sig - sammen med et par af Jesu brødre. Der går besked ind i huset til Jesus, at din mor og dine brødre er her for at få dig ud og hjem. Men Jesus affejer budet, peger ud over forsamlingen af forhutlede skæbner og siger: "Se, her er min mor og mine brødre." Den totale accept, det nye fællesskab.

Det er tillige pointen i lignelsen om det store festmåltid, som vi kan læse om hos Lukas, hvor de, der først var indbudt, ikke ville være med. De havde en masse undskyldninger og takkede høfligt, men bestemt nej.

Man skulle så tro, at festen blev aflyst. Men værten er en mærkelig en; han vil, at der skal være fest. Og så bliver de, som ingen regnede for noget, indbudt.

Havde det været en af os, der havde været vært, havde vi nok aflyst middagen. Hvis dem, vi regnede for vore venner ind ad en kant meldte afbud, ville vi næppe begynde at ringe rundt til hvem som helst eller stille os ud på vejen og nøde folk, vi ikke kendte, til at gå med ind. Nej vi ville nok lægge stegen tilbage i fryseren, sætte prop på den gode vin og grundigt overveje, hvad det lige var, der her gik galt.

Men i fortællingen sker det anderledes. For værten er Gud selv. Og hans rige, hans måltid, hans kærlighedsfællesskab fordrer, at der er mennesker til stede, som i taknemmelighed og i åbenhed vil dele det alt sammen.

Ole Juul

Indledning til første læsning: 1 Mos 3,9-15

»Det var ikke mig! Det var de andres skyld!«
Menneskers undskyldninger, udenomssnak og afvisning af, at stå til ansvar for sine handlinger, begyndte allerede med Adam og Eva.

Liturgisk kalender

Søndag	10. alm. søndag (II Ps)
10.6.	1.L: 1 Mos 3,9-15 V: Sl 130,1-8 2.L: 2 Kor 4,13-5,1 Ev: Mark 3,20-35 Hos herren er der troskab, hos ham er der altid udfrielse
Mandag	Barnabas , apostel, (m)
11.6.	L: ApG 11,21b-26; 13,1-3 V: Sl 98,1-6 Ev: Matt 10,7-13 For folkenes øjne har Herren åbenbaret sin retfærdighed
Tirsdag	L: 1 Kong 17,7-16 V: Sl 4,2-5.7-8 Ev: Matt 5,13-16
12.6.	Løft dit ansigts lys mod os, Herre!
Onsdag	Antonius af Padova , præst og kirkelærer, (†1231)(m)
13.6.	L: 1 Kong 18,20-39 V: Sl 16,1-2a.4-5.8.11 Ev: Matt 5,17-19 Vogt mig, Gud, jeg søger tilflugt hos dig!
Torsdag	L: 1 Kong 18,41-46 V: Sl 65,10-13 Ev: Matt 5,20-26
14.6.	Dig skal vi lovprise, Gud på Zion.
Fredag	L: 1 Kong 19,9a.11-16 V: Sl 27,7-9.13-14 Ev: Matt 5,27-32
15.6.	Herre, jeg søger dit ansigt
Lørdag	Vilhelm , abbed (†1203) (m)
16.6.	L: 1 Kong 19,19-21 V: Sl 16,1-2a.5.7-10 Ev: Matt 5,33-37 Herre, du er min tilmålte del
Søndag	11. almindelige søndag (III Ps)
17.6.	1.L: Ez 17,22-24 V: Sl 92,2-3.13-16 2.L: 2 Kor 5,6-10 Ev: Mark 4, 26-34 Det er godt at takke dig, Herre <i>Kollekt for Bonifatiuswerk</i>

Kirkelig vejviser

Sognekantoret: Hans Bogbinders Alle 4, 2300 København S

Kontortid: Onsdag & torsdag kl. 10-12 de øvrige dage efter aftale
Telefon: 50 28 91 74

E-mail: info@sanktannaekirke.dk

Hjemmeside: www.stanneschurch.dk

Sognepræst:

p. Wieslaw Podlach tlf.: 2765 1069 wpodlach@wp.pl

Øvrige præster:

p. Slawek Romanowski tlf.: 5026 3554 slarom@wp.pl

p. Piotr Grzeskiewicz tlf.: 5028 9315 piotr.cssr@gmail.com.

Wladyslaw Zdunek tlf.: 6146 8282

<u>Kollekt: søndag, den 3. juni 2018</u>	<u>Kr. Legemsfest kr. 3.794,00</u>
dansk gruppe: kr. 2.164,00	polsk gruppe kr 5.862,00
engelsk gruppe: kr. 4.860,00	MobilePay +45 2765 1069