

FASTE MESSETIDER

Alle søndage:

Kl. 08.30	dansk
Kl. 10.00	dansk højmesse
Kl. 12.00	polsk
Kl. 17.00	engelsk

Hverdage:

Mandag	kl. 08.00	
Tirsdag	kl. 17.00	med vesper
Onsdag	kl. 08.00	
Torsdag	kl. 17.00	med novene
Fredag	kl. 17.00	
Lørdag	kl. 08.00	med laudes
Lørdag	kl. 17.00	engelsk
Lørdag	kl. 18.30	polsk



Skt. Annæ Kirke

Johannes
Døbers Fødsel
12. alm. søndag
Læseår B
2018

Meditation –
og oplysninger til brug i ugens løb

Gud er nådig / barmhjertig

Hvilket navn har De givet deres barn? Mange har i tidens løb bevidst eller ubevidst gjort som Zakarias og Elisabeth og kaldt deres søn Johannes. Der er derfor mange, som i dag fejrer navnedag - ikke blot dem, der hedder Johannes, men også alle, der hedder Hans, Jan, Jens, John, Jack, Jean, Ivan, Giovanni, Juan eller Janosch. Navnet Johannes kommer af det hebræiske 'Johanán', der betyder 'Gud er nådig / barmhjertig', og det var denne nådige Gud, Paulus talte om i synagogen i Antiochia i Pisidien. Denne tale til sine jødiske trosfæller kan vi læse i Apostlenes Gerninger, og dagens læsning er en del af denne prædiken. Paulus henvendte tilhørernes opmærksomhed på, at Gud i sin nåde havde udvalgt Israels folk og ført det. Gud havde udvalgt fædrene, Abraham, Isak og Jakob og mens folket var i Ægypten gjort det til et stort og stærkt folk. Gud havde med stærk arm ført det ud af Ægypten og i 40 år tålmodigt båret over med dets ulydighed. Han havde givet det Kanaan som arvelod, og da det senere under Samuel havde krævet at få en konge, fik de Saul. Efter at Saul blev forkastet som konge, gav Gud dem David - en mand efter Guds hjerte, og af Davids slægt sendte Gud Jesus som frelser og Messias.

I sin prædiken kom Paulus så ind på Johannes Døberen, som prædikede omvendelse og døbte i Jordan. Johannes Døberen viste hen til en anden, der var større end ham: 'Men efter mig kommer en, hvis sko jeg ikke er værdig til at tage af'. Hermed pegede han på Jesus, der var den forjættede Messias og frelser. Så nådig og barmhjertig er Gud, at han gør alt dette for os mennesker. Den opgave, som Johannes Døberen havde, er Kirkens opgave i vor tid, hvor der er så mange mennesker, der søger og stiller spørgsmål. Om vi hedder Johannes eller ej, så skal vi alle med vort liv og vore ord forkynde, at frelsen, som er sendt os af Gud, har et navn, og dette navn er Jesus af Nazareth, som blev korsfæstet og blev opvakt fra de døde. Han er verdens og alle menneskers frelser.

Om at skabe plads til det nye

Kristendommen er ikke en verdensfjern og verdensfornægtende religion. De kristne skal ikke gøre verden dårlig for at kunne opdage Gud. Ikke desto mindre står ørkenmanden og asketen Johannes Døberen på tærsklen til kristendommen: en profet, der prædikede bod og kaldte mennesker til omvendelse.

De, der i hans forkyndelse mere hører et 'nej' end et 'ja', har i bund og grund misforstået ham. Johannes ryddede op for at skaffe plads til noget nyt. Han talte om bod for at gøre mennesker værdige til at tage del i den store fest. Han gjorde sig mindre for at Gud kunne blive stor.

Navnet Johannes står for det arbejde og det opbrud, der skal ske i ethvert menneskes liv, hvis Gud skal få bolig i mennesket.

På Isenheimer Altret har Matthias Grünewald (+1528) placeret Johannes Døbereren under Jesu kors. Med sin lange pegefinger viser han hen til den korsfæstede.

Det er også vor opgave. Det er enhver kristens kald: **Med vort liv at vidne om lyset, så alle mennesker må erkende Jesus som den, der har givet os det evige liv.**

Efter Theodor Maas-Ewerd

Gud, du har sendt den salige Johannes Døber for at gøre dit folk fuldt rede til at tage imod Kristus, vor Herre. Giv nådigt dine børn at glæde sig ved Åndens gaver og led alle troende ad fredens og frelsens vej.



***‘Han skal blive større,
jeg skal blive mindre!’***

Som den sidste af Israels profeter var det Johannes Døberens opgave at få Israels folk til at indse, at de måtte åbne deres hjertes dør indefra for den, der skulle komme - for Israels forløser, Guds Messias.

Liturgisk kalender

Søndag	Johannes Døbers fødsel (h) (IV Ps)
24. 6.	1.L: Es 49,1-6 V: Sl 139,1-3.13-16a 2.L: ApG 13,22-26 Ev: Luk 1,57-66.80 Jeg takker dig, fordi jeg er underfuldt skabt
Mandag	L: 2 Kong 17,5-8.13-15a.18 V: Sl 60,3-5.12-13 Ev: Matt 7,1-5
25. 6.	Giv frelse med din højre hånd, Herre, og hør os
Tirsdag	L: 2 Kong 19,9b-11.14-21.30c-35a.36 V: Sl 48,2-4.10-11
26. 6.	Ev: Matt 7,6.12-14 Gud lader sin by bestå til evig tid
Onsdag	Moderen af den Stedseverende Hjælp
27. 6.	1.L: Es 7,10-17 V: Sl 71,1-5.12 2.L: Åb 12,1-6.10 Ev: Joh 19, 25-27 Herre, hjælp mig i min nød
Torsdag	Irenæus , biskop og martyr (†202)(m)
28. 6.	L: 2 Kong 24,8-17 V: Sl 79,1-5.8-9 Ev: Matt 7,21-29 Befri os, Herre, for dit ærede navns skyld
Fredag	1.L: 2 Kong 25,1-12 V: Sl 137,1-6 Ev: Matt 8,1-4
29. 6.	Gid min tunge må klæbe til ganen, hvis ikke jeg husker på dig
Lørdag	Salige Gennaro Sarnelli , Ordenspræst CSsR (†1744)(m)
30. 6.	L: Rom 12,1-2.9-12 V: Sl 23,1-6 Ev: Joh 8, 1-11 Herren fører os ad fredens vej
Søndag	DE HELLIGE APOSTLE PETER OG PAULUS (h) (I Ps)
1. 7.	1.L: ApG 12,1-11 V: Sl 34,2-9 2.L: 2 Tim 4,6-8.17-18 Ev: Matt 16,13- Herren befriede mig for min frygt

Kirkelig vejviser

Sognekontoret: Hans Bogbinders Alle 4, 2300 København S
Kontortid: onsdag & torsdag kl. 10-12, de øvrige dage efter aftale
Telefon: 50 28 91 74

E-mail: info@sanktannaekirke.dk

Hjemmeside: www.stanneschurch.dk

Sognepræst:

p. Wieslaw Podlach tlf.: 2765 1069 wpodlach@wp.pl

Øvrige præster:

p. Slawek Romanowski tlf.: 5026 3554 slarom@wp.pl

p. Piotr Grzeskiewicz tlf.: 5028 9315 piotr.cssr@gmail.com.

Kollekt: søndag, den 17. juni 2018

dansk gruppe: kr. 1.569,50

polsk gruppe kr 4.002,00

engelsk gruppe: kr. 4.060,50

MobilePay +45 2765 1069