

FASTE MESSETIDER

Alle søndage:

Kl. 08.30 dansk
Kl. 10.00 dansk højmesse
Kl. 12.00 polsk
Kl. 17.00 engelsk

Hverdage:

Mandag kl. 08.00
Tirsdag kl. 17.00 med vesper
Onsdag kl. 08.00
Torsdag kl. 17.00 med novene
Fredag kl. 17.00
Lørdag kl. 08.00 med laudes
Lørdag kl. 17.00 engelsk
Lørdag kl. 18.30 polsk



'Kom med ud til et øde sted, hvor I kan være alene og hvile jer lidt'. Mark 6,30-34

Jesus indbyder os – som han indbød disciplene:

'Kom med ud til et øde sted, hvor I kan være alene og hvile jer lidt'. Vi kan forestille os, hvad Jesus talte om til sine disciple. Han har sikkert talt om det, der lå ham på hjerte, om Gud og hans kærlighed til os.

Når Herren i dag åbner sit hjerte for os, forstår vi, at det på korset blev gennemboret og derved åbnet for os. Her gælder apostlen Paulus' ord: 'Jeg er jeres fred og ved mig har I adgang til Gud. Jeg har udgydt mit blod for jer og har nedbrudt alt, hvad der adskiller og har forenet jer med Gud'.

Efter Jesu prædiken blev folkemængden mættet ved bespisningsunderet. På samme måde mættes vi i dag ved hans eukaristiske brød og vin. Vi må modtage ham i vort hjerte og bede ham, som det hedder i 3. nadverbøn: 'Styrk os ved dit legeme og blod og fyld os med Helligånden, så vi må blive ét legeme og én Ånd i dig.

efter Odo Kiefer

Skt. Annæ Kirke

16. alm.
søndag 2018
Læseår B

Meditation -
og oplysninger til brug i ugens løb

Kom med ud til et øde sted.

I den arabiske verden er der et ordsprog: Når du begiver dig ud i ørkenen, møder du kun dig selv – eller du møder slet ingen. Moderne psykologer samstemmer. Ensomheden og afsondretheden i denne verdens ørkener og udyrkede områder kan blive til steder med omvendelse og besindelse, hvor man falder til ro og betragter sig selv.

Jesus og hans disciple var også af denne mening. »Kom med ud til et øde sted, hvor I kan være alene og hvile jer lidt,« sagde han til dem, der i dagevis havde været undervejs med ham og trængte til at afstresse. For det turbulente vandrerliv stillede store krav til dem og tærede på kræfterne. »De havde ikke engang tid til at spise.«



Jesus kymrede sig om deres sundhed. Han ville ikke, at de hele tiden bare skulle give af sig selv; han ønskede, at de ind imellem kunne hvile ud, og han ville være alene sammen med dem, måske for at erfare, hvordan det var gået med dem på deres rejser og 'mission', og når de var blandt en stor folkeskare? Derfor foreslog han, at de skulle tage et brød og drage til et ensomt sted. Han havde deres

velvære for øje.

Men alle de mennesker, der så ham tage af sted, lod sig ikke ryste af: »Mange så dem tage af sted, og de genkendte dem, og fra alle byerne strømmede folk sammen til fods, og de nåede frem før dem.«

Det er et sådant menneskeligt træk ved Jesus, som evangelisten vil beskrive: Han kymrer sig om sine egne. Han ved, at efter disse hektiske dage har de brug for fred og ro. Den ensomhed, han anbefaler dem, er vigtig – også for deres sjælelige ligevægt.

Moder Teresa af Calcutta sagde engang: »I stilheden ser vi alt i et nyt lys. Når vi lærer at tie, kan vi bedre komme i inderlig kontakt med an-

dre mennesker. Det kommer ikke så meget an på, hvad vi selv siger, men på hvad Gud siger til os og gennem os.« Eller – som det står i et gammelt kinesisk ordsprog: »Kun den, der står over tingene, kan bringe dem til fuldkommenhed.«

Jesus lagde stor vægt på at bringe tingene til fuldkommenhed, men efter hans Himmelske Fars mening og opfattelse. Det ville han anspro sine disciple til. Og derfor var han også fast besluttet på at gå ud i ørkenens stilhed med dem, så de kunne være alene sammen og i meditativ ro lytte til Ham, hvis hjælp de senere ville have så stor brug for: Helligånden - Guds Ånd!

At de fremstormende skarer slet ikke giver dem lov (Hos Markus lyder det: »Og da Jesus kom i land, så han en stor folkeskare, og han ynkedes over dem, for de var som får uden hyrde.«) Det viser os den selvmodsigelse, som vi også selv ofte står over for: Dels vores egen længsel efter indre besindelse, dels det anmassende samfund, der hele tiden stiller krav til os og beder om vor hjælp.

Derfor er det så vigtigt, at vi lærer at prioritere. »Ord og gerning får deres vægt og kraft af stilheden, som de er udgået fra.«

Adalbert L. Balling: *Das Grosse Sontagslesebuch*

Surdej

De kristne må være nærværende på alle verdens byggepladser; dér, hvor morgendagens samfund planlægges; dér, hvor mennesker arbejder, trættes og lider; dér, hvor mennesker holder fri.

Samtidigt hermed må de kristne bevare deres oprindelige tro uden at tilpasse den til de herskende meninger og ideologier og uden at overtage sæder og skikke, som er evangelierne fremmede.

Derfor må forholdet til Kristus hele tiden uddybes ved bibelmeditation, ved bøn, ved sakramenter og ved det kirkelige liv. De kristne må være i verden, men ikke være af verden.

Johannes Paul II

Liturgisk kalender

Søndag	16. almindelige søndag (IV Ps)
22. 7.	1.L: Jer 23,1-6: V Sl 23,1-6 2.L: Ef 2,13-18 Ev: Mark 6,30-34 Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød
Mandag	Birgitta , værnehelgen for Europa (†1373) (f)
23. 7.	L: Gal 2,19-20 V Sl 34,2-11 Ev: Joh 15,1-8 Smag og se, at Herren er god
Tirsdag	L: Mika 7,14-15.18-20 V Sl 85,2-8 Ev: Matt 12,46-50
24. 7.	Lad os se din godhed, Herre!
Onsdag	Jakob , apostel (f)
25. 7.	L: 2 Kor 4,7-15 V Sl 126,1-6 Ev: Matt 20,20-28 De, som sår med gråd, skal høste med frydesang
Torsdag	De hellige Joakim og Anna , Jomfru Marias forældre (m)
26. 7.	L: Jer 2,1-3.7-8.12-13 V Sl 6-7ab.8-11 Ev: Matt 13,10-17 Hos dig, Herre, er livets kilde
Fredag	L: Jer 3,14-17 V: Jer 31,10-13 Ev: Matt 13,18-23
27. 7.	Herren vogter os som hyrden sin hjord
Lørdag	Martha (m)
28. 7.	L: 1 Joh 4,7-16 V Sl 34,2-11 Ev: Joh 11,19-27 <i>eller</i> Luk 10,38-42 Jeg vil prise Herren til alle tider
Søndag	17. almindelige søndag (I Ps)
29. 7.	1.L: 2 Kong 4,42-44 V Sl 145,10-11.15-18 2.L: Ef 4,1-6 Ev: Joh 6,1-15 Herre, du åbner din hånd og mætter os

Kirkelig vejviser

Sognekontoret: Hans Bogbinders Alle 4, 2300 København S

Kontortid: Onsdag & torsdag kl. 10-12 de øvrige dage efter aftale

Telefon: 50 28 91 74

E-mail: info@sanktannaekirke.dk

Hjemmeside : www.stanneschurch.dk

MobilePay +45 27 65 10 69

Sognepræst:

p. Wieslaw Podlach tlf.: 2765 1069 wpodlach@wp.pl

Øvrige præster:

p. Slawek Romanowski tlf.: 5026 3554 slarom@wp.pl

Kollekt: søndag, den 15. juli 2018

dansk gruppe: kr. 1.606,50

polsk gruppe kr. 4.286,50

engelsk gruppe: kr. 2.486,00

MobilePay +45 27 65 10 69

p.
Piotr
Grzes
kiewi
cz

tlf.: 5028 9315 piotr.cssr@gmail.com.