

Bespisning af de mange

Tabhga er en lokalitet, der ligger lidt syd for Kapernaum lige ned til Genesaret sø. Ifølge traditionen var det på dette sted, at bispisningsunderet fandt sted, og der blev allerede meget tidligt bygget flere byzantinske kirker på stedet. Ved arkæologiske udgravninger fandt man, som nogle vil vide, nogle vidunderlige gulvmosaikker, der forestillede dyr og planter fra området.



Den midterste mosaik forestiller en kurv med 4brød. Denne mosaik skal naturligvis minde om bispisningsunderet, hvor der blev anvendt 5 brød.

Pilgrimme, der besøger stedet, spørger derfor ofte: 'Hvor er det femte brød?' Det hyppigste svar er: 'Det femte brød ligger i kurven, men kan ikke ses for de andre 4 brød'. Arkitekten, der byggede den nye, moderne kirke og anvendte mosaikkerne i sit byggeri, har en anden forklaring. Han placerede brød-mosaikken foran alteret, og med den placering understregede han, at kurven med de 4 brød henviser til det femte brød – det eukaristiske brød - som ligger på alteret.

Men hermed er ikke alt sagt. Bispisningsunderet har to dybtliggende betydninger. Jesus talte om Guds Rige, om at Gud ville gribe ind og gøre alting nyt og fjerne alle byrder fra menneskets skuldre: sygdom, smerte, lidelse, nød, elendighed, had, krig og synd – ja endog døden. Menneskene skulle leve sammen med hinanden og med Gud i evig glæde, fred, lykke og salighed. For Jesus var det festligt måltid, som mennesker fejrer med hinanden, en henvisning – et tegn på Guds rige, for ved et måltid kommer mennesker hinanden ved: de ler, skæmter, synger og danser; de erfarer lykke og glæde.

Troende mennesker har altid vidst, at ethvert måltid, de deltager i, henviser til Gud. Vi møder ved hvert måltid Gud som vor vært. Han møder os og giver os næring af det, han har skabt. Måltidet henviser til det kærlige og glædelige fællesskab mellem Gud og os mennesker.

GV

Skt. Annæ Kirke

17. alm.
søndag 2018
Læseår B

Meditation –
og oplysninger til brug i ugens løb

Troens under

Jesus så, at folk var sultne, og han havde medlidenhed med dem. Men Jesus havde ikke ret meget at gøre godt med: fem brød og to fisk. Det var, hvad en dreng havde bragt med til sig selv, og som han nu overgav til Jesus. I hans hænder blev det den lille smule på underfuld vis til meget. Også i dag er Kirkens midler latterligt små til at stilne de mange former for sult i verden. Og dog kan også det lidt, vi giver, forandre verden.

Men lad os se på, hvordan underet begynder. Det eneste, Jesus forventer



af de mange mennesker, er, at de viser deres tro. Han opfordrer dem til at sætte sig. Det er ikke let at forstå, hvad Jesus egentlig vil. Men så længe folk stod op, kunne de gå væk for selv at sørge for noget at spise. Men så snart de satte sig, gav de afkald på selv at sørge for noget. Med andre ord: Da de fulgte Jesu opfordring, overgav de sig til ham.

Det er let at forestille sig, at mange tøvede, da Jesus sagde: Sæt jer og stol på mig. Skulle

han virkelig kunne være i stand at stille deres sult?

Hvad mon vi ville have gjort i deres sted? Sandsynligvis ville vi have styrtet bort for selv at skaffe mad. Men skaren stolede på Jesus og hans ord. Johannes beretter: »Mændene satte sig.« Først nogle, så flere, og til sidst havde 5.000 sat sig i tro på Jesu ord.

Og da man så begyndte at dele fisk og brød rundt, og alle fik deres del, og der endda blev noget til overs, da blev folk måske ikke mere så forundrede; det egentlige under var allerede sket. Det var tillidens og troens under.

Har vi denne tillid og tro? Ofte har vi behov for tro, men vi lever alligevel ikke ud fra troen. Et eller andet i os sætter sig til modvæge mod tro-

en. Vi vægrer os ved betingelsesløst at overgive os til Jesus. Netop derfor er det, at vi finder er så få undere i vort liv; for jeg er overbevist om, at et under altid indledes med spørgsmålet: Tror du på mig? Tror du, at jeg er levende nok til at gøre dig levende? Tror du på, at jeg er så mægtig og kærlig, at jeg kan hjælpe dig til en bedre tilværelse?

Troen er en nåde, der skænker os kraft til at overvinde al tvivl i tillid til Guds godhed. Med troen vinder vi en indre sikkerhed, glæde og frihed, som lader os fornemme, at vi har en Far i Himlen, som sørger for os.

Emmanuel Renz, OP

Meditation

Jesus

Han er vort brød - siger de hungrende.

Han er vor vej - siger de søgende.

Han lærer os et nyt sprog – siger de stumme.

Han har fundet os – siger de vildfarende.

Han lider sammen med os – siger de forfulgte.

Han lærer os det, vi ikke véd – siger de vise.

Han skænker os liv – siger de døende.

Han er én af os,

og vi tilhører ham – siger de fattige.



FASTE MESSETIDER

Alle søndage:

Kl. 08.30 dansk

Kl. 10.00 dansk højmesse

Kl. 12.00 polsk

Kl. 17.00 engelsk

Hverdage:

Mandag kl. 08.00

Tirsdag kl. 17.00 med vesper

Onsdag kl. 08.00

Torsdag kl. 17.00 med novene

Fredag kl. 17.00

Lørdag kl. 08.00 med laudes

Lørdag kl. 17.00 engelsk

Lørdag kl. 18.30 polsk

Liturgisk kalender

Søndag 29. 7.	17. almindelige søndag. (I Ps) 1.L: 2 Kong 4,42-44 V: Sl 145,10-11.15-18 2.L: Ef 4,1-6 Ev: Joh 6,1-15 Herre, du åbner din hånd og mætter os
Mandag 30. 7.	L: Jer 13,1-11 V: 5. Mos. 32,18-21 Ev: Matt 13,31-35 Du glemte den Gud, der bragte dig til verden
Tirsdag 31. 7.	Ignatius af Loyola, præst (†1556)(m) L: Jer 14,17b-22 V: Sl 79,8-9.11.13 Ev: Matt 13,36-43 Befri os, Herre, for dit navns æres skyld
Onsdag 1. 8.	Alfons Maria de Liguori, biskop og kirkelærer (†1787)(m) 1.L: Es 61,1-3 V: Sl 89,2-5.21-22.25.27 2.L: 2 Tim,2,1-7 Ev: Matt 9,35-10,1 Om Herrens nåde vil jeg evigt synge
Torsdag 2. 8.	Eusebius af Vercelli, biskop (†371) L: Jer 18,1-6 V: Sl 146,1-6 Ev: Matt 13,47-53 Lykkelig den, hvis hjælp er Jacobs Gud
Fredag 3. 8.	L: Jer 26,1-9 V: Sl 69,5.8-10.14 Ev: Matt 13,53-58 Svar mig i din store trofasthed, Gud
Lørdag 4. 8.	Johannes Maria Vianney, præst (†1859)(m) L: Jer 26,11-16.24 V: Sl 69,15-16.30-31.33-34 Ev: Matt 14,1-12 I nådens tid, Herre, svar mig
Søndag 5. 8.	Alfons Maria de Liguori, biskop og kirkelærer (†1787)(m) Redemptoristordenens grundlægger 1.L: Es 61,1-3 V: Sl 89,2-5.21-22.25-27 2.L: 2 Tim 2,1-7 Ev: Matt 9,35-10,1 Om Herrens nåde vil jeg evigt synge

Kirkelig vejviser

Sognekantoret: Hans Bogbinders Alle 4, 2300 København S

Kontortid: Onsdag & torsdag kl. 10-12 de øvrige dage efter aftale

Telefon: 50 28 91 74

E-mail: info@sanktannaekirke.dk

Hjemmeside : www.stanneschurch.dk

MobilePay +45 27 65 10 69

Sognepræst:

p. Wieslaw Podlach tlf.: 2765 1069 wpodlach@wp.pl

Øvrige præster:

p. Slawek Romanowski tlf.: 5026 3554 slarom@wp.pl

p. Piotr Grzeskiewicz tlf.: 5028 9315 piotr.cssr@gmail.com.

Kollekt: søndag, den 22. juli 2018

dansk gruppe: kr. 1.604,00

polsk gruppe kr. 3.964,50

engelsk gruppe: kr. 3.380,00

MobilePay +45 27 65 10 69