

FASTE MESSETIDER

Alle søndage:

- Kl. 8.30 dansk
- Kl. 10.00 dansk højmesse
- Kl. 12.00 polsk
- Kl. 17.00 engelsk

Hverdage:

- Mandag kl. 08.00
- Tirsdag kl. 17.00 med vesper
- Onsdag kl. 08.00
- Torsdag kl. 17.00 med novene
- Fredag kl. 17.00
- Lørdag kl. 08.00 med laudes
- Lørdag kl. 17.00 engelsk
- Lørdag kl. 18.30 polsk



VERDENSMISSIONS-SØNDAGEN

fejres i år søndag den 28. oktober

Dit bidrag til de unge Kirker er med til at:

- udbrede Evangeliet
- uddanne kateketer
- støtte uddannelse af præster
- trykke Bibler og udgive bøger
- bygge kirker og kapeller

**Lad dit bidrag blive ledsaget af bøn
for Kirkens missionsvirksomhed**

Skt. Annæ Kirke

29. alm. søndag
Læseår B
2018

Meditation-
og oplysninger til brug i ugens løb

Tjene med glæde.

Når vi tjener Gud og andre, skal det være præget af ydmyghed. Måske kan vi forestille os selv som det lille æsel, der havde den ære at bære Jesus i triumf gennem Jerusalems gader. Vi skal altid være sikre på, at vore hensigter er retskafne. Kardinal Luciani, den senere pave Johannes Paul I., skrev engang: »Når nogen roser mig eller giver mig en kompliment, så sammenligner jeg mig selv med det lille æsel, der bar Jesus ind i Jerusalem Palmesøndag. Og jeg siger til mig selv: Tænk hvis æslet, den lille skabning, var blevet stolt, og, dumt som det var, var begyndt at skryde og bukke og takke til højre og venstre, som den største primadonna, så havde den fået alle til at grine. Så lad være med at opføre dig som et æsel!«



I Salmerne står der: »Tjen Herren under glædessang« (Sl 100,2)

Det bør være vort ideal, selv når hverdagen synes mest ubehagelig og besværlig. Hvis vi er parate til sådanne små ofre, gør det både vort familieliv og omgangen med andre mere behagelig. Vi skal altid være indstillet på med glæde at tjene andre, og det vil vi finde rige-

lig med lejlighed til i vort familieliv, på arbejde, blandt venner etc. Og denne indstilling skal også omfatte alle de mennesker, som vi kun møder én gang i vort liv!

Af Vor Frue kan vi lære, hvad det vil sige at have øje for på andres behov, og hvordan deres tilværelse kan gøres lettere. Hun er den, der giver os det bedste eksempel: »Midt i al festglæden i Kana er Maria den eneste, der lægger mærke til, at der mangler vin. Et menneske, der er som hende, vil altid lægge mærke til selv den mindste tjeneste, som det kan gøre for næsten, for Gud« (J. M. Escrivá).

Når vi lever et liv som tjenere, vil vi opdage, at vi er sammen med Jesus. Og han vil sige til os: »Sandelig siger jeg jer: Alt, hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort mod mig« (Matt 25,40).

Francis Fernandez:

In Conversation with God

Gud alene

Gud alene kan skænke mig troen,
men jeg kan vidne om den.

Gud alene kan skænke mig håb,
men jeg kan vise mine medmennesker tillid.

Gud alene kan fylde mig med kærlighed,
men jeg kan vise andre Guds kærlighed.

Gud alene kan skabe fred,
men jeg kan danne fællesskaber.

Gud alene kan give styrke,
men jeg kan støtte nedbøjede medmennesker.

Gud alene er vejen,
men jeg kan vise andre denne vej.

Gud alene er lys,
men jeg kan lade hans lys skinne for andre.

Gud alene er liv,
men jeg kan formidle livsglæden.

Gud alene formår at gøre det umulige,
men jeg kan gøre mit bedste.

Gud alene hviler i sig selv,
og ham holder jeg mig til.

En brasiliansk kvindes bøn



Kollekt: søndag, den 14. oktober 2018

dansk gruppe: kr.

polsk gruppe kr.

engelsk gruppe: kr.

MobilePay +45 27 65 10 69

Liturgisk kalender

Søndag	29. almindelige søndag (I Ps)
21. 10.	1.L: Es 53,10-11 V: Sl 33,4-5.18-20.22 2.L: Hebr 4,14-16 Ev: Mark 10,35-45 <i>eller</i> 10,42-45 Lad din godhed komme over os, Herre, for vi venter på dig
Mandag	Johannes Paul II , pave (†2005)
22. 10.	L: Ef 2,1-10 V: Sl 100,2-5 Ev: Luk 12,13-21 Herren har skabt os, ham hører vi til
Tirsdag	Johannes af Capestrano , præst (†1456)
23. 10.	L: Ef 2,12-22 V: Sl 85,9-14 Ev: Luk 12,35-38 Herren taler fred til sit folk
Onsdag	Antonius Maria Claret biskop (†1870)
24. 10.	L: Ef 3,2-12 V: Es 12,2-3.4bcd-6 Ev: Luk 12,39-48 I skal øse vand med glæde af frelserens kilder
Torsdag	L: Ef 3,14-21 V: Sl 33,1-2.4-5.11-12.18-19 Ev: Luk 12,49-53
25. 10.	Herrens godhed fylder jorden
Fredag	L: Ef 4,1-6 V: Sl 24,1-4b.5-6 Ev: Luk 12,54-59
26. 10.	Sådan er den slægt, som søger dit ansigt, Herre
Lørdag	L: Ef 4,7-16 V: Sl 122,1-5 Ev: Luk 13,1-9
27. 10.	Vi drager med glæde til Herrens hus!
Søndag	30. almindelige søndag (II Ps)
28. 10.	1.L: Jer 31,7-9 V: Sl 126,1-6 2.L: Hebr 5,1-6 Ev: Mark 10,46b-52 Herren har gjort store ting imod os, og vi blev glade <i>Kollekt for Verdensmissionen</i>

Kirkelig vejviser

Sognekontoret: Hans Bogbinders Alle 4, 2300 København S

Kontortid: Onsdag & torsdag kl. 10-12 de øvrige dage efter aftale

Telefon: 50 28 91 74

E-mail: info@sanktannaekirke.dk

Hjemmeside : www.stanneschurch.dk

Sognepræst:

p. Wieslaw Podlach tlf.: 2765 1069 wpodlach@wp.pl

Øvrige præster:

p. Slawek Romanowski tlf.: 5026 3554 slarom@wp.pl

p. Piotr Grzeskiewicz tlf.: 5028 9315 piotr.cssr@gmail.com