

FASTE MESSETIDER

Alle søndage:

Kl. 8.30	dansk
Kl. 10.00	dansk højmesse
Kl. 12.00	polsk
Kl. 17.00	engelsk

Hverdage:

Mandag	kl. 08.00	
Tirsdag	kl. 17.00	med vesper
Onsdag	kl. 08.00	
Torsdag	kl. 17.00	med novene
Fredag	kl. 17.00	
Lørdag	kl. 08.00	med laudes
Lørdag	kl. 17.00	engelsk med novene
Lørdag	kl. 18.30	polsk



Skt. Annæ Kirke

2. alm. søndag
2020
Læseår A

Meditation –
og oplysninger til brug i ugens løb

Guds Lam

Denne søndags evangelium bringer os igen til Jordanflodens bredder, hvor Johannes Døber, 30 år efter sin fødsel, forbereder menneskene på Jesu Kristi komme. Og da Johannes ser Jesus komme hen imod sig, siger han: »Se, dér er Guds lam, som bærer verdens synd.«

Selv om vi i den grad har vænnet os til at bruge betegnelsen 'Guds Lam', er det dog stadig underfulde, mystiske, kraftfulde ord. Disse ords overtoner får høreren til at tænke på påskelammet, der blev slagtet, da jøderne blev befriet fra Ægyptens trældom. Derudover var alle israelitter bekendt med profeten Esajas' ord om Guds tjener Messias' lidelser, der blev sammenlignet med ofringen af et lam. Påskelammet, der hvert år blev ofret i Templet, minder dem både om befrielsen og den pagt, Gud indgik med sit folk. Alt dette var både et løfte og en forudsigtelse om det sande Guds Lam, Kristus, der blev ofret på Golgata for hele menneskehedens skyld. Han er det lam, der tog verdens synd, for ved sin død overvandt han vores død, og ved sin opstandelse gav han os nyt liv. I brevet til menigheden i Korinth siger Paulus, at vort påskelam er blevet slagtet, og han opfordrer dem til et nyt liv, et helligt liv.

Både teologer og åndelige skribenter har beskæftiget sig meget med udtrykket 'Guds Lam'. Det er en titel, der er rig på teologisk indhold. Det er et udtryk i menneskesprog, der forsøger at gengive en mangetydig og guddommelig virkelighed. Men det ville være nærmere sandheden at sige, at det er et af de udtryk, der er præget af Gud for at åbenbare noget vigtigt om sig selv. Se det Guds Lam, der bærer verdens synd, proklamerer Johannes Døber; og verdens synd betyder alle former for synd; arvesynden, som fra Adam blev nedarvet til alle hans efterkommere og alle menneskers synd gennem alle tider. Vort håb er frelse i Jesus. Han er selv en kraftig opfordring til håb, fordi han er kommet for at tilgive og rense syndens sår. I hver messe, før præsten uddeler kommunionen til de troende, udtaler han disse ord: Se det Guds Lam . . . Esajas' profeti gik i opfyldelse på Golgata og sker i hver



Slå rod ved kilden

anstreng sig hele livet
hver morgen med god vilje
anstreng sig på ny
for at gøre alt rigtigt

hele livet definere sig
ved sine præstationer
opfylde andres forventninger
på bedste måde

der findes et alternativ
mystikkens livsform
det væsentlige er allerede her
du har rod ved kilden
du behøver ikke bevise noget
dit værd udspringer af din eksistens



lev skabende
kæmpende
lidenskabeligt
i denne frihed

Pierre Stutz

eneste messe »Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkyn-
der vi, Herre, din død indtil den dag, du kommer.« Kirken takker Her-
ren vor Gud for at give sig selv hen i døden til vor frelse og for at ville
være næring for vor sjæl.

Fra de tidligste tider har kristne afbildet Jesus Kristus som et påskelam.
Ikonografer forsøger ofte at minde os om, hvad troen lærer os: Det er
Jesus Kristus, der borttager verdens synd, det er ham, der blev ofret, det
er ham, der besidder al magten og æren, det er ham, der sidder ved
bordenden ved det store bryllupsmåltid, det er ham, der modtager bru-
den, det er ham, der renser de frelste med sit blod, og han er den eneste,
der kan åbne bogen med de syv segl, han er begyndelsen og enden, alfa
og omega, Forløseren fuld af mildhed, den almægtige dommer, for at
belønne enhver efter hans gerninger.

Jesus er kommet for at bringe tilgivelse. Han er Forløseren og Forsone-
ren. Han tilgiver ikke blot en gang, og hans tilgivelse er ikke noget ab-
strakt, men en virkelighed. Han tilgiver enhver, der med ægte anger
henvender sig til ham. Han tilgiver og giver os nyt liv. Han åbner nå-
dens port for os, så vi – fulde af nyt håb – kan fortsætte på vor vej. Lad
os takke Gud for alle de gange, han har tilgivet os.

Francis Fernandes: *In Conversation with God.*

Når vi i messen hører sætningen: 'Guds lam, som bærer verdens synd',
så er det en opfordring til hver gang på ny at vælge livsfællesskabet med
Jesus, tage del i hans liv, bære vore nederlag og vor skyld, stole på hans
kærlighed og barmhjertighed og af alle kræfter søge at genspejle Guds
kærlighed i vore omgivelser.

I vort livsfællesskab med Jesus er også vi 'Herrens tjenere', der stiller
vort liv til Guds disposition og må påregne at komme ud for mangt og
meget; men målet er Guds evige virkelighed.

*Jesus tog ikke verdens synder bort, idet han som offerlam ydede soning
over for en nådesløs dommer.*

*Derimod borttog han vor skyld derved, at han konfronterede os med en
ny Gudsopfattelse - med en Gud, der ikke bliver oprevet over verdens
synd, men føler medlidenhed og barmhjertighed med menneskene.*

Siegfried Grån

Liturgisk kalender

Søndag	2. almindelige søndag (II Ps)
19. 1.	1.L: Es 49,3.5-6 V: Sl 40,2.4ab.7-10 2.L: 1 Kor 1,1-3 Ev: Joh 1,29-34 Se, jeg er kommet; jeg ønsker at gøre din vilje, Gud
Mandag	L: 1 Sam 15,16-23 V: Sl 50,8-9.16b-17.21.23 Ev: Mark 2,18-22
20. 1.	Den, der vandrer retsindigt, skal se Guds frelse
Tirsdag	Agnes , jomfru og martyr (†ca.250)(m)
21. 1.	L: 1 Sam 16,1-13 V: Sl 89,20-22.27-28 Ev: Mark 2,23-28 Jeg har fundet min tjener David
Onsdag	Vincent , diakon og martyr (†304)
22. 1.	L: 1 Sam 17,32-33.37.40-51 V: Sl 144,1-2.9-10 Ev: Mark 3,1-6 Lovet være Herren, min klippe
Torsdag	L: 1 Sam 18,6-9; 19,1-7 V: Sl 56,2-3.9-13 Ev: Mark 3,7-12
23. 1.	Jeg stoler på Gud og frygter ikke!
Freitag	Frans af Sales , biskop og kirkelærer (†1622)(m)
24. 1.	L: 1 Sam 24,3-21 V: Sl 57,2-4.6.11 Ev: Mark 2,13-19 Vær mig nådig, Gud, vær mig nådig
Lørdag	DEN HELLIGE APOSTEL PAULUS' OMVENDELSE (f)
25. 1.	L: ApG 22,3-16 <i>eller</i> 9,1-22 V: Sl 117,1-2 Ev: Mark 16,15-20 Gå ud i al verden og forkynd evangeliet!
Søndag	ANSGAR , bispedømmets første værnehelgen (h) (III Ps)
26. 1.	1.L: Es 52,7-10 V: Sl 96,1-3.7-8a.10 2.L: 1 Kor 1,18-25 Ev: Mark 1,14-20 Fortæl om Herrens undere blandt alle folkeslag!

Kirkelig vejviser

Sognekontoret: Hans Bogbinders Alle 4, 2300 København S

Kontortid: Onsdag & torsdag kl. 10-12 de øvrige dage efter aftale

Telefon: 50 28 91 74

E-mail: info@sanktannaekirke.dk

Hjemmeside : www.stanneschurch.dk

Sognepræst:

p. Wieslaw Podlach tlf.: 2765 1069 wpodlach@wp.pl

Øvrige præster:

p. Jacek Stanislawski tlf.: 5028 9148 stanislawski@redemptor.pl.

p. Piotr Grzeskiewicz tlf.: 5028 9315 piotr.cssr@gmail.com

Kollekt: søndag, 12. januar 2020

dansk gruppe: kr.: 1.426,00

polsk gruppe kr. : 5.394,00

engelsk gruppe: kr.: 3.531,00

MobilePay +45 27 65 10 69