

Skt. Annæ Kirke

4. søndag
i Påsken 2020
Læseår A

Meditation –
og oplysninger til brug i ugens løb

Billedet af den gode hyrde har fra de tidligste tider vævet sig ind i Biblens sprog og lignelser. I kristendommens historie er det det ældste og mest elskede symbol for vor Frelser. Et sceneri hvor Jesus, som den gode hyrde, bærer det fortabte får på skuldrene, og viser omsorg, bekymring og ømhed. Denne fortælling om hyrden og fåret appellerer til alle hjerter. Nu til dags er der få mennesker, der har oplevet en fårehyrdes vanskeligheder og udfordringer, som er en del af en hyrdes liv. Hans dybe ansvarsfølelse over for flokken er så stor, at han vil risikere livet for den. Det siges, at får er forsvarsløse dyr kendte for at vandre om og fare vild, og uden hyrdens beskyttelse kan de let blive ofre for vilde dyr. Men når de har lært deres herres stemme at kende, er de fuldstændig afhængige af ham, for han kan lede dem til nye græsgange og holde dem samlet og beskyttet når aftenen kommer.



Jesus bruger denne stærke og betydningsfulde lignelse for at lære os at kende ham som den gode hyrde. Den demonstrerer for os den beskyttelse, han vil give os, især når vi er slået ud af kurs, faret vild og forsømmer vort åndelige liv. Når vi lever i en medietid med alle former for stemmer – aviser, tv, radio, plakater og opslag – der alle forsøger at kræve vor opmærksomhed, er det let at miste vor retningssans og forfalde til at gå ad veje, der ikke er Herrens veje. Selv om vi falder i synd og vander i skyggernes dal, vil han ikke bare vente tålmodigt på os, nej han vil opsøge os med en kærlighed, der ikke kender nogen grænser. Som den hyrde, Gud udpegede til at vogte sin flok, lader han os vide, at han er specielt interesseret i os, at vi er genstand for hans særlige kærlighed, og at han er villig til at ofre sit liv for os. Vor overlevelse afhænger af, om vi genkender hans stemme, når han kalder os ved navn. Han lærer os de rigtige veje, vi skal gå, så vi kan vandre tilidsfuldt gennem livet med alle dets glæder og sorger og finde sikkerhed og fred. Hvis vi holder os til ham, har vi vished om, at vi ikke farer vild, for han er en vagtsom ven og vor sikreste vejviser til sikkerhed. Hans største interesse er at give os frihed til at leve et liv i fylde.

På grund af vor dåb lever Guds liv dybt i os og gør os til den gode hyrdes adoptivsøstre og brødre. Vi er alle involveret i hans liv og har del i hans frel-

*Kald på mig, Herre,
og gå foran mig,
når jeg i tågen
søger efter dine spor
og døren til livet.*

*Liv i fylde
være nær ved det
varmende lys
og være
draget af det*

Velsign os, Herre,
så vi kan være en velsignelse for andre.
Hjælp os at bruge de gaver, du har givet os,
og altid lovprise og takke dig.

Ledsag os, Herre, på vor vej, og lad os aldrig være
overladt til os selv.
Hjælp os til altid at møde dig i dit ord og i Kirkens
fællesskab.

Send os, Herre, og lad os være en velsignelse.
Hjælp os at arbejde for en bedre verden
og at dele vore goder med de nødlidende.



sergerning. Enhver af os er kaldet til at være hyrde på en eller anden måde – som forældre for deres børn, som lærere for deres elever eller som præst for sin menighed. Vi kan ikke frasige os vores ansvar for andre. Vor lighed med Kristus vokser, hver gang vi har mod til at gå ud af os selv og dele vort liv med dem, der er mindre heldige i tilværelsen. Kristi eget liv på jorden var altid præget af en nænsom og følsom henvendelse til de svage og sårbare. Enhver handling, der er gjort ud fra kærlighed, er tegn på sand storhed.

Denne dag er lige så god som en anden til at reflektere over, hvordan vi som et kirkegående folk reagerer på Jesus, der kalder os til at være hyrder for sin flok inden for vort livs rammer. Det forventes af os alle, at vi lever i kærlighed og arbejder sammen for at opbygge en omsorgsfuld menighed. Der er mange, der synes, at de lever et godt katolsk kristent liv ved at afse en time om søndagen og ellers ikke tænker meget over, hvordan de lever resten af ugen, som om en aktiv tro kun består i en lunken holdning til et ægte kristent liv. Påskedag, da Herren viste sig for disciplene, blev de glade og fyldt med ånd og blev overbeviste kristne, hvis tilværelse ændredes radikalt med en levende tro og et formål med livet. Det samme gælder også for os. Hvis vi vil kalde os selv kristne, skal det have indflydelse på alt, hvad vi gør. Vort grundlæggende kald er at være kærlige og omsorgsfulde mennesker med en forstand, som Jesus kan tænke med, et hjerte, som Jesus kan elske med, en stemme, som Jesus kan tale med og hænder, som Jesus kan hjælpe med.

Desmond Knowles

Preaching God's Word on Sunday

Bed rosenkransen sammen med paven i maj måned

I brevet af 25. april skriver pave Frans:

Kære brødre og søstre. Nu nærmer maj måned sig, hvor Gudsfolket især udtrykker sin kærlighed og hengivenhed til Jomfru Maria. Det er en tradition at bede rosenkransen denne måned, i hjemmet sammen med familien. Hjemmet er en dimension, som pandemiens begrænsninger har 'tvunget' os til at udnytte, også ud fra et åndeligt perspektiv.

Så jeg vil foreslå alle at genopdage skønheden i at bede rosenkransen derhjemme i maj måned. Man kan gøre det sammen eller alene: I vælger selv hvad som egner sig bedst til situationen, men hav begge muligheder i tankerne. Under alle omstændigheder ligger hemmeligheden i at gøre det så enkelt som muligt. På internettet findes flere ressourcer til hvordan man beder rosenkransen og dens forskellige mysterier.

Liturgisk kalender

Søndag	4. søndag i påsken (IV Ps)
3.5.	1.L: ApG 2,14a.36-41 V: Sl 23,1-6 2.L: 1 Pet 2,20b-25 Ev: Joh 10,1-10 Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød
Mandag	L: ApG 11,1-18 V: Sl 42,2-3; 43,3-4 Ev: Joh 10,11-18
4.5.	Min sjæl tørster efter Gud, den levende Gud
Tirsdag	L: ApG 11,19-26 V: Sl 87,1-7 Ev: Joh 10,22-30
5.5.	Lovsyng Herren, alle I folk
Onsdag	L: ApG 12,24-13,5a V: Sl 67,2-3.5-6.8 Ev: Joh 12,44-50
6.5.	Folkene skal takke dig, Gud, alle folkene skal takke dig
Torsdag	L: ApG 13,13-25 V: Sl 89,2-3.21-22.25.27 Ev: Joh 13,16-20
7.5.	Om Herrens store godhed vil jeg synge for evigt
Fredag	L: ApG 13,26-33 V: Sl 2,6-11 Ev: Joh 14,1-6
8.5.	Du er min søn, jeg har født dig i dag!
Lørdag	L: ApG 13,44-52 V: Sl 98,1-4 Ev: Joh 14,7-14
9.5.	Hele den vide jord har set vor Guds frelse
Søndag	5. søndag i påsken (I Ps)
10.5.	1.L: ApG 6,1-7 V: Sl 33,1-2.4-5.18-19 2.L: 1 Pet 2,4-9 Ev: Joh 14,1-12 Lad din godhed komme over os, Herre, for vi venter på dig

Kirkelig vejviser

Sognekontoret: Hans Bogbinders Alle 4, 2300 København S
Kontortid: Onsdag & torsdag kl. 10-12 de øvrige dage efter aftale
Telefon: 50 28 91 74

E-mail: info@sanktannaekirke.dk

Hjemmeside : www.stanneschurch.dk

Sognepræst:

p. Wieslaw Podlach tlf.: 2765 1069 wpodlach@wp.pl

Øvrige præster:

p. Jacek Stanislawski tlf.: 5028 9148 stanislawski@redemptor.pl

p. Piotr Grzeskiewicz tlf.: 5028 9315 piotr.cssr@gmail.com