

At leve evangeliet...

Enhver, der virkelig vil leve evangeliet, må søge at leve tæt på menneskene, dele deres glæder og forhåbninger og deres sorger og ængstelser.

En biskops styrke er at være sammen med sin hjord, og det er Guds folk, der udgør den eneste og sande kontrolmyndighed. Den kristne tro tillader ikke, at vi opgiver livets realiteter eller fortaber os i drømmeskyer.

Guds folks ærlige og ansvarlige behov kommer i første række - ikke Kirkens disciplin. Af evangeliet har jeg lært, at kærligheden er stærkere end loven.

Jacques Gaillot

Meditation

Velstand og luksus har fået os til at glemme, at vi mennesker kun er en del af naturen.

I vort teknologiske storhedsvanvid mener vi at kunne bestemme og beherske alt.

Men der findes en højere orden, som vi må underkaste os, og vi underkaster os først denne orden, når vi har indset, at moral, etik og tolerance igen skal være normer for vore handlinger i stedet for penge.

Dieter Walsch

Skt. Annæ Kirke

5 søndag
i Påsken 2020
Læseår A

Meditation –
og oplysninger til brug i ugens løb



Dagens evangelium er fra Jesu tale til disciplene ved den sidste nadver. Vel vidende, at han snart skal gå i døden, bekendtgør han ved måltidets afslutning sin forestående død. Disciplene er chokerede, oprørte og forvirrede over nyheden. Alt falder fra hinanden omkring dem, fordi den mand, for hvem de har opgivet alting, og som de har sat deres lid til, nu siger farvel til dem. De er bange for, hvad der nu skal ske med dem. Jesus fornemmer deres bekymring og begynder at forklare og trøste dem og fortæller dem, at de ikke skal være urolige, for han går til Faderens hus for at forberede en plads for dem. Thomas, der stadig er forvirret, spørger Jesus, hvor han dog går hen. Vi kan altid regne med, at Thomas tænker sig grundigt om, og nu spørger han om den endelige skæbne.

Menneskene har til alle tider tumlet med dette spørgsmål på en eller anden måde. Jesu svar er den mest forbløffende og bedst huskede forklaring. »Jeg er vejen, sandheden og livet.« Han taler om sig selv som den sikreste vej til at blive hilst velkommen til Guds evighed. Det er en forsikring om, at der midt i vore problemer og smerter ikke er nogen grund til at være bange, fordi han er hos os. Den gode nyhed er, at ligegyldig hvor vi er, eller hvem vi er, så har vi et hjem i Himlen. En plads, der står rede til os, når vi har fuldført vor jordiske rejse. Vejen til Gud er sikker, fordi Kristus fører os på vejen i sikkerhed til vort himmelske mål. Den plads, Jesus har parat til os, er vort varige hjem i Himlen, et sted, hvor de hjemløse finder et hjem, og de, der er faret vild, til sidst vil finde en sikker havn og fred.

Hele det kristne liv er én lang pilgrimsrejse mod Faderens hus. Vi er på rejse hjemad til det evige liv, men vi må ikke tabe korset af syne. Selv om Je-

sus siger, at han er vejen, så lover han ikke, at rejsen vil være problemløs. Hans egen pilgrimsfærd bragte ham fra Getsemane, til Golgata og opstandelsen. Vi lever måske i tårernes dal, og når vi bliver døbt, får vi korsets tegn netop for at huske dette. Vi vil alle fra tid til anden opleve meget svære tider med smerter og lidelser, som vi ikke synes, vi kan magte. Men vi kan stole på, at Gud er med os i vore lidelser. Vi kan måske slet ikke få øje på ham, men han er der. Man kan godt sammenligne nærvær i et menneskes liv med en form for tæppe. Vi er på den side, hvor tæppets mønstre kan virke tilfældige og slørede. Men set fra Guds side væves alt sammen og giver mening. I mellemtiden har vi behov for tillid og tro. Vore prøvelser og lidelser tester vor tro, tvinger os i knæ, og vi føler os modløse, men Jesu ord gør os i stand til at blive ved med at håbe, når vi skal gennemgå selv de sværeste situationer. Vi finder trøst og støtte i at vide, at Gud ikke svigter os. Vi er aldrig alene.

Det liv, der åbenbares for os og loves os i påsken, overgår langt alt menneskeligt håb og forventning. Ligegyldigt hvor fortabte vi føler os, hvor stor fortvivlelse og smerte vi føler, og hvor triste og frygtsomme vi er, så siger Påskens Gud til os: "Stol på mig, jeg er altid med jer." Påskens sandhed er så kæmpestor, at vi må anstrenge vor forstand til det yderste for at forstå den. Den store sandhed, som fylder vort liv med mening, er, at Kristus lever. Hvis vi giver os lidt tid i vort travle liv og giver os til at søge Gud, vil vi til vor store glæde opdage, at han søgte os først. Påsken gør os på ny opmærksomme på, at der er et sted inde i os, som kun Gud kan fylde.

Desmong Knowles: *Preaching God's Word on Sunday*

Tro er sikkerhed, hvor man ikke kan få øje
på nogen sikkerhed.

Rudolf Bultmann

Herren velsigne dig.

Han lade dine fødder danse
og fylde dit hjerte med glæde,
dine arme med kræfter
dine hænder med ømhed,
dine øjne med latter
dine ører med musik,
din mund med glæde.

Sådan velsigne Herren dig.



Liturgisk kalender

Søndag	5. søndag i påsken (I Ps)
10.5.	1.L: ApG 6,1-7 V: Sl 33,1-2.4-5.18-19 2.L: 1 Pet 2,4-9 Ev: Joh 14,1-12 Lad din godhed komme over os, Herre, for vi venter på dig
Mandag	L: ApG 14,5-18 V: Sl 115,1-4.15-16 Ev: Joh 14,21-26
11.5.	Ikke os, Herre, ikke os, men dit navn skal du give ære
Tirsdag	Pancratius , martyr (†304)
12.5.	L: ApG 14,19-28 V: Sl 145,10-13.21 Ev: Joh 14,27-31a Dine venner, Herre, skal kundgøre dit kongedømmes prægtige herlighed
Onsdag	Vor Frue af Fatima
13.5.	L: ApG 15,1-6 V: Sl 122,1-5 Ev: Joh 15,1-8 Lad os drage til Herrens hus
Torsdag	Mattias , apostel (f)
14.5.	L: ApG 1,15-17.20-26 V: Sl 113, 1-8 Ev: Joh 15,9-17 Han sætter ham blandt sit folks fyrster
Fredag	L: ApG 15,22-31 V: Sl 57,8-12 Ev: Joh 15,12-17
15.5.	Jeg vil takke dig blandt folkene, Herre
Lørdag	L: ApG 16,1-10 V: Sl 100,1b-3.5 Ev: Joh 15,18-21
16.5.	Bryd ud i fryderåb for Herren, hele jorden!
Søndag	6. søndag i påsken (II Ps)
17.5.	1.L: ApG 8,5-8.14-17 V: Sl 66,1-3a.4-7a.16.20 2.L: 1 Pet 3,15-18 Ev: Joh 14,15-21 Bryd ud i fryderåb for Gud, hele jorden

Kirkelig vejviser

Sognekontoret: Hans Bogbinders Alle 4, 2300 København S
Kontortid: Onsdag & torsdag kl. 10-12 de øvrige dage efter aftale
Telefon: 50 28 91 74

E-mail: info@sanktannaekirke.dk
Hjemmeside : www.stanneschurch.dk

Sognepræst:

p. Wieslaw Podlach tlf.: 2765 1069 wpodlach@wp.pl

Øvrige præster:

p. Jacek Stanislawski tlf.: 5028 9148 stanislawski@redemptor.pl

p. Piotr Grzeskiewicz tlf.: 5028 9315 piotr.cssr@gmail.com