

## Kærligheden er det afgørende

Mange karismer kan først ved kærlighedens ildprøve vise deres virkelige værdi. 'Kundskaben gør indbildsk, men kærligheden bygger op' (1. Kor. 8,1). Kærligheden er ikke blot motivation for handling, men mere den kraft, der bærer alt og ud fra hvilken alt relativiseres.

Hvor der ikke er kærlighed nytter alle tjenester og embeder, alle karismer og nådegaver intet: 'Om jeg så taler med menneskers og engles tunger, men ikke har kærlighed, er jeg et rungende malm og en klingende bjælde' (1. Kor. 13,1).

Kærligheden er den yderste norm, for alle tjenester og embeder er tidsbegrænsede. De viser deres sande værdi derved, om de har bidraget til kærligheden, som har blivende værdi: 'Så bliver da tro, håb, kærlighed, disse tre. Men størst af dem er kærligheden' (1. Kor. 13,13).

I kærligheden lutres og renses alle andre kriterier. Det gælder endog for den broderlige tjenestes karisme, hvis ægthed prøves af kærligheden: 'Og om jeg så uddeler alt, hvad jeg ejer, og giver mit legeme hen til at brændes, men ikke har kærlighed, gavner det mig intet' (1. Kor. 13,3). Ingen kirkelig tjeneste er derfor 'i orden', blot fordi den fungerer.

*Karl Lehmann*

## Kærligheden og budene



Den, der virkelig elsker,  
holder alle bud,  
fordi han opfylder  
alle buds hensigt.

Alle bud viser  
kærligheden  
i al dens enkelthed.'

Den, der elsker,  
behøver i grunden ingen bud,  
for kærligheden  
er altid påbudt.

*Josef Dirnbeck*

# Skt. Annæ Kirke

6. søndag  
i Påsken 2020  
Læseår A

Meditation –  
og oplysninger til brug i ugens løb

I sin afskedstale til disciplene taler Jesus meget mildt. I nadversalen taler han til sine bedste venner på en yderst personlig måde. Han forsikrer dem om, at de ikke vil blive efterladte som forældreløse børn uden nogen, der elsker dem, tager sig af dem og vejleder dem. De vil modtage en afskedsgave fra Faderen, som vil styrke dem, så de ikke skal kæmpe for et kristent liv helt alene. Den gave, de vil få, er Helligånden – Guds livsånd – som er den guddommelige kraft, der inspirerer mennesker til handling. Helligånden ville medføre et nyt værdisæt og holdninger i de troendes hjerter og liv. Han lover dem, at Helligånden vil leve i deres inderste og omdanne dem til Faderens børn.



Det er umuligt at beskrive den forandring, der skete med apostlene, da de modtog Helligånden. Det var en utrolig stor oplevelse af Guds over-

vældende nærvær og styrke. Jesus trådte ind i deres liv som aldrig før, så nu kunne de gå alle steder hen og bære vidnesbyrd om ham. En ny kraft var kommet til verden, og de blev fyldt med entusiasme, et nyt syn på fremtiden, og et liv i Ånden. Nu, hvor pinsen nærmer sig, mindes vi om Helligåndens usædvanlige gave og uendelig kraft i verden. Helligånden er ingen anden end Gud selv, der krydser den store adskillende afgrund og tager bolig i menneskenes hjerter. Han kommer i mange former og berører os på mange forskellige måder; forudsat at vi rækker ud efter ham og er åbne og modtagelige for hans indflydelse i vort liv, så vil Helligånden styrke vort håb og give vort liv en ny retning.

Mindst fire gange under den sidste nadver sagde Jesus til sine disciple: "Hvis I elsker mig, vil I holde mine bud." Ingen behøver at minde os om, at disse Jesu ord er henvendt til alle kristne til alle tider, os selv inklusive. De bud, vi skal holde som tegn på vor kærlighed til ham, er ikke de ti bud, men befallingen om at elske og efterligne ham i alle aspekter af vort liv. Al ægte kærlighed kommer fra Gud, og Gud kan findes i ethvert møde, hvor der er

kærlighed tilstede. Kærlighed er noget, der ikke kan købes på nogen måde. Det er en gave, der gives os uden forpligtelser. Det ypperste eksempel på Guds kærlighed er, at han sendte sin eneste Søn til verden for at sikre os, at vi kunne blive frelst. Den eneste betingelse for at modtage denne kærlighed er, at vi deler den med andre.

Det er en lejlighed til at stoppe op og reflektere over, hvordan vi lever op til vort dåbsløfte. Har vi virkelig svaret på det kristne budskab, eller har vi bare accepteret kristendommen som en del af den kultur, som vi lever i? Er vor dåb simpelthen et ritual i vor fortid? Påsketiden er det rette tidspunkt til at bære vidnesbyrd om den opstandne Herre, der stadig lever midt iblandt os. Venlighed er en af Guds bedste gaver til menneskeheden. Den driver tung-sind og mørke væk fra sjælen og lyser op og mindsker pine. Tilfældige venlige handlinger er spontane handlinger, der grunder i den indre godhed, som er en del af vor menneskelighed, der springer i blomst.

Dette evangelium kalder os til at tage del i venlighedens kultur, og have den levende Guds udtryk i vort ansigt og i vore øjne, varme smil og venlige hil-sener. Der bør aldrig være nogen, der henvender sig til os, uden at de føler sig bedre tilpas og går videre med en mere lykkelig følelse. Det er ikke os, der skal dømme og fordømme – men vi skal overse fejl og tilgive. Hvis vi har såret nogen eller forårsaget smerte, så er det tid at angre, søge tilgivelse og begynde på ny.

**Når vor tid er forbi, vil vi blive bedømt efter, hvor meget vi har elsket.**

Desmond Knowles: *Preaching God's Word on Sunday*

## Meditation

**Kom os til hjælp,  
når vi ikke føler dit nærvær,  
når vi er alene  
og søger et holdepunkt,  
når vi har brug for et godt ord,  
et solidt grundlag og én, der kan bistå os.**

**Hjælp os,  
når vi har tabt dig af syne,  
når verden og dens sandheder  
falder fra hinanden,  
når vi viger uden om dine bud,  
når vi i mørket sidder fast  
mellem fortvivelse og håb.**

**Giv os din hjælp,  
giv os din Ånd.**



## Liturgisk kalender

Søndag	<b>6. søndag i påsken</b> (II Ps)
17. 5.	<b>1.L:</b> ApG 8,5-8.14-17 <b>V:</b> Sl 66,1-3a.4-7a.16.20 <b>2.L:</b> 1 Pet 3,15-18 <b>Ev:</b> Joh 14,15-21 Bryd ud i fryderåb for Gud, hele jorden
Mandag	<b>Erik</b> , martyr (†1160) (m)
18. 5.	<b>L:</b> ApG 16,11-15 <b>V:</b> Sl 149,1-6a.9b <b>Ev:</b> Joh 15,26 – 16,4a Herren glæder sig over sit folk
Tirsdag	<b>L:</b> ApG 16,22-34 <b>V:</b> Sl 138,1-3.7c-8 <b>Ev:</b> Joh 16,5-11
19. 5.	Herre, din højre hånd frelser mig
Onsdag	<b>Bernadin af Siena</b> , præst (†1444)
20. 5.	<b>L:</b> ApG 17,15.22 - 18,1 <b>V:</b> Sl 148,1-2.11-14 <b>Ev:</b> Joh 16,12-15 Himmel og jord er opfyldt af din herlighed
Torsdag	<b>KRISTI HIMMELFART</b> (h)
21. 5.	<b>1.L:</b> ApG 1,1-11 <b>V:</b> Sl 47,2-3.6-9 <b>2.L:</b> Ef 1,17-23 <b>Ev:</b> Matt 28,16-20 Gud drager op under jubelråb, Herren drager op til hornets klang
Fredag	<b>L:</b> ApG 18,9-18 <b>V:</b> Sl 47,2-7 <b>Ev:</b> Joh 16,20-23a
22. 5.	Gud er hele jordens konge
Lørdag	<b>L:</b> ApG 18,23-28 <b>V:</b> Sl 47,2-3.8-10 <b>Ev:</b> Joh 16,23b-28
23. 5.	Gud er hele jordens konge
Søndag	<b>7. søndag i påsken</b> (III Ps)
24. 5.	<b>1.L:</b> ApG 1,12-14 <b>V:</b> Sl 27,4.7-8 <b>2.L:</b> 1 Pet 4,13-16 <b>Ev:</b> Joh 17,1-11a Jeg stoler på, at jeg skal se Herrens godhed i de levendes land

## Kirkelig vejviser

**Sognekontoret:** Hans Bogbinders Alle 4, 2300 København S  
**Kontortid:** Onsdag & torsdag kl. 10-12 de øvrige dage efter aftale  
**Telefon:** 50 28 91 74

**E-mail:** [info@sanktannaekirke.dk](mailto:info@sanktannaekirke.dk)

**Hjemmeside :** [www.stanneschurch.dk](http://www.stanneschurch.dk)

Sognepræst:

p. Wieslaw Podlach tlf.: 2765 1069 wpodlach@wp.pl

Øvrige præster:

p. Jacek Stanislawski tlf.: 5028 9148 stanislawski@redemptor.pl

p. Piotr Grzeskiewicz tlf.: 5028 9315 piotr.cssr@gmail.com