

Velsignelse

Den almægtige og gode Gud,
der oplyste disciplene ved at give dem Helligånden,
han velsigne os og skænke os sine gavers rigdom.

Amen!

De ildtunger, der viste sig over hver enkelt,
rens vore hjerter og tænde den guddommelige
kærligheden i os.

Amen!



Helligånden, som forenede de mange
sprog i bekendelsen af troen,
styrke os i troen og i altid at søge Gud.
Amen!

Det give os den treenige Gud,
Fader, Søn og Helligånd.
Amen!

Forenet med alle troende vil jeg åbne mig for Guds hellige Ånd og bede:

Hellige ild - antænd vore hjerter.

Hellige vand – find vej i vore relationer.

Hellige Ånd – giv vore tanker vinger.

Hellige talsmand – tal til os i vort indre.

Hellige due – find vej i vor verden.

Hellige kærlighed – gør alle mennesker begejstrede for Gud.

Skt. Annæ Kirke

Pinsefesten
2020

Meditation –
og oplysninger til brug i ugens løb

Vi fejrer i dag en hændelse, der er blevet mere eller mindre fremmed for mange mennesker. En hændelse, som Apostlenes Gerninger beretter som afspillede sig mellem Gud og Jesu disciple - og imellem Gud og os på denne festdag. Uden overdrivelse kan vi sige, at det er festen og fundamentet for vores kristne eksistens. Derfor er denne fest af stor betydning for os, der kalder sig kristne.

Sådan ser Paulus det jo også i den anden læsning: " Ingen kan sige: Jesus er Herren", det vil jo sige, han er MIN Herre og MIN Gud. "Det kan vi kun ved Helligåndens kraft. Den, der ikke har Kristi Ånd, tilhører ham ikke" (Rom 8.9)

"Ved I da ikke, at jeres legeme er Helligåndens tempel, der bor i jer - I tilhører ikke jer selv." (Kor 6.19)



I salmerne, som vore forfædre har sunget i århundereder, kalder vi ham trøstens ånd: "Kom, trøster, der styrker hjertet" osv. Om aftenen før sin død, da Jesus åbenbarede sit inderste for disciplene, sagde han: "Jeg vil bede faderen, og han vil sende jer en anden talsmand, der skal blive hos jer". Vi har altid oversat dette ord (paraklet) med trøster. Et godt og et menneskeligt ord: Gud trøster, Guds ånd trøster. Profeten Jesajas lader engang Gud sige: "Jeg er den, der trøster" (Jes 51,12). At høre det og tage imod det, lyder først noget fremmed, og det sker for det meste, når vi har gjort os et falskt billede af den levende Gud.

Og det er ikke så sjældent. Mange bærer rundt på et falskt billede af Gud fra deres barndoms- og ungdomsår, som har såret dem dybt. Den, der kun har hørt om en straffende og truende Gud, der har overvåget mig til alle tider, har fordømt mig og dermed har gjort mig bange, han vil aldrig kunne erfare Gud som den trøstende. Tværtimod; han vil ryste ham af sig og før eller senere befri sig for ham. Sådan har en forfatter i vore dage gjort. Han har talt om den store "guds-angst" og har kaldt sin bog "Gudsforgiftelsen" (Tilman Moser). Naturligvis er Guds storhed ikke til at fatte for os. Han er en afgrundsdyb hemmelighed. Gud ville ikke være Gud, han ville ikke være sandheden, hvis han gjorde tingene håndgribelige og bekvemme for os. Evangelierne Gud: "Vor Herre Jesu Kristi Gud og far", har dog ikke noget med denne truende skikkelse at gøre.

Lad os tænke på, hvordan Jesus taler om ham. I lignelsen om den fortabte søn, som man med rette kalder "evangeliet i evangeliet", sidder faderen i sit hus og venter og venter, længes efter sin søn dag og nat. Og da sønnen så kommer, omfavner han ham, der i sin misforståede frihedstrang gik bort - og gik til bunds. Han bereder en fest for sønnen. Tænk engang: i stedet for bebrejdelser, så en omfavnelser og en fest!

Om denne, vor Gud, står der i skriften: "Som en mor trøster sin søn, trøster jeg jer ... når I ser det, vil jeres hjerter glæde sig, og alt vil blomstre igen!" (Jes.66,13) Også når det er sandt, at Gud er den store, hellige Gud, der er helt anderledes, så er han os nærmere i sin Ånd, end et menneske kan være det. Ånden er Guds henvendelse til os, og derfor kan han være vores trøster.

Hvornår erfarer vi denne trøst? Trøst er ikke bare gode ord, de er tit mere forlegenhed end trøst. Den, der vil trøste, må elske. Han må kunne lytte og forstå. Han må måske tie, men han må være der, han må blive der, man må kunne mærke hans nærhed, også uden ord. Kun sådan bliver den lammede livskraft igen levende og kaldt tilbage fra sin trøstesløse ensomhed. Trøstet bliver en, når man går et stykke af hans livsvej sammen med ham. Hvis man vil vide, hvordan Gud trøster, må man have erfaret hans kærlighed.

At ledsage et menneske på hele hans livsvej med alle dens dybe nedture, det er alene Gud, der kan med sit aldrig svigtende nærvær. Guds nærvær i os, det er et andet navn for Helligånden. "Jeg lader jer ikke faderløse tilbage", siger Jesus. Som den opstandne Herres gave, er han i vort inderste.

Wort Gottes

Pinse i dag

Med pinsen dengang begyndte virkelig en ny etape...Efter Guds indgriben ved Jesus, der var begrænset af tid og rum, fulgte Guds indgriben ved Helligånden, hvorved Gud i tid og rum blev og forbliver allesteds nærværende og allesteds virksom.

Herrens Ånd opfylder jorden, synger vi i liturgien. Helligånden kan man ikke komme udenom. På en måde, der ikke kan bevises, men dog erfarer, virker den i hele Guds folk, i alle, som hører den, i alle, som den indfører i hele sandheden, i alle, som den i vanskelige situationer vil sige, hvad de skal gøre. Derfor er det ikke tilstrækkeligt at høre beretningen om pinsen dengang. Liturgi er ikke kun erindring, men en aktualisering. Liturgi vil lade os erfare

pinsen i dag.

Walbert Bühlmann

Liturgisk kalender

Søndag	PINSEDAG (h)(I PS)
31.5.	1.L: ApG 2,1-11 V: Sl 104,1ab.24ac.29bc-31.34 2.L: 1 Kor 12,3b -7,12-13 Ev: Joh 20,19-23 Herre, send din ånd; gør jorden ny!
Mandag	Den salige Jomfru Maria, Kirkens Moder (m)
1.6.	L: 1 Mos 3,9-15.20 <i>eller</i> ApG 1,12-14 V: Sl 87, 1-3.5-7 Ev: Joh 19,25-34 Herlige ting siges om dig du Guds by
Tirsdag	L: 2 Pet 3,12-15a.17-18 V: Sl 90,2-4.10.14.16 Ev: Mark 12,13-17
2.6.	Herre, du har været vor bolig i slægt efter slægt
Onsdag	L: 2 Tim 1,1-3.6-12 V: Sl 123,1-2 Ev: Mark 12,18-27
3.6.	Jeg løfter mine øjne til dig, Herre
Torsdag	Jesus Kristus - den evige ypperstepræst (f)
4.6.	L: 1 Mos 22,9-18 <i>eller</i> Hebr 10,4-10 V: Sl 40,7-11.17.14 Ev: Matt 26,36-42 Se, jeg er kommet, Herre, for at gøre din vilje
Fredag	Bonifatius, biskop og martyr (†754)(m)
5.6.	1. 2 Tim 3,10-17 V: Sl 119,157.160.161.165.166.168 Ev: Mark 12,35-37 Stor er lykken, Herre, for dem, der elsker din lov
Lørdag	Norbert, biskop (†1134)
6.6.	L: 2 Tim 4, 1-8 V: Sl 71,8-9.14-17.22 Ev: Mark 12, 38-44 Herre, min mund skal forkynde din retfærdighed
Søndag	DEN HELLIGE TREFOLDIGHEDS FEST (h)(II PS)
7.6.	1.L: 2 Mos 34,4b-6.8-9 V: TilfDan B (Dan 3) 52a.54a.55a.56a 2.L: 2. Kor 13,11-13 Ev: Joh 3,16-18 Lovprist og ophøjet til evig tid

Kirkelig vejviser

Sognekantoret: Hans Bogbinders Alle 4, 2300 København S

Kontortid: Onsdag & torsdag kl. 10-12 de øvrige dage efter aftale

Telefon: 50 28 91 74

E-mail: info@sanktannaekirke.dk

Hjemmeside : www.stanneschurch.dk

Sognepræst:

p. Wieslaw Podlach tlf.: 2765 1069 wpodlach@wp.pl

Øvrige præster:

p. Jacek Stanislawski tlf.: 5028 9148 stanislawski@redemptor.pl.

p. Piotr Grzeskiewicz tlf.: 5028 9315 piotr.cssr@gmail.com