

FASTE MESSETIDER

Alle søndage:

Kl. 8.30 dansk
Kl. 10.00 dansk højmesse
Kl. 12.00 polsk
Kl. 17.00 engelsk

Hverdage:

Mandag kl. 08.00
Tirsdag kl. 17.00 med vesper
Onsdag kl. 08.00
Torsdag kl. 17.00 med novene
Fredag kl. 17.00
Lørdag kl. 08.00 med laudes
Lørdag kl. 17.00 engelsk
Lørdag kl. 18.30 polsk



Meditation

**Gid vore øjne måtte skue
og vort hjerte fryde sig
og vor sjæl juble
ved din trofaste hjælp,
når det lyder til Sion:**

**Din Gud er konge!
Herren er konge,
Herren har været konge,
Herren vil være konge i al evighed.**

**For dit er riget,
og i al evighed vil du herske i ære;
vi har ingen konge uden dig.**

**Lovet være du, Herre, konge,
som stedse vil herske i sin herlighed
over os
og over alle sine skabninger
i al evighed.**

Tephilath Israel



Skt. Annæ Kirke

14. alm.
søndag 2020
Læseår A

Meditation –
og oplysninger til brug i ugens løb

Hvil dig ud i Guds hjerte.

Denne overskrift virker næsten provokerende. I en tid med suk og bekymring, sygdom og stress, mangel på tid og evigt hastværk, skal man tage en opfordring op: Hold dog en pause. Hold pause i alt dit hastværk og find igen tid til bøn. Bed!

Det er ikke let for os vesteuropæere at indrømme, at vi på grund af aktiviteter og aftaler forsømmer noget meget vigtigt: Bekymringen om vores egen sjæl. Vi vil ikke indrømme det, som Kyrilla Spiecker sagde: "At gribe og at holde fast kunne jeg siden, jeg blev født. At dele og give måtte jeg lære. Nu øver jeg mig på at give slip." At give slip! At man ikke ubetinget skal eje alting. Vær meditativ stille. Hvil i Gud, i hans Hjerte.

Det er ikke nemt for os at forstå, hvad Jesus mente med sin lovprisning af den himmelske Fader. På den tid tog Jesus til orde og sagde: »Jeg priser dig, fader, himlens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige og åbenbaret det for umyndige; ja, fader, for således var det din vilje. Alt har min fader overgivet mig, og ingen kender Sønnen undtagen Faderen, og ingen kender Faderen undtagen Sønnen og den, som Sønnen vil åbenbare ham for.

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Tag mit åg på jer, og lær af mig, for jeg er sagtmodig og ydmyg af hjertet, så skal I finde hvile for jeres sjæle. For mit åg er godt, og min byrde er let.« Før vi virkelig kan hvile os i Gud, skal vi i det indre slippe løs, blive beskedne og ydmyge. Vi skal anerkende Guds orden og søge hans nærhed.



Det går ikke, uden at vi selv hjælper til. "Et menneske bliver sundt ved Guds nærhed og orden", skrev Alfred Delp, "Der bliver han sund og glad og taknemmelig".

Pater Delp har følt dette smerteligt på egen krop. Han blev anholdt i forbindelse med attentatet på Hitler (20. juli 1944), slæbt til Berlin og blev der kastet i fængsel og dømt af de nazionalsocialistiske dommere og retshævere og henrettet. Men han havde forinden fundet den indre hjertets ro og glæde. Han havde givet slip. Han havde forstået, hvad Jesus havde lovet "de små og umyndige", og har således indrettet sig i det fællesskab, som fremlægger sine sorger og bekymringer og anliggender for Guds fødder.

Noget lignende mener også den store indiske frihedskæmper Mahatma Ghandi: "Godhed og storhed ligger i det enkle, ikke i rigdom. Et menneskes ydmyghed, som fra naturen af er begrænset, bliver som et vand, som troligt flyder udad til verdens velsignelse."

Adalbert L. Balling:

DAS GROSSE SONNTAGSLESBUCH

Til søndagens 2. læsning (Rom 8,9.11-13)

I sit brev til menigheden i Rom gjorde Paulus meget ud af at forklare de troende, at der er to måder at leve livet på: Enten kan man leve livet uden at spekulere på andet end sig selv og sine egne behov. Det kaldte han at leve i kødet.

Eller man kan leve livet i forvisningen om, at det er en gave fra Gud og at det drejer sig om at indrette livet efter Guds vilje og plan med én. Det kaldte han at leve i Ånden.

**Ethvert frit menneske er
et håbets-,
et trøstens- og
et opmuntringens tegn
for mange ufri mennesker.**

Karl Barth

Liturgisk kalender

Søndag 5. 7.	14. almindelige søndag , (II Ps) 1.L: Ez 2,2-5 V: Sl 123,1-4 2.L: 2 Kor 12,7-10 Ev: Mark 6,1-6 Vore øjne er rettet mod Herren vor Gud, til han er os nådig
Mandag 6 7.	Maria Goretti , jomfru og martyr (†1902) L: Hos 2,16.17b-18.21-22 V: Sl 145,2-9 Ev: Matt 9,18-26 Herren er nådig og barmhjertig
Tirsdag 7.7.	L: Hos 8,4-7.11-13 V: Sl 115,3-10 Ev: Matt 9,32-38 Israel, stol på Herren
Onsdag 8. 7.	L: Hos 10,1-3.7.8.12 V: Sl 105,2-3.4-5.6-7. Ev: Matt 10,1-7 Søg altid Herrens ansigt
Torsdag 9. 7.	Villehad , martyr (†1572)(m) L: Hos 11,1-4.8c-9 V: Sl 80,2-3.15-16 Ev: Matt 10,7-15 Lad dit ansigt lyse, Herre, så vi bliver frelst
Fredag 10. 7.	KNUD KONGE , martyr, kongeriget Danmarks værnehelgen (†1086)(f) L: 2. Krøn 24,18-22 <i>eller</i> 2 Kor 9,6-15 V: Sl 31, 3cd-4.6-8ab.16c-17 Ev: Matt 10,34-39 Fader! I dine hænder betror jeg min ånd
Lørdag 11. 7.	Benedikt , abbed, værnehelgen for Europa (†547)(f) L: Ordspr 2,1-9 V: Sl 34, 2-11 Ev: Matt 19, 27-29 Jeg vil love Herren til hver en tid
Søndag 12. 7.	15. alm. søndag (III Ps) 1.L: Es 55, 10-11 V: Sl 65, 10-14 2.L: Rom 8, 18-23 Ev: Matt 13, 1-23 <i>eller</i> 13, 1-9 Sæden faldt i god jord og gav hundrede fold

Kirkelig vejviser

Sognekontoret: Hans Bogbinders Alle 4, 2300 København S
Kontortid: Onsdag & torsdag kl. 10-12 de øvrige dage efter aftale
Telefon: 50 28 91 74

E-mail: info@sanktannaekirke.dk

Hjemmeside : www.stanneschurch.dk

Sognepræst:

p. Wieslaw Podlach tlf.: 2765 1069 wpodlach@wp.pl

Øvrige præster:

p. Jacek Stanislawski tlf.: 5028 9148 stanislawski@redemptor.pl.

p. Piotr Grzeskiewicz tlf.: 5028 9315 piotr.cssr@gmail.com

*Alle i menigheden ønskes en god sommer
og en afslappende ferietid!*