

FASTE MESSETIDER

Alle søndage:

- Kl. 08.30 dansk
Kl. 10.00 dansk højmesse
Kl. 12.00 polsk
Kl. 17.00 engelsk

Hverdage:

- Mandag kl. 08.00
Tirsdag kl. 17.00 med vesper
Onsdag kl. 08.00
Torsdag kl. 17.00 med novene
Fredag kl. 17.00
Lørdag kl. 08.00 med laudes
Lørdag kl. 17.00 engelsk
Lørdag kl. 18.30 polsk



Meditation

**Lad mine handlinger
være præget af tro.**

**Troen er det vand,
som væder den udtørrede jord.**

**Lad mine handlinger
være præget af kærlighed.**

**Kærligheden sår den gode sæd
i den gode jordbund.**

**Lad mine handlinger
være præget af håb.**

**Håbet er den opmuntrende vision
om den store høst.**

**Jesus Kristus,
lad mine handlinger
være præget af tro, kærlighed og håb.**

**Så vil det være til din ære,
være til gavn for andre
og give mig glæde.**

Johnson Gnanabaranam

Skt. Annæ Kirke

15. alm.
søndag 2020
Læseår A

Meditation –
og oplysninger til brug i ugens løb

Lignelser er opsigtsvækkende fortællinger specielt lavet for at vække de hjerter, der er blevet lunkne, og de ører, der har svært ved at høre. Siddende i en båd ved kysten prædikede Jesus denne evangeliefortælling til folkeskaren, som sad ved kysten med frugtbare marker og klipper som baggrund. Jesus brugte erfaringen hos sine landsmænd, som var vandt til at arbejde med landet og kendte alt om rig afgrøde, stenjord og svidende sol, for at meddele dette betydelige budskab om åndelig vækst. I Palæstina kommer såningen før pløjningen. Sædemanden sår sin sæd med rund hånd og spreder det imellem ukrudt og langs grusveje fuld af tornede planter, sten og brokker, velvidende, at noget af det vil falde på højst uvelkomne steder. Når såningen er færdig, bliver jorden pløjet, og afgrøden afhænger af kvaliteten, den er blevet sået i. Efter alt dette hårde arbejde, kan sædemanden ikke gøre mere, men han må overlade alting til moder natur's hånd og vente tålmodigt indtil høsttid i håb om, at hans arbejde vil yde en frugtbar høst.

Mellem det er at vande, rydde ukrudt, gøde og beskytte afgrøden mod hårde vinde og frost, så enhver frugtavler kan fortælle dig, at det at have omsorg for planter, er en fuldtidsbeskæftigelse. Hvis spiren skal sætte sunde rødder, som vil styrke stærke skud, har den lige så meget brug for omsorg, som små børn. Der er ingen genvej i naturen. Jesus fortæller os, at det ikke er anderledes i det vigtige spørgsmål om hjerte og ånd. Lignelsen fører os til at tænke på Gud som den øverste gartner, som har sået sit ords frø på jorden og spredt sit nærværs tegn gennem alle generationer. Han tillader endog de mest usandsynlige steder at modtage sit ord og svare på det. Hvis vi ikke lægger mærke til Guds nærvær, skyldes det, at vi ikke hilser det velkomment, enten fordi vi ikke lytter efter, eller vort hjerte er andet steds. Det er ikke fordi, han er fraværende. Guds ord vil fæste rod og bære frugt i vort liv, afhængig af den velkomst, vi giver Ordet i vore hjerter.



Der siges i bibelen, at vi til sidst vil høste, hvad vi har sået. Vi videregiver alle den måde, vi lever på, planter god og ond sæd, til vore familier. Guds ord bærer ikke kun frugt, når det bliver sået, men også, når det bliver delt og givet

videre. Når vi lytter til dette evangelium, er det godt at træde lidt tilbage og spørge os selv, om vor tro har dybe rødder. Prøver vi i vor hverdag at leve den tro, vi bekender i kirken søndag formiddag? Måske har vi mistet fornemmelsen af os selv og har en følelse af, at vi kører i tomgang, at noget dybt inde i os er ved at visne, fordi vi er blevet kvalt af materialismen og ikke længere higer efter det åndelige! I vore bedre øjeblikke ønsker vi ærligt at svare på Guds kald, men vi bliver fanget i verdslige aktiviteter, som overfladisk synes mere profitable. Slutresultatet bliver en fiasko mellem det, Gud ønsker af os, og hvad vi ved om vort sande selv. Mange af os er gået på kompromis med vore principper og har slået os til ro med en overfladisk tilværelse med ro og hygge. Der er perioder i vort liv, hvor vi slet ikke kan føle, at der er sket en udvikling.

Lignelsen om sædemanden forsikrer os om, at ligegyldigt, hvor mange prøvelser vi udsættes for i vort liv, så vil vækstens mirakel fortsætte. De sædekorn, som blev udstrøet af den guddommelige sædemand, vil yde ud over alle proportioner i forhold til det, der blev sået. Guds kongedømme vil komme, og resultatet vil være en kæmpehøst. Guds veje, selvom de er mystiske, er succesfulde til sidst. Den plan, han har for os alle, kan vi måske ikke lide. Det kan være ekstremt hårdt at acceptere, men til slut vil han bære os på ørnevinger og løfte vor byrde. Gud er vor kærlige fader, vor skaber og vor støtte. Vort liv er noget særligt, fordi han skabte os i sit billede. Livet er en gudgiven gave, som man skal sætte pris på og nyde. Hverken det ondes magt eller menneskets selvished vil aflede Guds ønske om at fylde verden med sin herlighed. Vort liv kan ændres ved, at vi råber til Gud om at tage bolig i vore hjerter og bede ham om at føde os med sit ords brød.

Desmond Knowles:

Preaching God's Word on Sundays



Intet har ændret verden mere end tanken
og dens magiske bærer: Ordet.

Thomas Mann

Et ord kan plante et træ.
Et ord kan fælde et træ.

Kyrilla Spieker

Liturgisk kalender

Søndag **15. alm. søndag (III Ps)**

12. 7. **1.L:** Es 55,10-11 **V:** Sl 65,10-14 **2.L:** Rom 8, 18-23
Ev: Matt 13,1-23 *eller* 13, 1-9
Sæden faldt i god jord og gav hundrede fold

Maddag **L:** Es 1,10-17 **V:** Sl 50,8-9.16bc-17.21+23 **Ev:** Matt 10,34-11,1
13. 7. Den, der ærer mig, lader jeg se Guds frelse

Tirsdag **L:** Es 7,1-9 **V:** Sl 48, 2-8 **Ev:** Matt 11, 20-24
14. 7. Gud lader sin by bestå til evig tid

Onsdag **Bonaventura**, biskop og kirkelærer (†1274)

15. 7. **L:** Es 10,5-7.13-16 **V:** Sl 94,5-10.14-15 **Ev:** Matt 11,25-27
Herren forkaster ikke sit folk

Torsdag **Vor Frue af Karmel**

16. 7. **L:** Es 26,7-9.12.16-19 **V:** Sl 102, 13-21 **Ev:** Matt 11,28-30
Fra himlen ser Herren ned til jorden

Fredag **L:** Es 38,1-6.21-22.7-8 **V:** Es 38, 10-12.16 **Ev:** Matt 12,1-8
17. 7. Du, Herre, skåned mig for ødelæggelsens grav

Lørdag **L:** Mika 2,1-5 **V:** Sl 10,1-4.7-8.14 **Ev:** Matt 12,14-21
18. 7. Herre, glem ikke de hjælpeløse!

Søndag **Den Allerhelligste Forløser / Redemptor (IV Ps)**

19. 7. Redemptoristernes Titularfest
1.L: Es 52,1-10 **V:** Sl Es 12,2-6 **2.L:** Rom 5,12-21
Ev: Joh 3,13-18.21
Herren er min styrke og min lovsang!

Kirkelig vejviser

Sognekantoret: Hans Bogbinders Alle 4, 2300 København S

Kontortid: Onsdag & torsdag kl. 10-12 de øvrige dage efter aftale

Telefon: 50 28 91 74

E-mail: info@sanktannaekirke.dk

Hjemmeside: www.stanneschurch.dk

Sognepræst:

p. Wieslaw Podlach tlf.: 2765 1069 wpodlach@wp.pl

Øvrige præster:

p. Jacek Stanislawski tlf.: 5028 9148 stanislawski@redemptor.pl

p. Piotr Grzeskiewicz tlf.: 5028 9315 piotr.cssr@gmail.com