

FASTE MESSETIDER

Alle søndage:

Kl. 08.30 dansk
Kl. 10.00 dansk højmesse
Kl. 12.00 polsk
Kl. 17.00 engelsk

Hverdage:

Mandag kl. 08.00
Tirsdag kl. 17.00 med vesper
Onsdag kl. 08.00
Torsdag kl. 17.00 med novene
Fredag kl. 17.00
Lørdag kl. 08.00 med laudes
Lørdag kl. 17.00 engelsk
Lørdag kl. 18.30 polsk



Surdej

De kristne må være nærværende på alle verdens byggepladser; dér, hvor morgendagens samfund planlægges; dér, hvor mennesker arbejder, trættes og lider; dér, hvor mennesker holder fri.

Samtidigt hermed må de kristne bevare deres oprindelige tro uden at tilpasse den til de herskende meninger og ideologier og uden at overtage sæder og skikke, som er evangelierne fremmede.

Derfor må forholdet til Kristus hele tiden uddybes ved bibelmeditation, ved bøn, ved sakramenter og ved det kirkelige liv. De kristne må være i verden, men ikke være af verden.

Johannes Paul II

Skt. Annæ Kirke

Den Hellige For-
lørsers Fest

16. alm. søndag
2020
Læseår A

Meditation –
og oplysninger til brug i ugens løb

Gud giver os tid

I Jesu prædikener har begrebet 'Himmeriget' flere betydninger: 'Guds-
riget' – 'Guds herredømme'. For Jesus og folket på hans tid havde Gud ikke bare skabt verden ved begyndelsen. Han virker langt mere i jer og kommer for at befri menneskene fra det ondes magt (sygdom og død) og helt drage det ind i sit herredømme; kun gennem fællesskab med ham, kan vi nå målet for vor eksistens.

I lignelsen om Himmeriget drejer det sig derfor om Gud og hans virke. Lignelsen om sædemanden antyder: Gud skaber ikke alt på én gang; han griber ikke ind i livet, så hans værk er fuldendt. Som en sædemand sår han den gode sæd, men det tager så sin tid til at vokse og modnes. Derfor skal vi ikke undre os over, at der er brug for tid hos os og andre, fordi der er så meget umodnet og ufuldkommet. Gud har tid!



Ukrudtet i den gode sæd er i dag et billede på det onde i verden. Dette stammer ikke fra Gud, men efter Jesu ord fra Guds modstander. Men lignelsen tillader dog ikke, at vi kan udlede følgerne af denne 'fjende' (en person?). Jesus henviser i lignelsen ganske til denne verdens magt uden at bestemme det nærmere. På samme

måde formulerer Jesus uden nærmere angivelse i Fadervor: "men fri os fra det onde"! (Urteksten kan give flere oversættelser: 'den onde' eller 'det onde'). Vi må alle regne med denne magt. Den virker i vor verden, men ikke for altid.

Den menneskelige bestræbelse for fluks at udrydde ukrudtet stiller Jesus i lignelsen overfor godsejerens opførsel: "Lad begge vokse indtil høsten!" Hvor ofte bliver iveren mod det onde ikke også til, at vi overser

det gode. Men sådan er det ikke med Gud. Han ser ikke kun det, der sker i nutiden; men han kender til den enkeltes og verdens fremtid. Den nutidige erkendelse af Skabningens evolution over milliarder af år lader os igen og igen forundre os og lader os i tålmodighed vente på Guds komme ifølge bibelen. Set på denne måde kan Gud lade os og andre vente til at modnes for at vente til høsten.

Jacob Kremer: *Die Sonntagsevangelien der Lesejahre A-B-C*



COPIOSA APUD EUM REDEMPTIO

Hos Ham er forløsning i overflod

Bøn:

Herre Jesus Kristus.

Du satte dit liv ind for at vise os,
at Gud er menneskenes ven.

Din død på korset var en konsekvens af din
kamp for retfærdighed, frihed og kærlighed.

Vi takker dig for at have givet os
en ny begyndelse og en ny chance.

Hjælp os at bruge dine gaver,
så det må blive til gavn for os

og for alle andre mennesker,
der ønsker at leve livet med dig ved hånden.

Sammen med dig lovpriser og takker vi Gud,
vor Far, nu og altid.

Amen.

Tekst efter J. Römelt CSsR

Liturgisk kalender

Søndag	Festen for den Allerseligste Forløser/ (IV Ps)
19. 7.	Redemptoristernes Titularfest 1.L: Es 52,1-10 V: Es 12,2-6 2.L: Rom 5,12-21 Ev: Joh 3,13-18.21 Herren er min styrke og min lovsang!
Mandag	Torlak , biskop (†1193) (m)
20. 7.	L: Mika 6,1-4.6-8 V: Sl 50,5-6.8-9.16bc-17.21.23 Ev: Matt 12,38-42 Den, der ærer mig, lader jeg se Guds frelse
Tirsdag	Laurentius af Brindisi , biskop og kirkelærer (†1619)
21. 7.	L: Mika 7,14-15.18-20 V: 85,2-8 Ev: Matt 12,46-50 Lad os se din godhed, Herre!
Onsdag	Maria Magdalene (f)
22. 7.	L: Højs 3,1-4a eller 2 Kor 5,14-17 V: Sl 63,2-6.8-9 Ev: Joh 20,1-2.11-18 Min sjæl tørster efter dig, min Gud
Torsdag	Birgitta , værnehelgen for Europa (†1373) (f)
23. 7.	L: Gal 2,19-20 V: Sl 34,2-11 Ev: Joh 15,1-8 Jeg vil prise Herren til alle tider
Fredag	L: Jer 3,14-17 V: Sl Jer 31,10-13 Ev: Matt 13,18-23
24. 7.	Herren vogter os som hyrden sin hjord
Lørdag	Jakob , apostel (f)
25. 7.	L: 2 Kor 4,7-15 V: Sl 126,1-6 Ev: Matt 20,20-28 De, som sår med gråd, skal høste med jubel
26. 7.	Den hellige Annas Fest – menighedens værnehelgen 1.L: Ordsp. 31,10-31 V: Sl 103,1-2.3-4.8+10.12-13 2.L: Kol.3,12-17 Ev: Matt. 13,44-52 Herren er barmhjertig og nådig!

Kirkelig vejviser

Sognekontoret: Hans Bogbinders Alle 4, 2300 København S

Kontortid: Onsdag & torsdag kl. 10-12 de øvrige dage efter aftale

Telefon: 50 28 91 74

E-mail: info@sanktannaekirke.dk

Hjemmeside: www.stanneschurch.dk

Sognepræst:

p. Wieslaw Podlach tlf.: 2765 1069 wpodlach@wp.pl

Øvrige præster:

p. Jacek Stanislawski tlf.: 5028 9148 stanislawski@redemptor.pl.

p. Piotr Grzeskiewicz tlf.: 5028 9315 piotr.cssr@gmail.com