

Engens prædiken

Du vilde blomst i grøftkanten,
du taler tydeligt til mig:
»Hvorfor fylder du dit hoved med materielle ting,
med formler og spørgsmål?
Dine tankers vægt trykker dig.
Hvad ved du, om Skaberens mål?
Kender du Himlens byggeplaner?
Sæt dig hos mig.
Jeg kan fortælle dig mine eventyr
om, hvordan det er, når en sommerfugl benytter
mig som flyveplads,
hvordan det er, når en myre klatrer op ad min
stængel,
hvordan jeg rystede under den sidste storm,
hvor lykkelig jeg var,
da solens stråler kyssede mig.
Jeg blomstrer for dig!
Bliv en stund hos mig.
Dit blik på mig gør mig så værdifuld.
Se her! Jeg breder mine hemmeligheder ud.
Saml dem og lad dem stråle!«



Velsignelse af urterne

Herre, vor Gud,
du har hævet Maria over alle skabninger
og optaget hende i Himlen.
På hendes fest takker vi dig
for alle skabningens vidundere.
Gennem lægeurterne og blomsterne
skænker du os sundhed og glæde.
Velsign + disse urter og blomster.
De husker os på din herlighed
og dit livs rigdom.
Sænk os på Marias forbøn din sundhed.
Lad os nå til det evige fællesskab med dig
og istemme hele skabningens lovsang,
som priser dig
ved din Søn, Jesus Kristus, i evighed. Amen.

Skt. Annæ Kirke

Festen for
Marias Optagelse
i Himlen
2020

Meditation -
og oplysninger til brug i ugens løb

Evangeliet, der er valgt til festen for Marias Optagelse i Himlen, er Marias besøg hos Elisabeth, der slutter med Magnificat.

Magnificat kan siges at være en ny måde at betragte Gud, verden og historien på. Gud ses som Herre, almægtig, hellig og på samme tid som "min Frelser"; som ophøjet, gennemtrængende, og på samme tid fuld af ihærdighed og kærlighed til sine skabninger.



Verden fremstår med den triste deling mellem mægtige og ydmyge, rige og fattige, mætte og hungrende, men meddeler også det, som Gud har bestemt at udvirke gennem Kristus mellem disse kategorier: Han har styrtet de mægtige . . .

Marias lovsang er et slags prælude til Evangeliet. Saligprisningerne findes her som et frø og et første udtryk af: Salige er de fattige, salige de, der sulter. . .

I Magnificat taler Maria også om sig selv og sin forherligelse: »Han har set til sin ringe tjenerinde. For herefter skal alle slægter prise mig salig, thi den Mægtige har gjort store ting mod mig.« Denne forherligelse af Maria er vi øjenvidner til.

Hvilken skabning har været mere elsket og påkaldt, i glæde og i sorg og smerte, hvilket navn har blomstret hyppigere på menneskers læber? Og er dette ikke ære? Og til hvilken skabning, næst efter Kristus, har menneskene opløftet flere bønner, flere hymner, flere katedraler? Hvilket ansigt har kunsten forevigt mere end hendes?

»Alle slægter skal prise mig salig,« siger Maria i Magnificat (eller snarere Helligånden gennem hende); og her er 20 århundreders bevis på, at hun ikke tog fejl.

Hvilken del har vi i Marias hjerte og tanker? Har hun glemt os i sin herlighed? Som Ester, da hun var i kongens palads, ikke havde glemt sit lidende folk, men bad for det.

»Jeg føler, at min mission er ved at begynde: min mission, at få andre til at elske Herren, som jeg elsker Ham og give sjælene min lille vej. Hvis den barmhjertige Gud hører mine ønsker, vil paradiset eksistere på jorden til verdens ende, ja, jeg ønsker i min himmel at gøre godt på jorden.« Med disse ord af Teresa af Jesus-barnet opdagede og udførte hun, uden at vide det, Marias kald. Hun tilbringer sin tid i himmelen med at gøre godt på jorden, og vi er vidner til dette. Raniero Cantalamessa

Som tegn på vort håb blomstrer urterne i Guds apotek



At samle urter, fortrinsvis læge- og krydderurter, og bringe dem til Kirken for at få dem velsignet i forbindelse med festen for Marias optagelse i Himlen er ældgammel katolsk skik. Rupert Berger skriver herom i sin bog HEUTE SEGNEN, Werkbuch zum Benediktionale, bl.a.: »Den kristne har sine rødder dybt plantet i jorden, også når han fejrer forløsningen: han takker om søndagen ikke alene Forløseren, han takker også Skaberens, der ikke lader sit værk i stikken, men kalder til nyt liv i Kristus. Han bringer skaberværkets gaver, brød og vin, jordens frugter, for at Skaberens kan fylde dem med det nye liv, opstandelsens og den kommende verdens liv. I vor bevidsthed er søndagens karakter som skabelsens dag, opstandelsens og frelsens. Det er derfor nyttigt, hvis man den 15. august på festdagen for Marias optagelse i Himlen gennem velsignelsen af de vilde urter lader skaberværkets gode gaver udtrykkeligt komme til syne i gudstjenesten og således gør menigheden eftertrykkeligt bevidst herom.«

Vi mener, at nutidsmennesker i høj grad har brug for at føle »duften af Guds ånde«. Og i hvert fald har vor tids mennesker behov for at blive mindet om, at man ikke kan elske Skaberens og samtidigt misbruge skaberværket.

Juni 1990. Liturgisk Sekretariat.

Liturgisk kalender

Søndag	JOMFRU MARIAS OPTAGELSE I HIMLEN, (h) (IV Ps)
16. 8.	1.L: Åb11,19a; 12,1-6a.10ab V: Sl: 45,10-12.16. 2.L: 1 Kor 15,20-26 Ev: Luk 1,39-56 Dronningen står ved din højre side, smykket med ofirguld
Mandag	L: Ez 24,15-24 V: 5 Mos 32,18-21 Ev: Matt 19,16-22
17. 8.	Gud, der fødte dig, forsømte du
Tirsdag	L: Ez 28,1-10 V: 5 Mos 32,26-28.30.35cd-36ab Ev: Matt 19,23-30
18. 8.	Det er mig, der dræber og gør levende
Onsdag	L: Ez 34,1-11 V: Sl 23,1-6 Ev: Matt 20,1-16
19. 8.	Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød
Torsdag	Bernhard , abbed og kirkelærer (†1153)(m)
20. 8.	L: Ez 36,23-28 V: Sl 51,12-15.18-19 Ev: Matt 22,1-14 Jeg vil stænke rent vand på jer. Jeg renser jer for al jeres urenhed
Fredag	Pius X , pave (†1914)(m)
21. 8.	L: Ez 37,1-14 V: Sl 107,2-9 Ev: Matt 22, 34-40 Tak Herren, for hans trofasthed varer til evig tid
Lørdag	Jomfru Maria, vor Dronning (m)
22. 8.	Ez 43, 1-7a V: Sl 85, 9ab-14 Ev: Matt 23, 1-12 Herrens herlighed skal bo i vort land
Søndag	21. almindelige søndag (I Ps)
23. 8.	1.L: Es 22,19-23 V: Sl 138,1-3.6.8bc 2.L: Rom 11,33-36 Ev: Matt 16,13-20 Herre, din trofasthed varer til evig tid, opgiv ikke dine hænders værk!

Kirkelig vejviser

Sognekontoret: Hans Bogbinders Alle 4, 2300 København S
Kontortid: Onsdag & torsdag kl. 10-12 de øvrige dage efter aftale
Telefon: 50 28 91 74

E-mail: info@sanktannaekirke.dk

Hjemmeside: www.stanneschurch.dk

Sognepræst:

p. Wieslaw Podlach tlf.: 2765 1069 wpodlach@wp.pl

Øvrige præster:

p. Jacek Stanislawski tlf.: 5028 9148 stanislawski@redemptor.pl.

p. Piotr Grzeskiewicz tlf.: 5028 9315 piotr.cssr@gmail.com