

## FASTE MESSETIDER

### Alle søndage:

Kl. 08.30 dansk  
Kl. 10.00 dansk højmesse  
Kl. 12.00 polsk  
Kl. 17.00 engelsk

### Hverdage:

Mandag kl. 08.00  
Tirsdag kl. 17.00 med vesper  
Onsdag kl. 08.00  
Torsdag kl. 17.00 med novene  
Fredag kl. 17.00  
Lørdag kl. 08.00 med laudes  
Lørdag kl. 17.00 engelsk  
Lørdag kl. 18.30 polsk



# Skt. Annæ Kirke

23. alm. søndag  
læseår A  
2020

Meditation –  
og oplysninger til brug i ugens løb

**Jeg er sikker på**, at de fleste af os vil kunne nævne navnet på en person, der har haft stor indflydelse for at bedre vort livs vej. Mange af os vil tænke på forældre, en lærer, en god ven eller måske en fodboldtræner. Det er mennesker, der har hjulpet med at bringe det bedste frem i os. De opmuntrede os, når vi havde brug for opmuntring, de irettesatte os, når der var brug for det. Og inderst inde vidste vi, at det kom fra et omsorgsfuldt hjerte, der var interesseret.

I beretningen om Kain og Abel i 1. Mosebog spørger Herren Kain: Hvor er din bror? Og Kain svarer: Det ved jeg ikke. Er jeg min brors vogter? Spørgsmålet har givet genlyd gennem tiderne. Er jeg min søsters eller min brors vogter? Er jeg ansvarlig for andre? Evangeliets svar er klart. På en meget fundamental måde er vi ansvarlige for hinanden. På sin vis skal vi holde øje med hinanden. Det står klart, at hvis et menighedsmedlem er kommet ind på et selvødelæggende spor, så er det hele menighedens ansvar at gribe ind. Dette kraftige budskab er tydeligt i evangeliet i dag, hvordan vi skal forholde os til vore medtroende medlemmer af Kirken, en medrejsende, der er kørt af sporet. Den særlige måde, der er be-



screvet, er ikke noget, vi umiddelbart vil acceptere i dag. Men det, der er værdifuldt for os i vor tid, er, at vi er medrejsende mod Gud, og i den forstand er vi medansvarlige for hinandens rejse. Som troende er vi afhængige af den ros og dadel, som kun andre troende kan give.

Det er tankevækkende at forstå, at vi alle er kaldet til at bringe andre frem mod Herren. Herren bruger os til at bringe andre til sig. På en måde har Herren gjort sig afhængig af os. Men vi skal huske på, at så vel som at bringe andre til Herren, kan vi også blokere for andre og blive en snublesten. Vi kan føre hinanden tættere til Gud eller føre hinanden væk fra Gud. Det er det overvældende ansvar, som vi har. I Evangelierne taler Jesus meget stærkt om dem, der bliver en snublesten for andre.

---

### At se mulighederne for vækst

ikke undvige mit livs svage sider  
bevidst have dem for øje  
og overlade dem til Gud

ikke overspille og fortrænge  
mit livs nulpunkt  
men betragte det  
som en mulighed for vækst  
tid til en ny begyndelse

opdage styrken i min svaghed  
svagheden i min styrke  
vokse ind i tilliden til  
at være antaget  
forud for al handling

Pierre Stutz

Vi skal huske på den indflydelse, vi har på hinanden i vort forhold til Gud – en indflydelse, der kan være god eller dårlig. I dagens første læsning hører vi, at profeten Ezekiel blev kaldet af Gud til at være Israels vægter. En vægter stod på byens mure, parat til at advare borgerne, hvis en fjende nærmede sig. Det var et ansvarsfuldt arbejde, fordi andres velvære var afhængig af ham. Og på sin vis er vi også afhængige af, at andre gør deres arbejde godt – velvære drejer sig ikke kun om den enkeltes fysiske velvære, men også om moralsk og psykisk velvære. Hvis jeg svarer velvilligt på Guds kald i mit liv, er jeg med til at opbygge troen. Hvis jeg ikke selv lever efter de evangeliske værdier, gør jeg det sværere for andre at gøre det. Vi kan være sikre på, at vi, hvis vi giver plads i os, så Jesus kan leve i os, så er vi med til at skabe plads for ham hos andre.

Martin Hogan: *Jesus our teacher*

### Barrikade-aktion

Jeg kunne foreslå, at vi begynder med en barrikade-aktion i vort eget hjerte. Som primitive revolutionærer opbygger vi barrikader i vor sjæl af gamle fordomme, nedarvede holdninger, falske og halvsande informationer og hverdagens ærgelser. Disse barrikader forhindrer os i at nå til andre, og møder vi fra tid til anden uvenlighed eller hadefulde bemærkninger, slynger vi dem Molotowcocktails i hovedet uden rigtig at have målet for øje.

Disse barrikader opbygger vi - det ved jeg fra mig selv - også mod enkeltpersoner og grupper, mod klasser og nationer, mod mode og frisurer, mod fag og erhverv, mod dem 'deroppe' og 'dem dernede'. At nedbryde disse barrikader er ikke noget let arbejde, men vi ville bedre kunne få øje på de andre, og det ville - tror jeg - give os mulighed for at se tingene på en dybere måde.

Biskop Reinhold Stecher

**Konformisme betyder døden for ethvert fællesskab.  
Ethvert fællesskab har behov for en loyal opposition.**

*Karol Wojtyła (1969)*

### Liturgisk kalender

Søndag 6. 9.	23. almindelige søndag (III Ps) 1.L: Ez 33,7-9 V: Sl 95,1-2.6-9 2.L: Rom 13,8-10 Ev: Matt 18,15-20 Om I dog i dag ville lytte til Herren! Gør ikke jeres hjerter hårde!
Mandag 7. 9.	<b>ÅRS DAGEN FOR DOMKIRKENS KONSEKRATION (f)</b> L: 1 Kong 8,22-23.27-30 eller 1 Kor 3,9c-11.16-17 V: Sl 84,3-5.10-11 Ev: Joh 2,13-22 eller Joh 4,19-24 Hvor er din bolig vidunderlig, Hærskarers Herre!
Tirsdag 8. 9.	<b>JOMFRU MARIAS FØDSEL (f)</b> L: Mika 5,1-4a eller Rom 8,28-30 V: Sl 13,6a-d Ev: Matt 1,1-16.18-23 eller Matt 1,18-23 Jeg vil glæde mig højlig i Herren!
Onsdag 9. 9.	L: 1 Kor 7,25-31 V: Sl 45,11-12.14-17 Ev: Luk 6,20-26 Hør efter, min datter, lyt opmærksomt!
Torsdag 10. 9.	L: 1 Kor 8,1b-7.11-13 V: Sl 139,1-3.13-14ab.23-24 Ev: Luk 6,27-38 Led mig ad evigheds vej
Fredag 11. 9.	1.L: 1 Kor 9,16-19.22b-27 V: Sl 84,3-6.12 Ev: Luk 6,39-42 Hvor er din bolig vidunderlig, Hærskarers Herre!
Lørdag 12. 9.	<b>Jomfru Marias hellige navn</b> L: 1 Kor 10,14-22 V: Sl 116,12-13.17-18 Ev: Luk 6,43-49 Herre, jeg bringer dig slagtoffer til tak
Søndag 13. 9.	24. almindelige søndag (IV Ps) 1.L: Sir 27,30 – 28,7 V: Sl 103,1-4.9-12 2.L: Rom 14,7-9 Ev: Matt 18,21-35 Herren er barmhjertig og nådig, sen til vrede og rig på troskab

### Kirkelig vejviser

**Sognekantoret:** Hans Bogbinders Alle 4, 2300 København S  
**Kontortid:** Onsdag & torsdag kl. 10-12 de øvrige dage efter aftale  
**Telefon:** 50 28 91 74

**E-mail:** [info@sanktannaekirke.dk](mailto:info@sanktannaekirke.dk)

**Hjemmeside:** [www.stanneschurch.dk](http://www.stanneschurch.dk)

Sognepræst:

p. Wieslaw Podlach tlf.: 2765 1069 [wpodlach@wp.pl](mailto:wpodlach@wp.pl)

Øvrige præster:

p. Jacek Stanislawski tlf.: 5028 9148 [stanislawski@redemptor.pl](mailto:stanislawski@redemptor.pl)

p. Piotr Grzeskiewicz tlf.: 5028 9315 [piotr.cssr@gmail.com](mailto:piotr.cssr@gmail.com)

**Kollekt** i Corona-tiden kan sendes:

MobilePay +45 27 65 10 69 eller

Bank info: Reg.nr. 2191 Konto nr.: 8205 625 985