

FASTE MESSETIDER

Alle søndage:

Kl. 08.30 dansk
Kl. 10.00 dansk højmesse
Kl. 12.00 polsk
Kl. 17.00 engelsk

Hverdage:

Mandag kl. 08.00
Tirsdag kl. 17.00 med vesper
Onsdag kl. 08.00
Torsdag kl. 17.00 med novene
Fredag kl. 17.00
Lørdag kl. 08.00 med laudes
Lørdag kl. 17.00 engelsk
Lørdag kl. 18.30 polsk



Alle Helgens Dag i Corona-tiden

Søndag, den 1. november

**ALLE HELGENS FEST
MESSE KL. 8.30.
FESTMESSE KL. 10.00**

..-.-.-.-.-.

kl. 14.00 i kirken
Rosenkransbøn for vore afdøde:
dansk-polsk- engelsk

..-.-.-.-.-.

INGEN andagt på Sundby Kirkegård
ca. kl. 14.30 velsignelse af gravene **ingen prosession**

Skt. Annæ Kirke

30. alm. søndag
Verdens-missions
søndag
læseår A
2020

Meditation –
og oplysninger til brug i ugens løb

Regler for "medmenneskelige relationer"

Med et lille smil og morsom ironi bemærker evangelisten Matthæus: »Da farisæerne hørte, at Jesus havde lukket munden på saddukæerne, samledes de, og en af dem, en lovkyndig, spurgte ham for at sætte ham på prøve: »Mester, hvad er det største bud i loven?«

Jesus svarede prompte: »Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind. Det er det største og det første bud. Men der er et andet, som står lige med det: Du skal elske din næste som dig selv. På de to bud hviler hele loven og profeterne.«

Han kunne ikke have sagt det klarere og tydeligere: Hele loven og alle profeterne er afhængige af disse to bud. Kærlighed til Gud og kærlighed til næsten går hånd i hånd. Man kan ikke elske Gud og hade næsten eller omvendt. Den, der siger JA til Gud, må også sige JA til menneskene. Reglerne for medmenneskelige relationer griber altid ind i og ud over vort forhold til Gud. At ville påstå at elske Gud uden at agte på mennesker er det samme som selvbedrag.



Solidaritet med Gud medfører også solidaritet med mennesker. "Enhver omgang med Gud fører os til næsten. Et tegn på, at vor bøn er ægte, er, at vi får øje på næsten" (Roger Schutz). "Den, der tror, får øjnene op; han ser sine medmennesker på en anden måde; med gode øjne" (Heinrich Spaemann).

Allerede i den Gamle Pagt peges der på denne vekselvirkning mellem kærlighed til Gud og næsten. I 2. Mosebog står der: »Den fremmede må du ikke udnytte eller undertrykke. . . . Hvis du låner penge ud til nogen i mit folk, til den fattige hos dig, må du ikke optræde som ågerkarl over for ham; I må ikke kræve renter af ham. Hvis du tager en anden mands kappe i pant, skal du give den tilbage til ham før solned-

gang. Det er det eneste, han har at dække sig med; det er den kappe, han skal have på kroppen; hvad skal han ellers sove i?» (2 Mos 22,24ff).

I dag henviser man normalt til socialvæsenet, Kirkens fasteaktioner, Caritas, offentlige køkkener etc. Og mange mener, at det er tilstrækkeligt. Langt fra/Overhovedet ikke! Buddet om kærlighed til Gud og næsten kræver vor personlige solidaritet med de fattige og undertrykte. Socialt virke, ja tak, men også med-lidenhed, med-bekymring, med-hjælp i ens eget område/nærhed. Måske sagt tydeligere: Vil vi i virkeligheden overveje de fattige landes milliardgæld på en anden og ny måde? Er vi rede til solidariske, ægte ofre?

”Inderlige mennesker er broderlige uden megen snak, fordi de virkelig bekymrer sig om andre” (Heinrich Spaemann). ”Der er ingen, der er så fattige, at de ikke kan hjælpe andre, der er endnu fattigere (Helmut Gollwitzer). Den, der gør Gud til centrum i sit liv - og det er jo alles opgave - den, der praktiserer ægte kærlighed til Gud, den, som Gud hjælper gennem hverdagen, hos ham vil medmenneskeligheden også trænge igennem. Kærlighed til Gud og kærlighed til næsten er den ene og samme mønt.

Adalbert L. Balling: *DAS GROSSE SONNTAGSLESEBUCH*

Meditation

Hvem skal jeg påkalde,
hvem skal jeg tage min tilflugt til,
om ikke til dig, Herre?

Alt, hvad ikke er Gud,
kan ikke opfylde mit håb.
Gud længes jeg efter
og ham søger jeg.

Dig alene, min Gud,
vender jeg mig til,
dig længes jeg efter.

Du alene har kunnet skabe min sjæl,
du alene kan skabe den på ny,
og du alene har præget den i dit billede
og kan forny dette billede,
som er ved at blive udvisket.

Dit billede og tegnet på dit væsen
er Jesus Kristus, min forløser.

Blaise Pascal



Liturgisk kalender

Søndag 25. 10.	30. almindelige søndag (II Ps) VERDENS MISSIONSSØNDAG 1.L: 2 Mos 22,20-26 V: Sl 18,2b-4.47.51ab 2.L: 1 Thess 1,5c-10 Ev: Matt 22,34-40 Jeg elsker dig, Herre, min styrke!
Kollekt for verdensmissionen	
Mandag 26. 10.	L: Ef 4,32 – 5,8 V: Sl 1,1-4.6 Ev: Luk 13,10-17 Vi skal ligne Gud som hans kære børn
Tirsdag 27. 10.	L: Ef 5,21-33 V: Sl 128,1-5 Ev: Luk 13,18-21 Lykkelig hver den, der frygter Herren
Onsdag 28. 10.	Simon og Judas , apostle (f) L: Ef 2,19-22 V: Sl 19,2-5ab Ev: Luk 6,12-19 Deres røst når ud over hele jorden
Torsdag 29. 10.	L: Ef 6,10-20 V: Sl 144,1-2.9-10 Ev: Luk 13,31-35 Lovet være Herren, min klippe
Fredag 30. 10.	Thøger , præst (†ca.1050) L: Fil 1,1-11 V: Sl 111,1-6 Ev: Luk 14,1-6 Herrens gerninger er store
Lørdag 31. 10.	L: Fil 1,18b-26 V: Sl 42,2-3.5bcd Ev: Luk 14,1.7-11 Min sjæl tørster efter den levende Gud
Søndag 1. 11.	Alle Helgen (h) (III Ps) 1.L: Åb 7,2-4.9-14 V: Sl 24,1-4ab.5-6 2.L: 1 Joh 3,1-3 Ev: Matt 5,1-12a Sådan er den slægt, som søger dit ansigt, Herre

Kirkelig vejviser

Sognekontoret: Hans Bogbinders Alle 4, 2300 København S
Kontortid: Onsdag & torsdag kl. 10-12 de øvrige dage efter aftale
Telefon: 50 28 91 74

E-mail: info@sanktannaekirke.dk

Hjemmeside: www.stanneschurch.dk

Sognepræst:

p. Wieslaw Podlach tlf.: 2765 1069 wpodlach@wp.pl

Øvrige præster:

p. Jacek Stanislawski tlf.: 5028 9148 stanislawski@redemptor.pl

p. Piotr Grzeskiewicz tlf.: 5028 9315 piotr.cssr@gmail.com

Kollekt i Corona-tiden kan sendes: MobilePay +45 27 65 10 69 eller-
Bank info: Reg.nr. 2191 Konto nr.: 8205 625 985