

FASTE MESSETIDER

Alle søndage:

Kl. 08.30 dansk
Kl. 10.00 dansk højmesse
Kl. 12.00 polsk
Kl. 17.00 engelsk

Hverdage:

Mandag kl. 08.00
Tirsdag kl. 17.00 med vesper
Onsdag kl. 08.00

Torsdag den 5. november kl. 17.00
Festmesse i anledning af
pater Wieslaws
60 års fødselsdag

Fredag den 6. nov. kl. 17.00 Jesu Hjerter messe
og sakramental velsignelse – fra kl. 19.30 vågenat

Saligprisningerne

Saligprisningerne er en lykønsning til alle tilsyneladende ulykkelige mennesker i verden - de fattige, de lidende, de ydmyge, de barmhjertige, de rene af hjertet, fredstifterne, de, der hungre og tørster efter retfærdighed og derfor bliver forfulgt - alle sammen mennesker, som vi i levende live aldrig ville lykønske.

I saligprisningerne synes Jesus at have vendt op og ned på verden - eller har han måske netop stillet alt på sin rette plads? Her drejer det sig ikke om moral, men om religion: Først den åbne hånd, der kan modtage gaverne, og først derefter den virksomme hånd, der kan give gaver. Der propaganderes ikke for idealer, ingen dyder lovprises og ingen præstationer belønnes.

I Guds navn lovpriser mennesker, sådan som de er, og fordi de er sådan, som de er.

Heinz Zahrnt



Skt. Annæ Kirke

31. alm. søndag
2020 A

Alle Helgen

Meditation –
oplysninger til brug i ugens løb

ALLE HELGEN - festen for Guds store familie

Måske virker det ikke som en særlig spændende indledning til Festen for alle helgen, når jeg spørger: Hvem drejer det sig om? Tilsyneladende ligger svaret lige for. Men det kunne alligevel være, at hellighed rækker langt videre, end vi hidtil har troet, og det fordi, vi aldrig har tænkt stort nok om Guds kærlighed til hvert enkelt menneske. Derfor igen; hvem drejer det sig om?

Naturligvis gælder det alle navngivne helgener, som Kirken stiller frem for os som forbilleder. Og dog syntes de selv i deres livstid ikke, at de var noget særlig stort, for også de led under alt det, der gør vort liv jammerligt og ringe. Også de var plaget af al menneskelig skrøbelighed. De kendte også til den nat, der bor i alle sjæle. Derfor havde de også stor medfølelse for dem, der led af indre splittethed, ja måske ligefrem var gået til grunde. Men man må også samtidigt sige: Netop fordi de havde mod til at stole på Guds hjælp, lykkedes det dem dog at vokse ud over deres eget jeg.

Men det er slet ikke kun disse navngivne helgener, vi tænker på i dag; for ved siden af dem er der alle de navnløse helgener, de uberømte, de stille og ydmyge i livet. De er langt talrigere, end man umiddelbart skulle tro. I denne sammenhæng er det værd at lægge mærke til noget Terese af Lisieux har sagt: »Der findes hellige, som vi kender, fordi de står os nærmere, men der er ikke noget bevis for, at de skulle være de største. Det er på samme måde, vi vurderer stjernerne, nemlig alt efter hvor langt væk de er . . . Mange, som vi synes er ganske små, ja som vi måske knapt kan se, kan være langt smukkere end dem, som vi kalder 'de største'«.

Men hvor kan man så finde disse ubekendte helgener? Findes der mon et menneskeliv, hvor der ikke er noget godt, ædelt og kostbart? Hvor tit møder vi egentlig et menneske, som udelukkende er fuldt af ondskab? Skal vi ikke søge de afdøde hos den Gud,

for hvem én god gerning vejer langt tungere end et bjerg af laster?

Og så tør vi måske håbe på, at vi blandt alle disse ubekendte 'hellige', som har levet sammen med os, som har fulgt os et stykke på vej og så forladt os, kan finde vore familiemedlemmer, venner, kolleger, ja måske alle, der er gået forud for os i døden. For, sådan betyder denne festdag. Guds kærlighed kan forvandle al den afgrundsdybe skyld og djævelske ondskab, der er i vore menneskelige hjerter til sin egen hellighed. Jeg synes, at det er dette håb, der på denne festdag skal ledsage os til vore kæres grave.

Til denne uoverskuelige skare, hvis antal ikke kan tælles, hører også vi, de snublende og faldende, som ikke bare må blive liggende, men rejse os igen i tro på den opstandne



Herre. Det er jo ikke kun ved målstregen, at han venter på os. Han kommer os i møde. Han søger os. Han hjælper os med at rejse os og befrier os fra den menneskelige kummerlighed, afmagt, hjælpeløshed og skyld, for at vi igen kan deltage i hans evige lykkelige fest.

Hvad betyder alle disse helgener så for os? De navngivne siger os: Fat mod til at se dig selv, som du er. For så ser du, at du har brug for Guds hjælp. Så ser du sandhedens lys, der er begyndelsen på al hellighed. De navnløse helgener siger os: Lev dit liv i al enkelthed og troskab, også selv om du ikke får særlig opmærksomhed, ingen anerkendelse og ingen ros. Gud, der ser os i det skjulte, han ser det. Det kræver ganske vist, at man må lide mange afsavn og bringe store ofre, men bliv aldrig træt af at gøre godt. Og alle de, der følger os på vor pilgrimsvandring, siger os: Bliv på vejen, og når du snubler, så rejs dig op igen. Og hvis du ikke når målstregen som sejrsherre, så i det mindste som en, der har kæmpet.

Altså indbyder festen for Alle helgen os til at lytte til evigheden, så vi kan fornemme, hvilken uoverskuelig skare, der er draget ind i Guds hemmelighed forud for os, så vi ikke mister håbet eller taber modet, men anråber vore helgener om hjælp på vor egen vej til Guds kærlige åsyn.

Lambert Schmitz, OP

Alle Helgens Dag i Corona-tiden

Søndag, den 1. november

kl. 14.00

Rosenkransbøn i kirken for vore afdøde:
dansk-polsk- engelsk

INGEN andagt på Sundby Kirkegård

ca. kl. 14.30 velsignelse af gravene **ingen prosession**

.....

Mandag den 2. november

Alle Sjæles Dag

kl. 8.00 messe i kirken
for alle afdøde

Liturgisk kalender

Søndag	ALLE HELGEN (h) (III Ps)
1.11.	1.L: Åb 7,2-4.9-14 V: Sl 24,1-4ab.5-6 2.L: 1 Joh 3,1-3 Ev: Matt 5,1-12a Sådan er den slægt, som søger dit åsyn, Herre
Mandag	ALLE SJÆLE
2.11.	L: 2 Makk 12,43-46 <i>eller</i> Rom 8,31b-35.37-39 V: Sl 23,1-3.5-6 Ev: Joh 14,1-6 Herren er min hyrde, mig skal intet fattes
Tirsdag	L: Fil 2,5-11 V: Sl 22,26b-30a.31-32 Ev: Luk 14,15-24
3.11.	Herre, du er min lovsang i den store forsamling
Onsdag	Karl Borromæus biskop (†1589)(m)
4.11.	L: Fil 2,12-18 V: Sl 27,1.4.13-14 Ev: Luk 14,25-33 Herren er mit lys og min frelse
Torsdag	L: Fil 3,3-8a V: Sl 105,2-7 Ev: Luk 15,1-10
5.11.	De, der søger Herren, skal glæde sig
Fredag	L: Fil 3,17 – 4,1 V: Sl 122,1-5 Ev: Luk 16,1-8
6.11.	Lad os med glæde drage til Herrens hus!
Lørdag	Willibrod , biskop (†739)(m)
7.11.	L: Fil 4,10-19 V: Sl 112,1-2.5-6.8a.9 Ev: Luk 16,9-15 Lykkelig den, der frygter Herren
Søndag	LATERANKIRKENS INDVIELSE (f) (IV Ps)
8.11.	L: Ez 47,1-2.8-9.12 V: Sl 46,2-3.5-6.8-9 2. L: 1 Kor 3.9b-11.16-17 Ev: Joh 2,13-22 Flodløb glæder Guds by, den Højestes hellige bolig <i>Pavens dag - - Kollekt af Peterspenge</i>

Kirkelig vejviser

Sognekontoret: Hans Bogbinders Alle 4, 2300 København S

Kontortid: Onsdag & torsdag kl. 10-12 de øvrige dage efter aftale

Telefon: 50 28 91 74

E-mail: info@sanktannaekirke.dk

Hjemmeside: www.stanneschurch.dk

Sognepræst:

p. Wieslaw Podlach tlf.: 2765 1069 wpodlach@wp.pl

Øvrige præster:

p. Jacek Stanislawski tlf.: 5028 9148 stanislawski@redemptor.pl

p. Piotr Grzeskiewicz tlf.: 5028 9315 piotr.cssr@gmail.com

Kollekt i Corona-tiden kan sendes: MobilePay +45 27 65 10 69 *eller*
Bank info: Reg.nr. 2191 Konto nr.: 8205 625 985