

FASTE MESSETIDER

Alle søndage:

Kl. 8.30 dansk
Kl. 10.00 dansk højmesse
Kl. 12.00 polsk
Kl. 17.00 engelsk

Hverdage:

Mandag kl. 8.00
Tirsdag kl. 17.00 med vesper
Onsdag kl. 8.00
Torsdag kl. 17.00 med novene
Fredag kl. 17.00
Lørdag kl. 8.00 med laudes

Gør os urolige, Herre

Gør os urolige, Herre,
når vi er alt for selvtilfredse;
når vore drømme er blevet opfyldt,
fordi de var alt for snævre, små og begrænsede;
når vi tror at være ved målet i den sikre havn,
fordi vi sejlede alt for tæt på kysten.

Gør os urolige, Herre,
når på grund af alt det, vi ejer,
har mistet tørsten efter det levende vand;
når vi af kærlighed til denne verden
er ophørt med at drømme om evigheden;
når vi i alle anstrengelser for at opbygge en ny jord,
har ladet vore visioner om en ny himmel blegne.

Rusk os vågne, Herre,
så vi bliver modigere
og tør vove os ud på det åbne hav,
hvor stormene åbenbarer os din almagt,
hvor vi med svindende landkending
kan se stjernerne lyse.



En basismenighed i Mindanao-Sulu

Skt. Annæ Kirke

1. søndag
i advent
Læseår B
2020

Meditation
og oplysninger til brug i ugens løb

Årvågen i glad forventning

Ved begyndelsen af adventstiden stiller mange ord fra Jesu tale om de sidste tider os igen og igen over for spørgsmålet: Hvornår vil det ske? Sådan spurgte jøderne også på Jesu tid; for de ventede på en frelsers komme (advent) og på en ny og bedre verden. I århundreder forsøgte kristne – ofte af angst – ud fra evangeliet og den tids verdensbillede med tegn i sol og måne og stjernerne at udregne tiden for verdens ende. Men alle sådanne beregninger står dog i modstrid med Jesu ord: »For I ved ikke, hvornår tiden er inde.«

På spørgsmålet om hvornår svarer Jesus med sit gentagne svar: »Våg derfor.« Han belyser dette med denne lille lignelse om dørvogteren, hvis herre er bortrejst og kan komme hjem til hver en tid. Vil han ikke overraskes under nattevagten – og det er det, der er tale om – så må han ikke lægge sig til at sove: »Lad ham ikke finde jer sovende, når han pludselig kommer,« for så vil han miste sit arbejde. På samme måde er det pålagt disciplene og alle kristne at være beredte på Herrens komme til hver en tid.

Vi har alle brug for denne formaning, det kan vi sikkert se hos os selv. Vi lever i nuet og bliver grebet af alle de daglige opgaver, bekymringer og beskæftigelser og har kun øje for dem. Og vi tænker kun lidt over, at Jesus kommer i den afgørende time, og det sker for hver enkelt, når døden banker på. Over for ham forholder vi os som en, der sover, vi tager ikke det alvorligt, der skal ske med os, som en bilist, der halvsover, men alligevel drøner af sted til fare for sig selv og andre. Med udbruddet: "Vær på vagt", vil Jesus forskåne os alle for en brat og frygtelig opvågnen. Og han opfordrer os dermed til at være rede på hans komme (advent), ja til at se frem til

den med fryd og glæde, som et barn, der venter på julen, så han kan skænke os alle opfyldelsen af al længsel efter lykke, glæde, fred og frelse. Hvor vigtig og betydningsfuld denne opfordring og formaning er for alle, bekræfter han ved afslutningen af denne korte lignelse: »Hvad jeg siger til jer, siger jeg til alle: Våg!«

Jacob Kremer,
Die Sonntagsevangelien der Lesejahre A/B/C

Meditation

For det meste
bliver Gud menneske
helt i det stille

englene synger ikke
kongerne går forbi
hyrderne bliver ved deres hjord.

for det meste
bliver Gud menneske
helt i det stille

ubemærket
af offentligheden
mennesker
lægger ikke mærke til det

i en lille to-værelses
i et flygtningecenter
på en sygestue
i natlig fortvivelse
i ensomhedens time
i glæden over den elskede

for det meste
bliver Gud menneske
helt i det stille

når mennesker
bliver mennesker.

Andrea Schwarz



Liturgisk kalender

Søndag 29.11	1. søndag i advent (I Ps) 1.L: Es 63,16b-17.19b; 64,1.2b.-7 V: Sl 80,2ac.3b.15-16.18-19 2.L: 1 Kor 1,3-9 Ev: Mark 13,33-37 Gud, rejs os igen, lad dit ansigt lyse, så vi bliver frelst <i>1. søndag i advent indleder tekstrække B</i>
Mandag 30.11.	Den hl. Andreas , apostel (f) L: Rom 10,9-18 V: Sl 19,2-5ab Ev: Matt 4,18-22 Deres tale er nået til jorderigs ende
Tirsdag 1.12.	L: Es 11,1-10 V: Sl 72,2.7-8.12-13.17 Ev: Luk 10,21-24 Retfærdighed skal blomstre i hans dage, og freden være stor
Onsdag 2.12.	L: Es 25,6-10a V: Sl 23,1-6 Ev: Matt 15,29-37 Jeg skal bo i Herrens hus alle mine dage
Torsdag 3.12.	Frans Xavier , præst (†1552) (m) L: Es 26,1-6 V: Sl 118,1.8-9.19-21.25-27a Ev: Matt 7,21.24-27 Velsignet være han, som kommer i Herrens navn
Fredag 4.12.	JOHANNES AF DAMASKUS , præst og kirkelærer (†749) L: Es 29,17-24 V: Sl 27,1.4.13-14 Ev: Matt 9,27-31 Herren er mit lys og min frelse
Lørdag 5.12.	L: Es 30,19-21.23-26 V: Sl 147,1-6 Ev: Matt 9,35-10,1.6-8 Lykkelig hver den, der venter på Herren
Søndag 6.12.	2. søndag i advent (II Ps) 1.L: Es 40,1-5.9-11 V: Sl 85,9ab-14 2.L: 2 Pet 3,8-14 Ev: Mark 1,1-8 Lad os se din godhed, Herre, og giv os din frelse!

Kirkelig vejviser

Sognekontoret: Hans Bogbinders Alle 4, 2300 København S
Kontortid: Onsdag & torsdag kl. 10-12 de øvrige dage efter aftale
Telefon: 50 28 91 74

E-mail: info@sanktannaekirke.dk

Hjemmeside: www.stanneschurch.dk

Sognepræst:

p. Wieslaw Podlach tlf.: 2765 1069 wpodlach@wp.pl

Øvrige præster:

p. Jacek Stanislawski tlf.: 5028 9148 stanislawski@redemptor.pl

p. Piotr Grzeskiewicz tlf.: 5028 9315 piotr.cssr@gmail.com

Kollekt i Corona-tiden kan sendes: MobilePay +45 27 65 10 69 eller
Bank info: Reg.nr. 2191 Konto nr.: 8205 625 985