

FASTE MESSETIDER

Alle søndage:

Kl. 8.30 dansk
Kl. 10.00 dansk højmesse
Kl. 12.00 polsk
Kl. 17.00 engelsk

Hverdage:

Mandag	kl.	08.00	
Tirsdag	kl.	17.00	
Onsdag	kl.	08.00	
Torsdag	kl.	17.00	
Fredag	kl.	17.00	
Lørdag	kl.	08.00	
Lørdag	kl.	17.00	engelsk
Lørdag	kl.	18.30	polsk

(I Corona-tiden bortfalder: laudes, vesper og novene i forbindelse med messerne.)



Savner vi kald i Kirken?

Når man i kirkelige kredse taler om kald, mener man som regel præste- og ordenskald. Det lader til, at Gud kun kalder mennesker til et liv i klostre eller til en gerning som præster. Denne indsnævring af vort synsfelt må overvindes, og man må overveje de mange måder, hvorpå mennesker kan leve og virkeliggøre deres kald.

En anden forestilling - at der i Kirken kun findes ganske få kald - må ligeledes afvises, for Kirken er de kaldedes fællesskab. Enhver, der opfatter sig som kristen og har accepteret Kristi kald, hører til i kredsen af kaldede. Man skal altså ikke spørge, om en person er kaldet eller ikke kaldet. Man skal langt snarere spørge, hvad den enkelte er kaldet til og hvad vedkommende kan berige fællesskabet med.

Når man jamrer over, at der er så få præstekald, så kunne det måske være, at netop denne kendsgerning skulle henlede vor opmærksomhed på de forskellige kalds mangfoldighed og rigdom. Måske har vi i dag slet ikke for få kald. Hvilken bebrejdelse ville det ikke være over for Gud, der kalder! Men det er os, der alt for lidt lægger mærke til den enkeltes særlige egenart.

Otto Betz

Skt. Annæ Kirke

3. alm. søndag
2021
Læseår B

Meditation -
og oplysninger til brug i ugens løb

Omvendelse og kald, kald og troskab

Mange kristne her i landet blev først klar over, hvor den store by Nineve ligger, i forbindelse med golfkrigen 1991, nemlig i det nordøstlige Irak. I Det Gamle Testamente kan vi læse, at Jonas fik til opgave at kalde indbyggerne i denne metropol til bod og omvendelse: »Om fyrre dage bliver Nineve ødelagt!« Nineve var dengang en megastor by. »Nineve var en stor by for Gud, tre dagesrejser stor.«

Hans opråb blev hørt, kæmpebyens indbyggere omvendte sig, udråbte en faste, trak i bodsklæder og vendte om »fra deres onde vej og holdt op med at øve vold.« Og »da Gud så, at de vendte om fra deres onde vej, fortrød han og bragte ikke den ulykke over dem, som han havde truet dem med.«

Omvendelse, at man vender om og går en anden vej, er egentlig altid følgen af Guds henvendelse til os, med hans 'kald'. Da Jesus begyndte sin offentlige fremtræden, var der mange disciple, der fulgte ham, ja nogle blev hos ham altid. Til den faste kerne hørte de 'tolv', der senere blev kaldt apostle. Men også de måtte først forlade deres arbejde, forældre, søskende, børn og al deres habengut, før de kunne følge ham.

Da mange af dem oprindeligt var fiskere, altså ganske almindelige mennesker, krævedes der en yderligere forandring af deres daglige arbejde. For ham, de kaldte Rabbi (mester), gjorde dem nu til 'menneskefiskere'. En hel ny opgave, et helt nyt arbejdsområde.

Men Jesus gav dem, han kaldte 'sine', tid til at vænne sig til den nye situation. Og han gav dem lov til at deltage i sit liv. Det var ikke nogen hovedkulds indlæring, ikke et lynkursus, det var en langsom tilvænnning. Det hører med til kærligheden, at man opsøger et menneske der, hvor det nu er, og ikke der, hvor man vil have vedkommende. Med til et kald hører, at den kaldede lader sig kalde; at han/hun indvilliger og er beredt til daglig omvendelse.



For at sige ja af hele sit hjerte, har man brug for ydmyghed og beskedenhed. Kardinal Julius Döpfner har engang sagt om sig selv: »Jeg har hverken som præst eller biskop et eneste sekund været fristet til at tro, at jeg førte et fuldkomment kristent liv, sådan som min mor og far. Hvis det lykkes mig at tage mit kald fra Gud så alvorligt, som mine forældre gjorde og med dem mange almindelige kristne i deres arbejde og ægteskab, så takker jeg Gud af hele mit hjerte.«

Hvis man ser sådan på sit kald, så farer man ikke vild i en blindgyde. Ydmyghed giver altid mulighed for omvendelse, for en ny begyndelse og for forandring af hverdagen.

Omvendelse er og bliver et spørgsmål for alle mennesker – om det er i Nineve eller New York, ved Genesareth Sø eller foran Damaskus' mure. Omvendelse kan lykkes for søgende mennesker og mennesker af god vilje. Og det vil alle dage være forbundet med at satse og løbe en risiko, at bryde alle broer bag sig og drage mod nye strande. Den, der omvender sig i denne betydning, tør lade sig falde, vel vidende at Gud vil gribe ham.

Adalbert L. Balling:
DAS GROSSE SONNTAGSLESEBUCH

Meditation

Mange korn skal der bruges til at ælte og bage brødet, der giver os næring på vores vej og styrke i nødens stund.

Gud, du har kaldet mennesker fra mange folkeslag til at bringe bud om dit rige og være dine vidner i verden.



I dit ord og i det hellige måltid er du vor vej og meningen i vort liv. Dig lovpriser og takker vi, Herre. Led du os til enhed med dig og med hinanden.

Efter Paulus Hägele

Liturgisk kalender

Søndag	3. almindelige søndag, (III Ps)
24. 1.	1.L: Jon 3,1-5.10 V: Sl 25,4-5ab.6-7bc.8-9 2.L: 1 Kor 7,29-31 Ev: Mark 1,14-20 Vis mig dine veje, Herre. Lær mig dine stier!
Mandag	DEN HELLIGE APOSTEL PAULUS' OMVENDELSE (f)
25. 1.	L: ApG 22,3-16 <i>eller</i> ApG 9,1-22 V: Sl 117,1-2 Ev: Mark 16,15-18 Gå ud i al verden og forkynd Evangeliet!
Tirsdag	Timoteus og Titus, biskopper (m)
26. 1.	L: 2 Tim 1,1-8 <i>eller</i> Tit 1,1-5 V: Sl 40,2+4ab.7-8a.10.11 Ev: Mark 3,31-35 Se, jeg er kommet, Herre, for at gøre din vilje
Onsdag	Angela Merici, jomfru (†1540)
27. 1.	L: Hebr 10,11-18 V: Sl 110,1-4 Ev: Mark 4,1-20 Du er præst for evigt på Melkisedeks vis
Torsdag	Thomas af Aquino, præst og kirkelærer, (†1274)(m)
28. 1.	L: Hebr 10,19-25 V: Sl 24,1-6 Ev: Mark 4,21-25 Sådan er den slægt, som søger dir ansigt, Herre
Fredag	L: Hebr 10,32-39 V: Sl 37,3-6.23-24.39-40 Ev: Mark 4,26-34
29. 1.	Retfærdiges frelse kommer fra Herren
Lørdag	L: Hebr 11,1-2.8-19 V: Luk 1,69-75 Ev: Mark 4,35-41
30. 1.	Lovet være Herren, Israels Gud, for han har besøgt sit folk
Søndag	ANSGAR, bispedømmets første værnehelgen. (h) (IV Ps)
31. 1.	1.L: Es 52,7-10 V: Sl 96,1-3.7-8a.10 2.L: 1 Kor 1,18-25 Ev: Mark 1,14-20 Fortæl om Herrens undere blandt alle folkeslag!

Kirkelig vejviser

Sognekantoret: Hans Bogbinders Alle 4, 2300 København S
Kontortid: onsdag & torsdag kl. 10-12 de øvrige dage efter aftale
Telefon: 50 28 91 74

E-mail: info@sanktannaekirke.dk
Hjemmeside: www.stanneschurch.dk

Sognepræst:

p. Wieslaw Podlach tlf.: 2765 1069 wpodlach@wp.pl

Øvrige præster:

p. Jacek Stanislawski tlf.: 5028 9148 stanislawski@redemptor.pl

p. Piotr Grzeskiewicz tlf.: 5028 9315 piotr.cssr@gmail.com