

FASTE MESSETIDER

Alle søndage:

Kl. 8.30 dansk
Kl. 10.00 dansk højmesse
Kl. 12.00 polsk
Kl. 17.00 engelsk

Hverdage:

Mandag kl. 08.00
Tirsdag kl. 17.00
Onsdag kl. 08.00
Torsdag kl. 17.00 med novene
Fredag kl. 17.00
Lørdag kl. 08.00
Lørdag kl. 17.00 engelsk
Lørdag kl. 18.30 polsk



Kristendom og livsglæde

Jeg opmuntrer til at fejre gudstjenesten sådan at den afspejler noget af glæden ved at tro på Gud. Vore gudstjenester skal ikke være så belærende, men have et festligt tilsnit. Jesus kunne vise sine disciple noget, der fascinerede dem: Gud, som han kaldte sin far. Alt det, som hindrer os i at se sådan på Gud, må vi fjerne fra vore gudstjenester og vore kirkelige handlinger. Og der vil sikkert være mere at fjerne, end vi umiddelbart forestiller os.

Biskop Joachim Wanke



Bemærk

HVER FREDAG I FASTETIDEN

Kl. 17.00 Korsvejsandagt
derefter: Aftenmesse

Skt. Annæ Kirke

4. søndag
i fasten 2021
Læseår B

Meditation -

og oplysninger til brug i ugens løb

At gøre sandheden...

Dagens evangelium er en del af Jesu forklarende og kateketiske samtale med den jødiske rådsherre Nikodemus.

I evangeliet til denne søndag i fastetiden er der fokuseret på tre ord: Kærlighed, lys og sandhed.

Kærlighed

Kristusbilledet i Johannes-evangeliet er Jesus som kærlighedens konge, der drager alle til sig. *'Når jeg er blevet ophøjet fra jorden, vil jeg drage alle til mig'* (Joh. 12,32). I Jesus Kristus er forløsningen ikke kommet som Guds dom, som Guds vrede og Guds straf. Forløsningen er en realitet og tilbydes os mennesker som Guds udstrakte hånd i kærlighed, tilgivelse og forsoning. *'Den, der ikke elsker, kender ikke Gud, for Gud er kærlighed'* (1. Joh. 4,8). *'Gud er kærlighed, og den, der bliver i kærligheden, bliver i Gud, og Gud bliver i ham'* (1. Joh. 4,16). *'Vi elsker, fordi han elskede os først.'* (1. Joh. 4,19). I Johannes-evangeliet er den korsfæstede det fascinerende mysterium, som ikke er afskrækkende, men opmuntrer enhver nok så stor synder til at angre sine handlinger og ændre sit liv og holdning.

Lys

Allerede i Johannes-evangeliets prolog tales der om lyset: *'Lyset, det sande lys, som oplyser ethvert menneske, var ved at komme til verden. Han var i verden, og verden var blevet til ved ham, og verden kendte ham ikke'* (Joh. 1,9-10). Kristus som verdens lys bliver især synliggjort påskemat, når påskelyset tændes, og de fem røde vokssøm i mange udøbte hedninger - bliver det lyst i dette menneske og i dets omgivelser. Mørkets magter afskyer lyset. Alle kristne bærer

dette lys, som blev tændt ved dåben. Alle kristne er ansvarlige for at være lysbærere for Kristi lys.

Sandhed

Menneskehedens store filosoffer har talt og skrevet om sandheden, men ingen har som Jesus sagt: *'Jeg er vejen og sandheden og livet'* (Joh. 14,6). Sandheden er ikke kun en intellektuel erkendelse eller en mystisk erfaring eller et videnskabeligt fremskridt. Jesus forkynder ikke sandheden, Jesus er sandheden, den personificerede sandhed. *'Den, der gør sandheden, kommer til lyset, for at det skal blive åbenbart, at hans gerninger er gjort i Gud'* (Joh. 3,21). Hvad betyder det: *'At gøre sandheden?'* Når Jesus, den personificerede sandhed lever i mig - som Paulus siger i brevet til Galatermenighederne (2,20): *'Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig, og mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds Søn, der elskede mig og gav sig selv hen for mig'* - så betyder *'at gøre sandheden'* det samme som at leve med Kristus, at tænke som Kristus og at lide, *'hvad der mangler af Kristi trængsler'* og at lide på sin egen krop *'for Kristi legeme, som er kirken'* (Kol. 1,24). At gøre sandheden er en livslang proces, hvor vi i og med og ved Kristus medvirker til verdens forløsning og lykke i tid og evighed.

Alfred Lapple

I dagens evangelium hedder det: *'For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortæbes, men have evigt liv'* (Joh. 3,16).

Gud har aldrig ophævet sit løfte om at være os mennesker nær og at følge os på vor vej, Derfor er der en god grund til at kalde denne søndag *'Laetare'*.

Hos Esajas hedder det: *'Glæd jer med Jerusalem, fryd jer med hende, alle I, der elsker hende; tag del i hendes glæde, alle I, der sørgede over hende'* (66,10).

Bibelens sidste ord er ikke død, men **liv**, ikke mørke, men **lys**. D.H.

Liturgisk kalender

Søndag	4. søndag i fasten (Laetare) (IV Ps)
14.3.	1.L: 2 Krøn 36,14-16.19-23 V: Sl 137,1-6 2.L: Ef 2,4-10 Ev: Joh 3,14-21 Gid min tunge må klæbe til ganen, hvis jeg ikke husker dig, Jerusalem <i>Kristus, Guds kraft, ære være dig</i>
Mandag	Klemens Maria Hofbauer, Ordenspræst CSsR
15.3.	L: 1 Kor 3,6-11 V: Sl 117,1-2 Ev: Luk 10,1-9 Gå ud i alverden og forkynd evangeliet
Tirsdag	L: Ez 47,1-9.12 V: Sl 46,2-3.5-6.8-9 Ev: Joh 5,1-16
16.3.	Hærskarers Herre er med os, Jakobs Gud er vor borg
Onsdag	L: Es 49,8-15 V: Sl 145,8-9.14.17-18: Ev: Joh 5,17-30
17.3.	Herren er nådig og barmhjertig <i>Kristus, Guds kraft, ære være dig</i>
Torsdag	L: 2 Mos 32,7-14: V: Sl 106,19-23 Ev: Joh 5,31-47
18.3.	Husk os, Herre i nåde mod dit folk
Fredag	JOSEF, Jomfru Marias brudgom (h)
19.3.	1.L: 2 Sam 7,4-5a.12-14a.16 2.L, Rom 4,13.16-18.22 V: Sl 89,2-5.27+29 Ev: Mat 1,16.18-21.24a <i>eller</i> Luk 2,41-51a Hans skægt skal vare til evig tid
Lørdag	L: Jer 11,18-20 V: Sl 7,2-3.9b-12 Ev: Joh 7,40-53
20.3.	Herre min Gud, hos dig søger jeg tilflugt
Søndag	5. søndag i fasten (I Ps)
21.3.	1.L: Jer 31,31-34 V: Sl 51,3-4.12-15 2.L: Hebr 5,7-9 Ev: Joh 12,20-33 Skab et rent hjerte i mig, Gud <i>Underfulde er dine gerninger, Herre</i>

Kirkelig vejviser

Sognekontoret: Hans Bogbinders Alle 4, 2300 København S

Kontortid: onsdag & torsdag kl. 10-12 de øvrige dage efter aftale

Telefon: 50 28 91 74

E-mail: sanktannaekirke@katolsk.dk

Hjemmeside: www.stanneschurch.dk

Sognepræst:

p. Wieslaw Podlach tlf.: 2765 1069 wpodlach@wp.pl

Øvrige præster:

p. Jacek Stanislawski tlf.: 5028 9148 stanislawski@redemptor.pl.

p. Piotr Grzeskiewicz tlf.: 5028 9315 piotr.cssr@gmail.com