

FASTE MESSETIDER

Alle søndage:

Kl. 08.30 dansk
Kl. 10.00 dansk højmesse
Kl. 12.00 polsk
Kl. 17.00 engelsk

Hverdage:

Mandag kl. 08.00
Tirsdag kl. 17.00
Onsdag kl. 08.00
Torsdag kl. 17.00 med novene
Fredag kl. 17.00
Lørdag kl. 08.00
Lørdag kl. 17.00 engelsk
Lørdag kl. 18.30 polsk



At læse livet på en ny måde

Efter hin påskemorgen
læser jeg livet på en ny måde
med finderspidsfornemmelse
med et indre blik
med mit hjerte

efter hin opstandelsesmorgen
ser jeg livet på en ny måde
med evighedens blik
med de søgendes håb
med kærlighedens kraft

efter hin påskemorgen
vågner jeg til et familiært fællesskab
formulerer min tro på ny
tager parti for de svage
fornemmer Kristi kraft i alt

Pierre Stutz

Skt. Annæ Kirke

2. søndag
i Påsken
2021 B

Meditation –
og oplysninger til brug i ugens løb

Eukaristien som en Emmaus-oplevelse



Så gik han med ind for at blive hos dem. Og mens han sad til bords sammen med dem, tog han brødet, velsignede og brød det og gav dem det. Da åbnedes deres øjne, og de genkendte ham; men så blev han usynlig for dem. De sagde til hinanden: »Brændte vore hjerter ikke i os, mens han talte til os på vejen og åbnede Skrifterne for os?« (Luk 24,29 – 32)

At kunne genkende Jesus ved brødsbrydelsen betyder også, at vi skal kunne opleve hinanden -, vi, som deltager i kommunionens uddeling og deling. Om de første kristne lyder det nemlig: »Alle de troende var sammen, og de var fælles om alt« (ApG 2,44). Vi kan kun dele det Eukaristiske brød,

hvis vi også deler det daglige brød. I en beskrivelse af, hvordan de første kristne levede hedder det: »de elsker alle og bliver forfulgt af alle . . . De er fattige og gør dog mange rige; de lider mangel på alle områder, men har på den anden side alt i overflod« (Thomas Aquinas).

Ved Kristi Legems- og Blodsfest fejrer vi den Eukaristiske Herre i al offentlighed, ja bærer ham endog i procession; meningen er, at Eukaristien skal være en del af vor hverdag. Den holdning, der besjælede Jesus ved det sidste måltid i nadversalen, skal også besjæle os: »for jer« - »for alle«. På samme måde som Jesus gjorde sig selv til gave for os, skal vi gøre os selv til en gave for andre.

At gøre os selv og vort liv til en gave for andre er et budskab, der lyder fremmed i vore ører i dag. For i vort samfund er det et karakteristisk, at vi i stedet for at give hellere modtager og så forsøger at holde fast ved det, vi har modta-

get. Der er mange, der slet ikke kan få nok, og derfor vogter de over den ejendom, de har erhvervet. Det er derfor, at alt er kørt helt fast, og det er næsten ikke muligt at bevæge noget som helst. Sådant en egoistisk stivhed er et tegn på døden og ikke på livet; for af livet vokser der kærlighed frem; kun den, der hengiver sit liv, skal finde det (»For den, der vil frelse sit liv, skal miste det; men den, der mister sit liv på grund af mig og evangeliet, skal frelse det« (Mark 8,35)).

Vi skal lade os inspirere og motivere af, at Jesus bryder brødet. Vi er nødt til atter at lære at dele og give. Vi har brug for en ny kultur, med opmærksom hensyntagen, solidaritet, barmhjertighed og fællesskab. I vort samfund er det et spørgsmål om vor menneskeligheds overlevelse; og det er i lige så høj grad et spørgsmål om vor troværdighed som kristne.

Den eneste løsning for os kan kun være at se Jesus i Eukaristien, og at synliggøre os selv som kristne i vore grundholdninger. Så kan vi ligesom de første menigheder fejre Eukaristiens brødsbrydelse med glæde og jubel i vore hjerter (»De kom i enighed i templet hver dag; hjemme brød de brødet og spiste sammen, og jublende og oprigtige af hjertet« (ApG 2,46). Guds kærlighed i Jesus Kristus vil opflamme vor kærlighed og blive en kilde til fornyelse i vort liv og vor verden.

Walter Kardinal Kasper:

Sakrament der Einheit. Eucharistie und Kirche



Ligesom de to disciple på vejen til Emmaus, forstår vi heller ikke lidelsens, ondskabens og dødens mysterium. Men når Kristus åbner vort hjerte for Guds frelsesplan, og når han bryder livets brød for os i den hellige messe, så begriber vi, at Messias skulle lide og således gå ind til sin herlighed. Dette giver svar på lidelsens og dødens gåde, det giver også vort liv dets egentlige mening.

Liturgisk kalender

Søndag	2. søndag i påsken (II Ps)
11. 4.	Guds Barmhjertigheds søndag 1.L: ApG 4,32-35 V: Sl 118,2-4.16-18.22-24 2.L: 1 Joh 5,1-6 Ev: Joh 20,19-31 Tak Herren, for han er god, for hans trofasthed varer til evig tid
Mandag	L: ApG 4,23-31 V: Sl 2,1-9 Ev: Joh 3,1-8
12. 4.	Lykkelig hver den, der søger tilflugt hos dig, Herre!
Tirsdag	Martin I , pave og martyr (†655)
13. 4.	L: ApG 4,32-37 V: Sl 93,1-2.5 Ev: Joh 3,7-15 Herren er konge! Han har klædt sig i højhed
Onsdag	L: ApG 5,17-26 V: Sl 34,2-9 Ev: Joh 3,16-21
14. 4.	Den hjælpeløse råbte, og Herren hørte ham
Torsdag	L: ApG 5,27-33 V: Sl 34,2.9.17-20 Ev: Joh 3,31-36
15. 4.	Den hjælpeløse råbte, og Herren hørte ham
Fredag	L: ApG 5,34-42 V: Sl 27,1.4.13-14 Ev: Joh 6,1-15
16. 4.	Kun ét ønsker jeg fra Herren, at bo i Herrens hus
Lørdag	L: ApG 6,1-7 V: Sl 33,1-2.4-5.18-19 Ev: Joh 6,16-21
17. 4.	Lad din godhed komme over os, Herre, for vi venter på dig
Søndag	3. søndag i påsken (III Ps)
18. 4.	1.L: ApG 3,13-15.17-19 V: Sl 4,2.4.7.9 2.L: 1 Joh 2,1-5a Ev: Lukas 24,35-48 Løft dit ansigts lys mod os, Herre

Kirkelig vejviser

Sognekontoret: Hans Bogbinders Alle 4, 2300 København S
Kontortid: onsdag & torsdag kl. 10-12 de øvrige dage efter aftale
Telefon: 50 28 91 74

E-mail: sanktannaekirke@katolsk.dk

Hjemmeside: www.stanneschurch.dk

Sognepræst:

p. Wieslaw Podlach tlf.: 2765 1069 wpodlach@wp.pl

Øvrige præster:

p. Jacek Stanislawski tlf.: 5028 9148 stanislawski@redemptor.pl

p. Piotr Grzeskiewicz tlf.: 5028 9315 piotr.cssr@gmail.com