

FASTE MESSETIDER

Alle søndage:

Kl. 08.30 dansk
Kl. 10.00 dansk højmesse
Kl. 12.00 polsk
Kl. 17.00 engelsk

Hverdage:

Mandag kl. 08.00
Tirsdag kl. 17.00 med vesper
Onsdag kl. 08.00
Torsdag kl. 17.00 med novene
Fredag kl. 17.00
Lørdag kl. 08.00 med laudes
Lørdag kl. 17.00 engelsk
Lørdag kl. 18.30 polsk



Et indblik i Guds hjerte

'Min Fader er vingårdsmanden'. Det er et stærkt billede, Jesus tegner af Gud. Det drejer sig ikke om moral, når der er tale om at bære frugt. Det drejer sig ikke om at mennesket skal give afkald på mangt og meget og hele tiden skal føle, at der stilles for store krav, fordi man ikke er i stand til at opfylde Guds krav. Når Gud ønsker, at mennesket skal bære frugt, betyder det, at mennesket skal åbne sig for ham og optage Guds kærlighed i sit inderste liv og holdning. Der er tale om en proces: 'Derved herliggøres min fader, at I bærer megen frugt og bliver mine disciple'. Vækst er noget der sker langsomt og næsten ubemærket, og det sker i et fællesskab. På én og samme vinstok er der mange grene og ranker. Jesu disciple skal vokse sammen i det fællesskab, som til sidst kan fejre deres kærlighed, den kærlighed, som Gud selv - den store vingårdsmand - har nedlagt i dem.

Skt. Annæ Kirke

5. søndag i
Påsken
2021 B

Meditation –
og oplysninger til brug i ugens løb

Vinstokken

Jesu tale om vintræet / vinstokken er hentet fra profeterne Esajas og Jeremias. Hos dem er vinstokken altid et billede på Israel, og vingårdsmanden er Israels Gud. Det er vingårdsmandens arbejde at sørge for, at vinstokken ikke vokser vildt. Han skal hele tiden beskære vinstokken for at det kan bære god frugt. I Johannes-evangeliet er billedet af vinstokken og dens grene placeret centralt i Jesu afskedstale til sine disciple: 'Derved herliggøres min fader, at I bærer megen frugt og bliver mine disciple' (Joh. 15,8).



Alt, hvad Jesus sagde og gjorde, sagde og gjorde han for at herliggøre Gud. Også på dette punkt var han i overensstemmelse med de gamle profeter. Ved sin levemåde skal Israel gøre Guds herlighed og Guds ære synlig for verden. Offentligheden skal kunne se noget, som man ellers ikke ser, noget der henviser til Gud og ikke til mennesker. Dette 'noget' kan ikke være god vilje, gode gerninger over for mennesker, humanitære aktioner, sociale tjenester, for det forekommer også uden for Israel. Guds virke, som frembringer de virkelige frugter, foregår der, hvor mennesker begynder at leve i samdrægtighed med hinanden, hvor de begynder at dele deres liv med hinanden, så billedet af vinstokken bliver virkelighed.

'Bliv i mig, og jeg bliver i jer', siger Jesus, og henviser dermed til den livsform, som skal kendetegne den kristne menighed. Når

menigheden lever i samdrægtighed, og dette fællesskab ikke lader sig ødelægge af interne stridigheder, så forherliges Gud. 'At blive i Kristus' er altså ikke noget rent åndeligt, men det er en reelt og levende tilknytning til det menighedsfællesskab, som er samlet om den opstandne Herre.

Efter Achim Buckenmaier

At blive i Kristus...

Hver tid taler sit sprog. Vor tid kendetegnes ved ordet 'fremskridt'... forandring er i højsædet. Det nye er det bedste. Men er det nu også rigtigt?

I modsætning til denne holdning taler dagens evangelium om at 'forblive', et ord, der ikke står i høj kurs, og synes at signalere, at man skal holde ud, stå fast, etablere sig. Ordet vækker en mistanke om svaghed og angst, stivt sind og stolthed: 'Jeg forbliver ved det gamle'. Det er der mange, der siger, og glemmer anledningen. De bliver ved det, der var engang og følger ikke mere med. Og så er der andre, der siger: 'Var vi bare forblevet ved...'

Men der findes en helt anden betydning af ordet. Et menneske forbliver ved sin overbevisning eller ved sandheden ved en engang truffet beslutning. 'Jeg forbliver ved det, jeg har sagt'. Det er alt andet end stivt sindethed - det er standhaftighed, troskab... Uden dybtliggende bånd og forpligtelser smuldrer livet.

Frugterne vokser ud af fællesskabet med Jesus, og dette fællesskab kræver noget af os. Man kan ikke forblive i ham uden at bære frugt, og man kan ikke bære frugt uden at forblive i ham.

Franz Kamphaus



*Hver torsdag i maj måned
kl. 17.00 majandagt
i forbindelse med aftenmessen.*

Liturgisk kalender

Søndag 2.5.	5. søndag i påsken (I Ps) 1.L: ApG 9,26-31 V: Sl 22,26b-28.30-32 2.L: 1 Joh 3,18-24 Ev: Joh 15,1-8 Herre, du er min lovsang i den store forsamling
Mandag 3.5.	FILIP og JAKOB, apostle (f) L: 1 Kor 15,1-8 V: Sl 19,2-5ab Ev: Joh 14,6-14 Deres røst når ud over hele jorden
Tirsdag 4.5.	L: ApG 14,19-28 V: Sl 145,10-13.21 Ev: Joh 14,27-31a Dine venner, Herre, skal kundgøre dit kongedømmes prægtige herlighed
Onsdag 5.5.	L: ApG 15,1-6 V: Sl 122,1-5 Ev: Joh 15,1-8 Lad os drage til Herrens hus
Torsdag 6.5.	L: ApG 15,7-21 V: Sl 96,1-3.10 Ev: Joh 15,9-11 Deres røst når ud over hele jorden
Fredag 7.5.	L: ApG 15,22-31 V: Sl 57,8-12 Ev: Joh 15,12-17 Jeg vil takke dig blandt folkene, Herre
Lørdag 8.5.	L: ApG 16,1-10 V: Sl 100,1b-3.5 Ev: Joh 15,18-21 Bryd ud i fryderåb for Herren, hele jorden!
Søndag 9.5.	6. søndag i påsken (II Ps) 1.L: ApG 10,25-26.34-35.44-48 V: Sl 98,1-4 2.L: 1 Joh 4,7-10 Ev: Joh 15,9-17 For folkenes øjne har Herren åbenbaret sin retfærdighed

Kirkelig vejviser

Sognekontoret: Hans Bogbinders Alle 4, 2300 København S
Kontortid: onsdag & torsdag kl. 10-12 de øvrige dage efter aftale
Telefon: 50 28 91 74

E-mail: sanktannaekirke@katolsk.dk

Hjemmeside: www.stanneschurch.dk

Sognepræst:

p. Wieslaw Podlach tlf.: 2765 1069 wpodlach@wp.pl

Øvrige præster:

p. Jacek Stanislawski tlf.: 5028 9148 stanislawski@redemptor.pl.

p. Piotr Grzeskiewicz tlf.: 5028 9315 piotr.cssr@gmail.com

Bemærk

Torsdag 13. maj KRISTI HIMMELFART
Festmesse kl. 8.00
ingen senere gudstjeneste