

FASTE MESSETIDER

Alle søndage:

Kl. 08.30 dansk
Kl. 10.00 dansk højmesse
Kl. 12.00 polsk
Kl. 17.00 engelsk

Hverdage:

Mandag kl. 08.00
Tirsdag kl. 17.00 med vesper
Onsdag kl. 08.00
Torsdag kl. 17.00 med novene
Fredag kl. 17.00
Lørdag kl. 08.00 med laudes
Lørdag kl. 17.00 engelsk
Lørdag kl. 18.30 polsk

Meditation efter kommunionen

At bede er med ord at sammenbinde mit liv.
At bede er at finde stedet,
hvor de spredte stykker af mit væsen kan samles.
At bede er at anvende et ord,
der binder mit liv sammen og udtrykker en helhed.
At sige ja hele livet igennem – trods alt.
At sige ja kan blive et grundlæggende ord.
Ja, endnu et ja, et stort ja til verden!
Ja, endnu et ja, et kærligt ja til menneskene!
Ja, endnu et ja, et tålmodigt ja til mig selv!
Ja til smerten, til fortiden,
til min arv, til korset,
til det, som jeg ikke kan ændre,
et smerteligt ja!
Ja til glæden, til spirekraften,
til alt, hvad der lever,
et lidenskabeligt ja!

Anton Rotzetter



Skt. Annæ Kirke

Kristi Legems Fest

10. alm. søndag
Læseår B
2021

Meditation -
og oplysninger til brug i ugens løb

DEN HELLIGE EUKARISTI, JESU KRISTI FORLØSENDE OFFER

I Eukaristien kan vi hver dag se, at Kristi offer bærer frugt ved at blive Kirkens offer: forsoning og hele menneskehedens frelse.

Når præsten i Kristi navn udtaler ordene: »Dette er mit legeme, som hengives for jer«, så bekræfter han ikke alene Kristi nærvær, men han giver også udtryk for Jesu offer, da han gav sit liv til alles frelse. Efter at have formeret brødene

ved Kapernaum, forklarede han også værdien af det brød, som han ønskede at give den sultende menneskeskare med ordene: »Jeg er det levende brød, som er kommet ned fra himlen; den, der spiser af det brød, skal leve til evig tid. Og det brød, jeg vil give, er mit kød, som gives til liv for verden« (Joh 6,51). Det eukaristiske brøds gave betød, at Jesus skulle ofre sit eget kød. Takket være dette offer er kødet i



Eukaristiens brød i dag livgivende.

Ordene, som han udtalte over vinen, er endnu klarere: »Dette er kalken med mit blod, den nye og evige pagts blod som udgydes for jer og for alle til syndernes forladelse«. Det blod, der gives os at drikke, er blodet fra Golgata, som blev udgydt som indstiftelse af Den nye Pagt. Den gamle Pagt var blevet brudt af synd; Kristus indstiftede en ny pagt, som aldrig vil kunne brydes, fordi den blev opfyldt i hans egen person og dermed endegyldigt forsonede hele menneskeheden med Gud. Dette forsonende offer bliver gjort nærværende ved konsekrationen af brød og vin.

Eukaristien er ikke alene en ihukommelse af det offer, der blev givet én gang for alle på Golgata. *Offeret bliver nærværende for os*, fordi det bliver sakramentalt fornyet i enhver menighed, som opofrer den i den viede præsts hænder.

Pave Johannes Paul II, 28.maj 1982

DEN HELLIGE EUKARISTI

Kirken blev født pinsedag ved Helligåndens kraft. Og den fødes hver dag i Eukaristien, hvor brød og vin forvandles til Jesu Kristi legeme og blod. Og det sker også ved Helligåndens kraft.

Da apostlene troede og bekendte med hjertet, at Jesus Kristus er Herre, overrakte Helligånden Eukaristien i deres hænder – Herrens legeme og blod, som han havde gjort det ved den sidste nadver før lidelsen.

Dengang, da han gav dem brødet, sagde han: »Tag det og spis alle deraf, dette er mit legeme, som hengives for jer.« Og da han rakte dem kalken med vin, sagde han: »Tag den og drik alle deraf, dette er kalken med mit blod, den nye og evige pagts blod som udgydes for jer og for alle til syndernes forladelse«, og da han havde sagt dette, tilføjede han: »Dette skal I gøre til min ihukommelse.«

Da Helligånden steg ned over dem, gik den sidste nadver og de mystiske ord, Jesus havde sagt, i opfyldelse. Hans legeme blev hengivet, og hans blod blev udgydt. Og deres hjerter begyndte at slå i en ny takt, i takt med troen, som da han stod midt iblandt dem i påsken, men nu under Helligåndens virke.

Se, den Opstandne står foran dem! Han giver dem Eukaristien. Og læg mærke til, hvad han siger: »Ligesom Faderen har sendt mig, sender jeg også jer.« Med Helligåndens kraft udsender han dem med Eukaristiens ord og Eukaristiens tegn, som han havde sagt: »Dette skal I gøre til min ihukommelse.«

Pave Johannes Paul II, 22. maj 1983

Meditation

Det er afgørende, hvad vi kristne gør med de 'små brød', som vi kan råde over. Indtager vi den resignerende holdning, at der ikke er noget at gøre og som følge heraf afviser andre mennesker, eller giver vi det lidet, vi har, til Jesus, så han kan indtage det i sin omsorg for mennesker.

Giver det mig mod, når Jesus kan mætte mennesker med de 'små brød', som jeg bager og overlader i hans hænder - små brød som åbenhed, venlighed, hjælpsomhed, tålmodighed...? Stoler jeg på, at han formår at skabe nyt af mine begrænsede muligheder?

Efter K. Hillenbrand

Liturgisk kalender

Søndag	KRISTI LEGEMS OG BLODS FEST, (h) (II Ps)
6. 6.	1.L: 2 Mos 24,3-8 V: Sl 116,12-13.15.16bc-18 2.L: Hebr 9,11-15 Ev: Mark 14,12-16.22-26 Jeg løfter frelsens bæger og påkalder Herrens navn
Mandag	L: 2 Kor 1,1-7 V: Sl 34,2-9 Ev: Matt 5,1-12
7. 6.	Smag og se, at Herren er god!
Tirsdag	L: 2 Kor 1,18-22 V: Sl 119,129-133.135 Ev: Matt 5,13-16
8. 6.	Herre, lad dit ansigt lyse over din tjener!
Onsdag	L: 2 Kor 3,4-11 V: Sl 99,5-9 Ev: Matt 5,17-19
9. 6.	Hellig er du, Herre vor Gud
Torsdag	L: 2 Kor 3,15-4,1.3-6 V: Sl 85,9-14 Ev: Matt 5,20-26
10. 6.	Herrens herlighed skal bo i vort land
Fredag	Jesu Hjerter Fest (h)
11. 6.	1. L: Hos 11,1.3-4.8c-9 V: Es 12,2-6 2.L: Ef 3,8-12.14-19 Ev: Joh 19,31-37 I skal øse vand med glæde af frelsens kilder <i>International bededag for præsterne</i>
Lørdag	Marias reteste hjerte (m)
12. 6.	L: Es 61, 9-11 V: 1 Sam 2,1.4-8 Ev: Luk 2, 41-51 Mit hjerte jubler over Herren, min frelser
Søndag	11. almindelige søndag (III Ps)
13. 6.	1.L: Ez 17,22-24 V: Sl 92,2-3.13-16 2.L: 2 Kor 5,6-10 Ev: Mark 4, 26-34 Det er godt at takke dig, Herre

Kirkelig vejviser

Sognekontoret: Hans Bogbinders Alle 4, 2300 København S
Kontortid: onsdag & torsdag kl. 10-12 de øvrige dage efter aftale
Telefon: 50 28 91 74

E-mail: sanktannaekirke@katolsk.dk

Hjemmeside: www.stanneschurch.dk

Sognepræst:

p. Wieslaw Podlach tlf.: 2765 1069 wpodlach@wp.pl

Øvrige præster:

p. Jacek Stanislawski tlf.: 5028 9148 stanislawski@redemptor.pl

p. Piotr Grzeskiewicz tlf.: 5028 9315 piotr.cssr@gmail.com