

## FASTE MESSETIDER

### Alle søndage:

Kl. 8.30	dansk
Kl. 10.00	dansk højmesse
Kl. 12.00	polsk
Kl. 17.00	engelsk

### Hverdage:

Mandag	kl. 8.00	
Tirsdag	kl. 17.00	med vesper
Onsdag	kl. 8.00	
Torsdag	kl. 17.00	med novene
Fredag	kl. 8.00	
Lørdag	kl. 8.00	med laudes
Lørdag	kl. 17.00	engelsk
Lørdag	kl. 18.30	polsk



## Meditation

**Lad mine handlinger  
være præget af tro.**

**Troen er det vand,  
som væder den udtørrede jord.**

**Lad mine handlinger  
være præget af kærlighed.**

**Kærligheden sår den gode sæd  
i den gode jordbund.**

**Lad mine handlinger  
være præget af håb.**

**Håbet er den opmuntrende vision  
om den store høst.**

**Jesus Kristus,  
lad mine handlinger  
være præget af tro, kærlighed og håb.  
Så vil det være til din ære,  
være til gavn for andre  
og give mig glæde.**

*Johnson Gnanabaranam*

# Skt. Annæ Kirke

15. alm. søndag  
Læseår B  
2021

Meditation –  
og oplysninger til brug i ugens løb

## Altid parat til nye opgaver

Karlfried Graf Dürckheim skrev engang: »Man når aldrig til vejs ende. At man kommer målet nærmere, mærker man ved, at det stadig er længere og længere væk; og så begriber man, at det er vejen, der er det egentlige mål, et mål der altid rykker længere væk – altså en tilstand, hvor man går videre, og som aldrig ender, og at der deri ligger både det skabende og det forløsende. På denne vej bliver et menneske hele tiden kaldet til nye kald, fordi han hele tiden ændrer sig.« Hvad filosofen og psykoterapeuten ville sige, har Charles de Foucauld sagt med enkle ord: »Man forstår ikke evangeliet rigtigt ved bare at læse det. Man forstår det kun ved at gøre det.« Man kan kun forstå Jesus og hans budskab, hvis man omsætter det til sit eget liv. Det var Jesu budskab til disciplene. Og det er det, han ønsker af os alle: at vi begiver os ud på det glade budskabs vej, som han levede for os, og at vi integrerer den i vor hverdag og det skal være simpelt og enkelt uden stort postyr. »Han forbød dem at tage noget med sig på rejsen bortset fra en stav, men ikke brød eller taske og heller ikke penge i bæltet; dog skulle de have sandaler på, men de måtte ikke tage to kjortler med.« De skulle ønske Guds fred til alle, de mødte, og lade sig invitere indenfor – men som pilgrimme og forkyndere af den nye lære, og aldrig for egen skyld, kun for Guds skyld. Men vi må heller aldrig glemme, at de var vandringsmænd, der udbredte kundskaben om Guds Rige. De var på ingen måde budbringere af egen visdom og egen klogskab, men altid kun dem, der beredte Guds vej. Selv om de kom som præster og profeter, så var de altid hjælpere og helbredere for dem, de mødte på deres vej: de syge og nødlidende, de



ængstelige og udstødte, kort sagt alle, der havde brug for helse og helbredelse.

Sådan gjorde disciplene: »De uddrev mange dæmoner, og de salvede mange syge med olie og helbredte dem.« Og det var og er opgaven og målet for Jesu disciple også i vor tid: at berede Herrens vej, at forsoner mennesker med Gud, at befri dem for angst og bekymring, at forkynde Guds fred. Men også at kæmpe for retfærdighed og forsoning mellem folk og folkeslag og hjælpe til med at bevare Guds skaberværk.

Dengang gjaldt det og det gælder stadig: man skal aldrig stille sig selv i forgrunden, men altid virke i den sendelse, man har fået. Gud har til alle tider brug for mennesker for at udbringe sit budskab.

Det er interessant, at Jesus udsender disciplene to og to. Han ville, at de kunne stå hinanden bi og i tvivlstilfælde kunne spørge hinanden om råd. Dermed lærte han, at man ikke bare skulle lære og fortolke Evangeliet, men leve det. Det er vejen, det kommer an på, vejen til søgende mennesker. Og den vej skal vi dagligt begynde på. Men hvor skal vi begynde? Der, hvor vi lige nu befinder os!

Adalbert L. Balling:

*Das Grosse Sonntagslesebuch*

## Meditation

Herre, min Gud og Far i himlen!  
Hvor er det godt, at du ser mig.  
Du kender mig og ser mig,  
når jeg er angst og bange.

Du ser mig,  
når jeg prøver på at skjule mig  
og ikke vil indrømme mine fejl.

Du ser mig,  
når jeg er alene,  
når jeg drømmer om store ting  
og om livet,  
der ligger foran mig.  
Det er godt, at du ser mig.

Oftede drømmer jeg om et andet liv.  
Jeg drømmer om at blive rig, flot  
og mægtig,  
så andre kan beundre mig, se op til mig,  
og jeg kan blive samtaleemne.

Så bliver det liv, jeg lever,  
så småligt og almindeligt,  
og mest af alt ønsker jeg  
at løbe fra det hele.

Heldigvis véd jeg,  
at det kun er drømmerier  
og at din hånd er stærkere -  
at din hånd holder mig fast  
i mit arbejde, i mit hjem  
og dér, hvor mine små opgaver ligger.

Det er godt, Herre, at du holder mig fast.

J. Zink

## Liturgisk kalender

Søndag **15. alm. søndag** (III Ps)

11. 7. **1.L:** Amos 7,12-15 **V:** Sl 85,9ab-14 **2.L:** Ef 1,3-14

**Ev:** Mark 6,7-13

Lad os se din godhed, Herre, og giv os din frelse!

Man- **Kjeld**, præst (†1150)

dag **L:** 2 Mos 1,8-14.22 **V:** Sl 124,1-8 **Ev:** Matt 10,34 – 11,1

12. 7. Vi har vor hjælp i Herrens navn

Tirsdag **L:** 2 Mos 2,1-15a **V:** Sl 69,3.14.30-31.33-34

13. 7. **Ev:** Matt 11,20-24

I ydmyge, søg Gud, og I skal få nyt mod

Onsdag **L:** 2 Mos 3,1-6.9-12 **V:** Sl 103,1-4.6-7 **Ev:** Matt 11,25-27

14. 7. Herren er barmhjertig og nådig

Tors- **Bonaventura**, biskop og kirkelærer (†1274) (m)

dag **L:** 2 Mos 3,13-20 **V:** Sl 105,1.5.8-9.24-27 **Ev:** Matt 11,28-30

15. 7. Evigt husker Herren på sin pagt

Fredag **Den salige Jomfru Maria af Karmel**

16. 7. **L:** 2 Mos 11,10-12,14 **V:** Sl 116,12-13.15-18 **Ev:** Matt 12,1-8

Jeg vil løfte frelsens bæger og påkalde Herrens navn

Lørdag **L:** 2 Mos 12,37-42 **V:** Sl 136,1+23-24.10-12.13-15

17. 7. **Ev:** Matt 12,14-21

Hans trofasthed varer til evig tid

Søndag **Festen for den Allerseligste Forløser/Ss. Redemptor**

18. 7. Redemptoristernes titularfest

**1.L:** Es 52,1-10 **V:** Es 12,2-6 **2.L:** Rom 5,12-21 **Ev:** Joh 3,13-18.21

Herren er min styrke og min lovsang!

## Kirkelig vejviser

Sognekontoret: Hans Bogbinders Alle 4, 2300 København S

**Kontortid:** onsdag & torsdag kl. 10-12 de øvrige dage efter aftale

**Telefon:** 50 28 91 74

**E-mail:** [sanktannaekirke@katolsk.dk](mailto:sanktannaekirke@katolsk.dk)

**Hjemmeside:** [www.stanneschurch.dk](http://www.stanneschurch.dk)

Sognepræst:

p. Wieslaw Podlach tlf.: 2765 1069 [wpodlach@wp.pl](mailto:wpodlach@wp.pl)

Øvrige præster:

p. Jacek Stanislawski tlf.: 5028 9148 [stanislawski@redemptor.pl](mailto:stanislawski@redemptor.pl)

p. Piotr Grzeskiewicz tlf.: 5028 9315 [piotr.cssr@gmail.com](mailto:piotr.cssr@gmail.com)