

FASTE MESSETIDER

Alle søndage:

Kl. 8.30 dansk
Kl. 10.00 dansk højmesse
Kl. 12.00 polsk
Kl. 17.00 engelsk

Hverdage:

Mandag kl. 08.00
Tirsdag kl. 17.00 med vesper
Onsdag kl. 08.00
Torsdag kl. 17.00 med novene
Fredag kl. 17.00
Lørdag kl. 08.00 med laudes
Lørdag kl. 17.00 engelsk
Lørdag kl. 18.30 polsk



Skt. Annæ Kirke

22. alm. søndag
2021
Læseår B

Meditation –
og oplysninger til brug i ugens løb

Det kommer an på hjertets holdning

Man vil grundigt misforstå dagens evangelium, hvis man mener, at det drejer sig om en diskussion vedrørende regler for hygiejne og god opførsel. Det drejer sig heller ikke om spørgsmålet, om man må tilsidesætte gamle og ærværdige traditioner. Der findes skikke og sædvaner, som er gode og nyttige.

Sådanne sædvaner og skikke findes også i vort religiøse liv: Korstegn, knæbøjning og faste, valfarter og bønformularer. Vi kender mange andagtsgenstande og mange skikke i kirkeåret. De er gode og nyttige for vort trosliv, men kun, hvis de ikke blot praktiseres af ren og skær sædvaner, eller hvis vi ikke mener, at vi ved at anvende disse skikke har opfyldt vort kald som kristne.

Disse sædvaner og skikke skal leves af hjertet.



Jesus vendte sig imod det religiøse livs udvendige side, og den synes dengang at være vidt udbredt. Der fandtes talrige renhedsforskrifter, hvoraf evangelisten nævner nogle. Disse forskrifter var opstået i århundredernes løb. Oprindeligt skulle de bidrage til et bedre kendskab til Guds bud og til bedre at overholde budene. I tidens løb var det blevet selvstændige forskrifter, og den opfattelse opstod, at den, der overholdt disse regler, havde opfyldt sin pligt for Gud og havde således ret til en belønning. Det er ikke kun på dette sted i evangelierne, at Jesus vender sig imod en forfladigelse af troen. Sammen med sine disciple overtrådte han bevidst nogle af disse forskrifter. Det var en provokation, og det var også ment som en provokation. Jesus ville dermed ruske op i sine tilhørere og især i farisæeres og de skriftkloges holdning. Han ønskede, at de skulle spørge sig selv, hvad der var det væsentligste i deres tro: at overholde

Meditation

Velsigne og dele
tid, sted,
handling, ord,
råd og synsvinkel

Velsigne og dele
glæde, sorg,
lyst, smerte
med hånd og hjerte.

Velsigne og dele
kraft, mod,
ejendom og goder
med ånd og mening.

Velsigne og dele
lys, frelse,
tilværelse, nød,
vin og brød.



Velsigne og dele
pleje og hele
sådan som Jesus gjorde
og stadig gør det.

Paul Weismantel

alle ydre menneskeskabte forskrifter eller overholde kærlighedsbudet, som de anerkendte som det vigtigste af Guds bud.

Det var, hvad Jesus sagde til mennesker dengang, og det er, hvad han siger til os i dag. Også vi er i fare for at ligge under for fristelsen til at betragte det ydre som det vigtigste. Troens ydre tegn kan også hos os blive selvstændige størrelser – men så mangler de tit hjertets hengivenhed.

Evangeliets budskab i dag lyder: *Det er hjertet, det kommer an på.* Der er ikke noget galt med vore ydre trostegn, med billeder og symboler. Der er ikke noget galt med fester og højtideligheder for troen. Vi har brug for ydre tegn i vort trosliv. De er naturligvis forskellige til forskellige tider og i forskellige lande. Det afgørende er, at de udtrykker hjertets indstilling. De skal være tegn på og ikke en erstatning for mødet med Gud. Det ville være oplagt, om vi anvendte dagens evangelium til at tænke nærmere over vore religiøse skikke og sædvaner:

Det kommer an på hjertets holdning!

Meditation

Herre, min Gud.

Dit første og største bud er kærlighed.
Engang vil du spørge mig
ikke om det, jeg har præsteret,
ikke om det, der er lykkedes for mig,
men om, hvor stor min kærlighed var.
Din norm for alt, hvad jeg gør og er,
er kærligheden.

Herre, min Gud.

Mine forsøg på at vise kærlighed
er ofte så jammerlig.
Jeg er så dybt tilpasset de normer,
som samfundet, politikken, økonomien
og den offentlige mening opstiller.
Ofte lægger jeg mere vægt på,
hvad andre tænker om mig,
end hvad du mener om mig.

Hjælp mig, Herre,

så jeg kan gennembryde de gængse normer
og give plads til dit bud om kærlighed i mit liv.



Liturgisk kalender

Søndag	22. almindelige søndag (II Ps)
29.8.	1.L: 5 Mos, 4,1-2.6-8 V: Sl 15,2-5 2.L: Jak 1,17-18.21b-22.27 Ev: Mark 7,1-8.14-15.21-23 Herre, hvem kan gæste dit telt? <i>Kollekt for Caritas Danmark</i>
Mandag	L: 1. Thess 4,13-18 V: Sl 96,1.3-5.11-13 Ev: Luk 4,16-30
30.8.	Herren kommer for at holde dom over jorden
Tirsdag	L: 1 Thess 5,1-6.9-11 V: Sl 27,1.4.13-14 Ev: Luk 4,31-37
31.8.	Jeg stoler på, at jeg skal se Herrens godhed i de levendes land
Onsdag	L: Kol 1,1-8 V: Sl 52,10-11 Ev: Luk 4,38-44
1.9.	Jeg stoler på din trofasthed, Herre, for evigt og altid <i>Bededag for Skaberværket</i>
Torsdag	L: Kol 1,9-14 V: Sl 98,2-6 Ev: Luk 5,1-11
2.9.	Herren har kundgjort sin frelse
Fredag	Gregor den Store , pave og kirkelærer, (†604)(m)
3.9.	L: Kol 1,15-20 V: Sl 100,2-5 Ev: Luk 5,33-39 Trød frem for Herren under jubel!
Lørdag	L: Kol 1,21-23 V: Sl 54,3-4.6.8 Ev: Luk 6,1-5
4.9.	Se, Gud er min hjælper
Søndag	23. almindelige søndag (III Ps)
5.9.	1.L: Es 35,4-7a V: Sl 146,6c-10 2.L: Jak 2,1-5 Ev: Mark 7,31-37 Min sjæl, lovpris Herren! <i>Bededag for bispedømmets børne- og ungdomsarbejde</i>

Kirkelig vejviser

Sognekontoret: Hans Bogbinders Alle 4, 2300 København S
Kontortid: onsdag & torsdag kl. 10-12 de øvrige dage efter aftale
Telefon: 50 28 91 74

E-mail: sanktannaekirke@katolsk.dk

Hjemmeside: www.stanneschurch.dk

Sognepræst:

p. Wieslaw Podlach tlf.: 2765 1069 wpodlach@wp.pl

Øvrige præster:

p. Jacek Stanislawski tlf.: 5028 9148 stanislawski@redemptor.pl

p. Piotr Grzeskiewicz tlf.: 5028 9315 piotr.cssr@gmail.com