

FASTE MESSETIDER

Alle søndage:

Kl. 8.30 dansk
Kl. 10.00 dansk højmesse
Kl. 12.00 polsk
Kl. 17.00 engelsk

Hverdage:

Mandag kl. 08.00
Tirsdag kl. 17.00 med vesper
Onsdag kl. 08.00
Torsdag kl. 17.00 med novene
Fredag kl. 17.00
Lørdag kl. 08.00 med laudes
Lørdag kl. 17.00 engelsk
Lørdag kl. 18.30 polsk



Skt. Annæ Kirke

24. søndag
læseår B
2021

Meditation –
og oplysninger til brug i ugens løb

Vort liv er tæt forbundet med Jesu liv

Det var det tredje år af Jesu offentlige liv, og påsken nærmede sig. De to foregående fester var Jesus draget op til Jerusalem for at forkynde det glade budskab, men denne gang var det som om, han tøvede med at drage til Den Hellige By. Måske ønskede han at beskytte sine disciple mod fjendernes angreb. I stedet for førte



han dem til de stille landsbyer omkring Cæsarea Filippi. Lukas fortæller, at Jesus efter at have bedt et stykke tid stillede det berømte spørgsmål til dem: »Hvem siger folk, at jeg er?« Og uden tøven svarer de: »Johannes Døber, og andre siger Elias, og andre igen, at du er en af profeterne.« Men så spurgte Jesus mere indgående: »Men I, hvem siger I, at jeg er?«

I vort liv er der mange spørgsmål, som vi uden risiko kan lade være med at tage stilling til. Men der er også spørgsmål af stor betydning for os selv og vore omgivelser i samfundet. Man kan tænke på det enkelte menneskes værdi, de verdslige goders forgængelighed, vort flygtige liv på jorden . . . Men der er endnu et spørgsmål, der er af afgørende betydning for vor eksistens. Det er det spørgsmål, som Kristus stillede apostlene ved Cæsarea Filippi for næsten 2000 år siden: »Men I, hvem siger I, at jeg er?« Der er kun ét gyldigt svar: Du er Kristus, Guds Salvende, Messias, Guds Enbårne. Han er den person, der har størst betydning for min skæbne, min lykke, min succes eller fiasko her i livet og derefter.

Meditation

En rabbiner spurgte sine elever: 'Hvornår er det dag?' Én svarede: 'Når man ikke mere forveksler en terebinte med en palme'. 'Det er ikke tilstrækkeligt', svarede rabbien. En anden prøvede med svaret: 'Når man kan skelne mellem en schæferhund og et sort får'. 'Det er heller ikke tilstrækkeligt', svarede rabbien og fortsatte: 'Det er dag, når du kan se et menneskes ansigtstræk'.

Dagen bryder frem, når mørket, ligegyldigheden og afvisningen forsvinder. Dagen bryder frem, når jeg ikke blot kan se det andet menneske, men opdager, at det er et medmenneske, som jeg er medansvarlig for. Dagen bryder frem, når vi sammen søger at opbygge en verden, hvor fred, retfærdighed og glæde vokser.

Vor lykke består ikke i vor sundhed, rigdom, verdslige succes eller vore muligheder for at opnå, hvad vi ønsker. Vort liv er først noget værd, når vi elsker Gud. Alle vore problemer formindskes, når vi er ham nær. Der findes ingen tilfredsstillende løsninger på vore problemer uden relation til Vor Herre.

Peter og de andre apostle udtrykker konklusionen af deres liv sammen med Kristus. »For at vores bekendelse til Kristus kan blive os mere bevidst, skal vi lige som Peter lytte opmærksomt og omhyggeligt. Vi må tage ved lære af de første disciple, der er blevet hans vidner og vore lærere, og samtidigt skal vi anerkende erfaringen og vidnesbyrdet af ikke mindre end totusind års historie, der er mærket af Mesterens spørgsmål og beriget af det uendelige kor af svar fra troende alle steder og til alle tider.« (Pave Johannes Paul II, prædiken 7. januar 1987)

Vi må i ramme alvor spørge os selv, om Kristus har en betydningsfuld plads i vore hjerter. Lad os bede med apostlen Paulus: »Dog, hvad jeg havde af fortjeneste, det regner jeg nu på grund af Kristus for tab. Ja, jeg regner så vist alt for tab på grund af det langt større at kende Kristus Jesus, min Herre. På grund af ham har jeg tabt det alt sammen, og jeg regner det for skarn, for at jeg kan vinde Kristus« (Fil 3,7 - Fil 3,8).

Francis Fernandez: *In Conversation with God*



Til evangeliet (Mark 8,27-35)

I dagens evangelium hører vi, hvordan Jesus direkte spørger sine disciple, hvem de mener, han er. På alles vegne svarer Peter: 'Du er Messias'. Umiddelbart efter forklarer Jesus dem, at han skal lide, dø og opstå og indbyder i denne forbindelse sine disciple til at følge ham på denne lidelsens vej. Det har disciplene meget vanskeligt ved at få til at passe med deres forestillinger om det messianske rige.

Liturgisk kalender

Søndag	24. almindelige søndag (IV Ps)
12. 9.	1.L: Es 50,5-9a V: Sl 116,1-6.8-9 2.L: Jak 2,14-18 Ev: Mark 8,27-35 Jeg kan vandre for Herrens ansigt i de levendes land
Mandag	Johannes Chrysostomos , biskop og kirkelærer (†407) (m)
13. 9.	L: 1 Tim 2,1-8 V: Sl 28,2.7-9 Ev: Luk 7,1-10 Lovet være Herren, for han har hørt min tryglen
Tirsdag	DET HELLIGE KORS' OPHØJELSE (f)
14. 9.	L: 4 Mos 21,4-9 <i>eller</i> Fil 2,6-11 V: Sl 78,1-2.34-38 Ev: Joh 3,13-17 Glem ikke Guds gerninger, men hold hans befalinger
Onsdag	Den salige Jomfru Marias smerter (m)
15. 9.	L: Hebr 5,7-9 V: Sl: 31,2-6.15-16.20 Ev: Joh 19,25-27 <i>eller</i> Luk 2,33-35 Frels mig, Herre, i din trofasthed!
Torsdag	Cornelius , pave (†253) og Cyprian , biskop (†258) (m)
16. 9.	L: 1 Tim 4,12-16 V: Sl 111,7-8.9.10 Ev: Luk 7,36-50 Herrens gerninger er store
Fredag	Robert Bellarmin , biskop og kirkelærer (†1621)
17. 9.	L: 1 Tim 6,2c-12 V: Sl 49,6-10.17-20 Ev: Luk 8,1-3 Salige er de fattige i ånden, for Himmeriget er deres
Lørdag	L: 1 Tim 6,13-16 V: Sl 100,1b-5 Ev: Luk 8,4-15
18. 9.	Træd frem for Herren under jubel!
Søndag	25. almindelige søndag (I Ps)
19. 9.	1.L: Visd 2,12.17-20 V: Sl 54,3-6.8 2.L: Jak 3,16 – 4,3 Ev: Mark 9,30-37 Gud er min hjælper, Herren styrker mig <i>Kollekt til Katolsk Menighedspleje</i>

Kirkelig vejviser

Sognekontoret: Hans Bogbinders Alle 4, 2300 København S
Kontortid: onsdag & torsdag kl. 10-12 de øvrige dage efter aftale
Telefon: 50 28 91 74

E-mail: sanktannaekirke@katolsk.dk

Hjemmeside: www.stanneschurch.dk

Sognepræst:

p. Wieslaw Podlach tlf.: 2765 1069 wpodlach@wp.pl

Øvrige præster:

p. Jacek Stanislawski tlf.: 5028 9148 stanislawski@redemptor.pl

p. Piotr Grzeskiewicz tlf.: 5028 9315 piotr.cssr@gmail.com