

Sammen med Maria at rette vort hjerte mod Kristi mysterium

Rosenkransbønnen

I vor verden, hvor der hersker så megen forvirring, er denne bøn en hjælp til at sætte Kristus i centrum, sådan som jomfru Maria gjorde det. Alt, hvad der blev sagt om hendes søn, og alt, hvad han sagde og gjorde, overvejede hun i sit hjerte. Når man beder rosenkransen, gennemlever man endnu engang frelseshistoriens vigtige og betydningsfulde øjeblikke, og man erindrer sig de forskellige trin i Kristi sendelse. Med Maria bliver hjertet rettet mod Kristi mysterium. Kristus bliver midtpunkt i vort liv, i vor tid og i vore omgivelser, når vi overvejer og betragter glædens, smertens, herlighedens og lysets mysterier. Må Maria hjælpe os til at modtage den nåde, der strømmer til os fra disse mysterier, så de gennem os kan nå ud i samfundet og ud i vor hverdag.

Benedikt XVI

FASTE MESSETIDER

Alle søndage:

Kl. 8.30 dansk
Kl. 10.00 dansk højmesse
Kl. 12.00 polsk
Kl. 17.00 engelsk



OKTOBER Rosenkransmåned

Vi beder Rosenkransen i denne måned:

hver søndag kl. 9.30
før højmessens og

hver torsdag kl. 16.30
før aftenmessen



Skt. Annæ Kirke

28. søndag
læseår B
2021

Meditation –
og oplysninger til brug i ugens løb

Enhver stjæler til sig selv.

Den kloge i Det Gamle Testamente bad om visdom – bønfuldt om visdoms ånd. Han foretrak visdom frem for »cepter og trone, rigdom regnede han for intet i sammenligning med visdom; end ikke den kosteligste ædelsten satte han lige så højt som den, over for visdom er alverdens guld som en smule sand, mod den vurderes sølv som ler. Han ville hellere eje visdom end solens lys (sml. Visd 7,8 – 10)«.

Sådan sagde en vis gammel mand. Verdenshistorien har desværre vist, at der sjældent blev tænkt således og endnu sjældnere handlet derefter. Det er snarere ofte som Heinrich Heine engang skrev: »Alle kappes om jordens goder, det er en evig ragen til sig, enhver stjæler til sig selv.« Det var vel også det, Jesus oplevede. Der var en, der kom hen til ham og stillede dette spørgsmål: »Gode Mester, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv?« som så ofte svarede Jesus med et spørgsmål: »Hvorfor kalder du mig god? Ingen er god undtagen én, nemlig Gud. Du kender budene.«

Naturligvis kendte han alle budene, han havde jo overholdt dem fra ungdom af.

»Jesus så på ham og fattede kærlighed til ham og sagde til ham: »Én ting mangler du: Gå hen og sælg alt, hvad du har, og giv det til de fattige, så vil du have en skat i himlen. Og kom så og følg mig!« Og hvordan reagerede den unge mand så? Evangelisten fortæller os, at »han blev nedslået over det svar og gik bedrøvet bort, for han var meget velhavende.«

Endvidere forklarede Jesus sine disciple: »Børn, hvor er det vanskeligt



for en rig at komme ind i Guds rige. Det er lettere for en kamel at komme igennem et nåleøje end for en rig at komme ind i Guds rige.«

Det er ikke så underligt, at disciplene blegnede; de blev rædselsslagne. Men de fornemmede også, at Jesus ville sige noget meget vigtigt: Ham, der vil nå Gud, skal først skille sig fra sit jordiske gods, i det mindste i sit indre. Han må give slip, og helt og holdent have tillid til ham, der altid vil sende sin nåde i tilgift til vort eget virke.

Men 'fattige' er ikke dem, der ingenting ejer, men snarere dem, der har brug for meget og ikke har viljen til at dele. Og 'rige' er ikke dem, der har alt, men snarere dem, der ikke har brug for meget. Kardinal Arns sagde engang: »Fattige er alle dem, der ikke ved, hvad de skal stille op med deres liv.«

Himlens porte vil åbne sig for den, der ikke længere bare 'stjæler til sig selv', men stiller sig solidarisk med fattige og nødlidende.

Adalbert L. Balling:

DAS GROSSE SONNTAGSLESEBUCH

Følg mig

I verden er der 900 millioner katolikker.

Følg mig, sagde Jesus Kristus,
efter hvem de kristne har navn.

Følg mig:

stå ved de svages side, også når de andre ler;
gå hen til dem, som alle foragter;
giv dem, der skuffer dig, en ny chance;
tilgiv andres skyld i stedet for at gengælde;
vær rundhåndet i stedet for at skrabe sammen;
sig sandheden, også når det giver ulemper;
bilæg stridigheder, i stedet for at bidrage til striden;
vær trofast, også selv om det ikke er på mode;
bevar håbet på verdens redning
ved Jesus Kristus.

I verden er der 900 millioner katolikker.

Én af de 900 millioner er mig.

Fra »Alle mine kilder«

Liturgisk kalender

Søndag	28. almindelige søndag (IV Ps)
10. 10.	1.L: Visd 7,7-11 V: Sl 90,12-17 2.L: Hebr 4,12-13 Ev: Mark 10,17-30 <i>eller</i> 10,17-27 Mæt os med din godhed, Herre, så vi kan juble og glæde os
Mandag	Johannes XXIII , pave (†1963)
11. 10.	L: Rom 1,1-7 V: Sl 98,1-4 Ev: Luk 11,29-32 Herren har kundgjort sin frelse
Tirsdag	L: Rom 1,16-25 V: Sl 19,2-5b Ev: Luk 11,37-41
12. 10.	Himlen fortæller om Guds herlighed
Onsdag	L: Rom 2,1-11 V: Sl 62,2-3.6-7.9 Ev: Luk 11,42-46
13. 10.	Herre, du vil gengælde enhver efter hans gerninger
Torsdag	L: Rom 3,21-30a V: Sl 130,1-6b Ev: Luk 11,47-54
14. 10.	Hos Herren er der troskab, hos ham er der altid udfrielse
Fredag	Teresa af Jesus (af Avila) jomfru og kirkelærer, (†1582) (m)
15. 10.	L: Rom 4,1-8 V: Sl 32,1-2.5.11 Ev: Luk 12,1-7 Du er min tilflugt; med frelsens glæde omgiver du mig
Lørdag	Hl. Gerhard Majella, CSsR , (†1755) (m)
16. 10.	L: Fil 3,8-14 V: Sl 16,1-2.5.7-8.11 Ev: Joh 12,23-32 Herre, jeg har ikke andet gode end dig
Søndag	29. almindelige søndag (I Ps)
17. 10.	1.L: Es 53,10-11 V: Sl 33,4-5.18-20.22 2.L: Hebr 4,14-16 Ev: Mark 10,35-45 <i>eller</i> 10,42-45 Lad din godhed komme over os, Herre, for vi venter på dig

Kirkelig vejviser

Sognekontoret: Hans Bogbinders Alle 4, 2300 København S

Kontortid: onsdag & torsdag kl. 10-12 de øvrige dage efter aftale

Telefon: 50 28 91 74

E-mail: sanktannaekirke@katolsk.dk

Hjemmeside: www.stanneschurch.dk

Sognepræst:

p. Wieslaw Podlach tlf.: 2765 1069 wpodlach@wp.pl

Øvrige præster:

p. Jacek Stanislawski tlf.: 5028 9148 stanislawski@redemptor.pl

p. Piotr Grskiewicz tlf.: 5028 9315 piotr.cssr@gmail.com