

FASTE MESSETIDER

Alle søndage:

Kl. 8.30	dansk
Kl. 10.00	dansk højmesse
Kl. 12.00	polsk
Kl. 17.00	engelsk

Hverdage:

Mandag	kl. 8.00	
Tirsdag	kl. 17.00	med vesper
Onsdag	kl. 8.00	
Torsdag	kl. 17.00	med novene
Fredag	kl. 17.00	
Lørdag	kl. 8.00	med laudes
Lørdag	kl. 17.00	engelsk
Lørdag	kl. 18.30	polsk



Skt. Annæ Kirke

5. søndag i
påskan
2022 C

Meditation –
og oplysninger til brug i ugens løb

‘I skal elske hinanden, som jeg har elsket jer.’

Dagens evangelium er en del af evangelistens beretning om Jesu sidste måltid med sine disciple - påskemåltidet. Ved måltidet havde Jesus, som det var en slaves opgave, vasket disciplenes fødder og med denne gestus gjort det klart for disciplene, at de skulle have samme tjenende holdning over for hinanden, hvis de skulle kaldes hans efterfølgere. Derefter havde Jesus udpeget Judas som den, der ville forråde ham, og Judas havde forladt bordfællesskabet og var gået ‘ud i mørket’. Med dagens evangelium peger Jesus på lysudstrålingen fra Gud, Guds herlighed. I alt det, der i de kommende timer vil ske med korsfæstelse og opstandelse drejer det sig om Guds herlighed, dét, der giver Gud anelse og vægt. Jesus havde i



sit liv i ord og handling hele tiden haft Guds herlighed for øje, og derfor også i den aktuelle situation. Når Jesus i sit liv havde herliggjort Gud, ville Gud også herliggøre Jesus, for som Guds Messias havde han vist, hvem og hvordan Gud er. Herliggørelsen medfører, at Jesus og disciplene må skilles, for Jesus vender tilbage til Gud. For de ‘efterladte’ disciple vil det være forgæves at lede efter ham, som om han stadig skulle være at finde i jordisk skikkelse. Jesus påpeger, at de ikke skal bruge energi på at lede efter ham, men i stedet for sørge for at overholde et nyt

bud, som egentlig ikke er et nyt bud. I 3. Mos. 19,17-18 hedder det: ‘Du må ikke nære had til din broder i dit hjerte, men du skal åbent gå i rette med din landsmand, så du ikke pådrager dig skyld. Du må ikke hævne dig på dine landsmænd eller bære nag til dem; du skal elske din næste som dig selv. Jeg er Herren!’ Disciplenes (de troendes) fællesskab skal være præget af kærlighedsbudet: ‘I skal elske hinanden’, og det nye er begrundelsen: ‘Som jeg har elsket jer, skal også I elske hinanden’. Udgangspunktet for den indbyrdes kærlighed skal være Jesu kærlighed til sine disciple - den holdning han viste dem ved fodtvætningen. Det er og skal være hans kærlighed, der føres videre i de troendes fællesskab, og

At elske er altid et vovestykke. Når du elsker, ændrer du mange af de spilleregler, som mennesker har opstillet og som vort samfund lever efter.

Ulrich Schaffer

At elske et menneske er at se det, sådan som Gud ser det.

Fjodor Dostojewski

Hellighed består ikke i at vide meget, meditere meget eller at tænke meget. Hellighedens store mysterium er: at elske meget.

Thomas af Aquin

*Hver torsdag i maj måned
kl. 17.00 majandagt
i forbindelse med aftenmessen.*

det er denne kærlighed, der forener de troendes fællesskab med Jesus selv. Det indbyrdes forhold i disciplenes kreds - og i det kirkelige fællesskab - skal kendetegne fællesskabet udadtil. Findes den ikke er der ikke tale om et kristent fællesskab, for fællesskabet skal være et levende tegn på Guds kærlighed, sådan som Jesu liv og handlinger var et levende tegn på Guds kærlighed.

GV 2001

Dagens evangelium er ultra kort, men af afgørende betydning for kristendommens udvikling. I det foregående vers får vi at vide, at Judas straks gik ud, da de havde fået brødet. Det var nat. Dermed indledes processen med døden, opstandelsen og himmelfarten. Ved sin død på korset i lydighed til Faderen herliggør Jesus Faderen. Faderens herlighed kan altså ses i Sønnens påskemysterium.

Med de ømme og kærlige ord: »Mine børn« minder Jesus sine disciple om, at han vil forlade dem, men han forsikrer dem også om, at han vil komme igen, når han er gået bort og har gjort en plads rede for dem, og tage dem til sig, for at også de skal være, hvor han er (jf. Joh 14,3 - 4). I mellemtiden skal de acceptere og praktisere hans nye bud: »I skal elske hinanden. Som jeg har elsket jer, skal også I elske hinanden.« Storheden ved Kristi kærlighed til sine disciple og til alle skal stå klart, når han langfredag giver sit liv til frelse for hele menneskeheden. Den kærlighed, der kræves i Jesu nye bud, skal være hovedhjørnesten i den Nye Pagt. Faktisk skal den være kendetegn for hans disciple og dermed på sand kristendom. »Deraf kan alle vide, at I er mine disciple: hvis I har kærlighed til hinanden.«

I kapitel 15 kommer Jesus med et forbløffende udsagn: »Som Faderen har elsket mig, har også jeg elsket jer« (Joh 15,9). Frelserens ufattelige kærlighed til os betyder, at vi skal rette vor kærlighed mod alle mennesker. Jesus siger meget tydeligt gennem hele sit offentlige virke, at vi ikke kan efterligne hans kærlighed, hvis vi ikke selv retter vor kærlighed mod alt og alle. »I har hørt, at der er sagt: ›Du skal elske din næste og hade din fjende.‹ Men jeg siger jer: Elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer, for at I må være jeres himmelske faders børn« (Matt 5,43 - 45).

Jesus pointerer, at han og Faderen elsker alle. Det skal være hver enkelt kristens mål at følge dette vidunderlige eksempel. Med dette nye kærlighedsbud vil Jesus give os den fornødne styrke.

**Så længe kristen kærlighed er i verden,
møder verden stadig Jesus!**

Juknialis: *Living the Word*

Liturgisk kalender

Søndag	5. søndag i påsken (I Ps)
15.5.	1.L: ApG 14,21b-27 V: Sl 145,8-13 2.L: Åb 21,1-5a Ev: Joh 13,31-33a.34-35 Jeg vil lovprise dit navn for evigt og altid, min Gud og konge
Mandag	L: ApG 14,5-18 V: Sl 115,1-4.15-16 Ev: Joh 14,21-26
16.5.	Ikke os, Herre, ikke os, men dit navn skal du give ære
Tirsdag	L: ApG 14,19-28 V: Sl 145,10-13.21 Ev: Joh 14,27-31a
17.5.	Dine venner, Herre, skal kundgøre dit kongedømmes prægtige herlighed
Onsdag	Erik , martyr (†1160) (m)
18.5.	L: ApG 15,1-6 V: Sl 122,1-5 Ev: Joh 15,1-8 Lad os drage til Herrens hus
Torsdag	L: ApG 15,7-21 V: Sl 96,1-3.10 Ev: Joh 15,9-11
19.5.	Fortæl om Herrens herlighed blandt alle folkene
Fredag	Bernadin af Siena , præst (†1444)
20.5.	L: ApG 15,22-31 V: Sl 57,8-12 Ev: Joh 15,12-17 Jeg vil takke dig blandt folkene, Herre
Lørdag	L: ApG 16,1-10 V: Sl 100,1b-3.5 Ev: Joh 15,18-21
21.5.	Bryd ud i fryderåb for Herren, hele jorden!
Søndag	6. søndag i påsken (II Ps)
22.5.	1.L: ApG 15,1-2.22-29 V: Sl 67,2-3.5-6.8 2.L: Åb 21,10-14.22-23 Ev: Joh 14,23-29 Folkene skal takke dig, Gud, alle folkene skal takke dig

Kirkelig vejviser

Sognekontoret: Hans Bogbinders Alle 4, 2300 København S
Kontortid: onsdag & torsdag kl. 10-12 de øvrige dage efter aftale
Telefon: 50 28 91 74

E-mail: sanktannaekirke@katolsk.dk
Hjemmeside: www.stanneschurch.dk/DK

Sognepræst:

p. Wieslaw Podlach tlf.: 2765 1069 wpodlach@wp.pl

Øvrige præster:

p. Jacek Stanislawski tlf.: 5028 9148 stanislawski@redemptor.pl

p. Marcin Gacek tlf.: 5290 4802 anakefalai@gmail.com