

FASTE MESSETIDER

Alle søndage:

Kl. 08.30 dansk

Kl. 10.00 dansk højmesse

Kl. 12.00 polsk

Kl. 17.00 engelsk



Mandag efter pinse

Den salige Jomfru Maria, Kirkens Moder

Biskoppen skriver i sit brev til denne nye mindedag: *(uddrag)*

Med dekret fra Gudstjenestekongregationen dateret den 11. februar 2018 er der indført en ny mindedag i den liturgiske kalender: Jomfru Maria, Kirkens moder. Markeringen af denne mindedag er fastlagt til mandag efter pinse, 2. pinsedag.

Titlen, "Kirkens moder" møntet på Jomfru Maria er ikke ny. Paverne Benedikt XIV og Leo XIII har omtalt den, og i 1964 erklærede Pave Paul VI Jomfru Maria for Kirkens Moder ved afslutningen af tredje session af Andet Vatikankoncil. Som det fremgår af Kongregationens dekret er der efterfølgende blevet taget initiativer til at indføre denne titel for Jomfru Maria i forskellige sammenhænge. Jomfru Maria er mor til Kristus, Kirkens hoved, men fordi Kirken er Kristi legeme, bliver hun således også mor til Kirken. Dette moderskab ser Kirken også komme til udtryk i scenen fra Johannesevangeliet, hvor den døende Kristus overgav apostlen Johannes til Jomfru Marias moderskab (Joh 19,27). Også i verset i apostlenes gerninger, hvor vi hører, at apostlene "i enighed holdt fast ved bønne sammen med [...] Jesu mor Maria." (ApG 1,14) har traditionen set et billede på Jomfru Marias moderlige rolle.

Markering af mindedagen er fastlagt til 2. pinsedag.

Vi kalder pinsedag for Kirkens fødselsdag, fordi Helligånden den dag kom ned over Jomfru Maria og apostlene. Det giver derfor mening, dagen efter fejringen af Helligånden som Kirkens guddommelige livgivende kraft at mindes Jomfru Marias rolle i vor forståelse af Kirken.

2. Pinsedag er nok for mange liturgisk set blevet en hverdag, men den nye fejring kan bidrage til at bevare dens helligdagskarakter med fremhævelsen af en teologisk synsvinkel, som er med til at understrege pinsens betydning for Kirken.

Skt. Annæ Kirke

Pinsedag
2022

Meditation –
og oplysninger til brug i ugens løb

Om Guds Ånd og Guds længsel

Selv den mindste skydelåge kan lade sollyset trænge gennem de tykke mure i et mørkt fængsel. Det gælder også for vor tunge og disede verden. Det er nok at møde et menneske, der er fyldt af Guds Ånd. Sådan skrev teologen Henri de Lubac.

I pinsen fejrer vi Guds Helligånd, som er lovet os alle, som Jesu disciple beretter og bevidner. De fik overdraget en opgave af Herren. De blev sendt ud til hele verden for at forkynde det glade budskab for alle folk. Og samtidig med, at han gav dem sin Helligånd, gav han dem også fuldmagt til at helbrede mennesker og forsone dem med Gud.

Hvis vi spørger os selv, hvor vi i dag kan træffe Helligånden og i hvilken skikkelse, så er svaret vel egentlig det samme som på Jesu tid: i levende mennesker. Overalt, hvor mennesker har mod til at elske, og møde hinanden med kærlighed. Overalt, hvor mennesker ser bort fra deres for-



domme og går hinanden i møde. Overalt, hvor vi forsøger at skabe fred og forsoning mellem mennesker og folkeslag. Der virker Guds Helligånd, der opstår ægte fællesskab i Ånden.

Et fællesskab forstået på denne måde er også et fællesskab, der søger sandheden, som er undervejs som pilgrimme og søgende, fulde af længsel efter den Ånd, der opfylder jorden. Gud længes efter det levende menneske (Augustin). Gud har brug for mennesker,

levende mennesker, der er villige til at lade hans ånd virke i sig. En af mine skolekammerater, der i årtier havde virket som abbed ved en missionsstation i Østafrika, skrev engang i et brev, at det netop var denne bevidsthed om at være en del af et verdensomspændende fællesskab i Ånden, der gav ham styrke til at bede og forkynde Guds budskab for de mennesker, som Gud havde sendt ham til. Og han sluttede med en forjættende og fortrøstningsfuld sætning: »Og når vort liv til sidst er slut, og vi er kommet hjem, skal vi i fællesskab fejre en rigtig smuk fest!«

Ja, en rigtig smuk fest, en fest, der er baseret på den kærlighed og godhed, som Jesus har vist os og givet os, og som den daglige evangelielæsning ansporer os til.

Det vil være en fredens og forsoningens fest, der vil gøre det tydeligt for os, at vi aldrig mere behøver at forskanse os bag tykke mure, og at vi ikke for forsynde os mod kærligheden. Kort sagt, en fest hvor vi kan indånde Guds Ånd.

Adalbert L. Balling

DAS GROSSE SONNTAGSLESEBUCH

Pinse i dag

Med pinsen dengang begyndte virkelig en ny etape...Efter Guds indgriben ved Jesus, der var begrænset af tid og rum, fulgte Guds indgriben ved Helligånden, hvorved Gud i tid og rum blev og forbliver allesteds nærværende og allesteds virksom.

Herrens Ånd opfylder jorden, synger vi i liturgien. Helligånden kan man ikke komme udenom. På en måde, der ikke kan bevises, men dog erfares, virker den i hele Guds folk, i alle, som hører den, i alle, som den indfører i hele sandheden, i alle, som den i vanskelige situationer vil sige, hvad de skal gøre. Derfor er det ikke tilstrækkeligt at høre beretningen om pinsen dengang. Liturgi er ikke kun erindring, men en aktualisering. Liturgi vil lade os erfare

pinsen i dag.

Walbert Bühlmann



Galmini / ttt

Liturgisk kalender

Søndag	PINSEDAG (h) (II Ps)
5. 6.	1.L: ApG 2,1-11 V: Sl 104,1ab.24ac.29bc-31.34 2.L: 1 Kor 12,3b - 7,12-13 <i>eller</i> Rom 8,8-17 Ev: Joh 20,19-23 <i>eller</i> Joh 14,15-16.23b-26 Herre, send din ånd; gør jorden ny!
Mandag	Den salige Jomfru Maria, Kirkens Moder (m)
6. 6.	L: 1 Mos 3,9-15.20 <i>eller</i> ApG 1,12-14 V: Sl 87,1-3.5-7 Ev: Joh 19,25-34 Herlige ting siges om dig du Guds by
Tirsdag	L: 1 Kong 17,7-16 V: Sl 4,2-5.7-8 Ev: Matt 5,13-16
7. 6.	Løft dit ansigts lys mod os, Herre!
Onsdag	L: 1 Kong 18,20-39 V: Sl 16,1-2a.4-5.8.11 Ev: Matt 5,17-19
8. 6.	Vogt mig, Gud, jeg søger tilflugt hos dig!
Torsdag	Jesus Kristus – Den evige Ypperstepræst (f)
9. 6.	L: Es 6,1-4.8 <i>eller</i> Hebr 2,10-18 V: Sl 23,2-3.5-6 Ev: Joh 17,1-2.9.14-26 Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød
Fredag	L: 1 Kong 19,9a.11-16 V: Sl 27,7-9.13-14 Ev: Matt 5,27-32
10. 6.	Herre, jeg søger dit ansigt
Lørdag	Barnabas, apostel (m)
11. 6.	L: ApG 11,21b-26;13,1-3 V: Sl 98,1-6 Ev: Matt 10,7-13 For folkenes øjne har Herren åbenbaret sin retfærdighed
Søndag	DEN HELLIGE TREENIGHEDS FEST (h) (III Ps)
12. 6.	1.L: Ordspr 8,22-31 V: Sl 8,4-9 2.L: Rom 5,1-5 Ev: Joh 16,12-15 Herre, vor Herre! Hvor herligt er dit navn over hele jorden!

Kirkelig vejviser

Sognekontoret: Hans Bogbinders Alle 4, 2300 København S

Kontortid: onsdag & torsdag kl. 10-12 de øvrige dage efter aftale

Telefon: 50 28 91 74

E-mail: sanktannaekirke@katolsk.dk

Hjemmeside: www.stanneschurch.dk/DK

Sognepræst:

p. Wieslaw Podlach tlf.: 2765 1069 wpodlach@wp.pl

Øvrige præster:

p. Jacek Stanislawski tlf.: 5028 9148 stanislawski@redemptor.pl

p. Marcin Gacek tlf.: 5290 4802 anakefalai@gmail.com