

FASTE MESSETIDER

Alle søndage:

Kl. 8.30 dansk
Kl. 10.00 dansk højmesse
Kl. 12.00 polsk
Kl. 17.00 engelsk



At fejre vor længsel

Det går mod jul
lade idealforestillinger fare
bare være til
med mine strålende gaver
med mine dunkle modsætninger

Det går mod jul
turde knytte ægte relationer
bare være til
se konflikter i øjnene
udtrykke anerkendelse

Det går mod jul
opdage hyrdernes mark
i mine omgivelser
bare være til i solidaritet
med de marginaliserede
de skuffede og de oprørte

Det går mod jul
følge stjernen
bare være til
med adgang til mine ressourcer
med udfoldelse af livsperspektiver



Det går mod jul
møde det guddommelige
barn i mit indre
bare være til
med mine skavanker
med min livskraft

Pierre Stutz

Skt. Annæ Kirke

1. søndag
i advent
2022
Læseår A

Meditation og oplysninger til brug i ugens løb

Herrens uventede komme

I adventstiden forbereder vi kristne os til Kristi komme. Kirken har siden de tidligste tider forberedt sig til Kristi komme ved tidernes ende. Og det er det, denne søndags evangelium handler om.

I evangelierne har vi to frit gengivne beretninger om Jerusalems og verden ende. I begyndelsen henvises til syndflodens uventede katastrofe. Det henviser umisforståeligt til, hvad der ligger Jesus på sinde: være parate til Kristi komme. »Herredømme, ære og kongerige blev givet ham; alle folk, stammer og tungemål tjente ham. Hans herredømme er et evigt herredømme, som ikke skal forgå, hans kongerige skal ikke gå til grunde.« (Dan 7,14).



Til forskel fortæller Jesus om de, der står til højre og venstre for dommeren. Der er en dobbelt beretning hos Lukas: »Jeg siger jer: Den nat skal to mænd ligge på samme seng; den ene skal tages med, og den anden lades tilbage. To kvinder skal male på den samme kværn; den ene skal tages med, og den anden lades tilbage. To mænd skal være ude på marken; den ene skal tages med, og den anden lades tilbage.« (Luk 17,34 - Luk 17,37).

Den kort fortalte beretning skildrer anskueligt det uventede komme af Menneskesønnen. Mænd og kvinder bliver revet løs fra deres arbejde – på marken, ved kværnen – den ene tages med til Gud, den anden lades tilbage til fordærv.

Med begge billeder af den sidste dom gav Jesus et billede af den forestående dom og formanede indtrængende disciplene til at forberede sig på den dag, hvor Kyrios og den endegyldige Herre, vil komme.

Jesus understreger sin advarsel med sammenligningen om en husherre, som, fordi han ikke vidste, hvornår tyven ville komme, så ville holde sig vågen hele natten. I denne tekst og tradition er der en advarsel. Jesus

gav en absolut besked til disciplene om, at de skulle være opmærksomme på den sidste tid. Ligesom disciplene dengang, bliver vi i dag formanet ved Herrens Ord. Som de tiltalte jøder, bliver vi også tiltalt i dag. Og Herrens ord er, at vi også altid skal holde os beredte

Jacob Kremer, Wien.
Die Sonntagsevangelien der Lesejahre A/B/C

Gør os urolige, Herre

Gør os urolige, Herre,
når vi er alt for selvtilfredse;
når vore drømme er blevet opfyldt,
fordi de var alt for snævre, små og begrænsede;
når vi tror at være ved målet i den sikre havn,
fordi vi sejlede alt for tæt på kysten.

Gør os urolige, Herre,
når på grund af alt det, vi ejer,
har mistet tørsten efter det levende vand;
når vi af kærlighed til denne verden
er ophørt med at drømme om evigheden;
når vi i alle anstrengelser for at opbygge en ny jord,
har ladet vore visioner om en ny himmel blegne.

Rusk os vågne, Herre,
så vi bliver modigere
og tør vove os ud på det åbne hav,
hvor stormene åbenbarer os din almagt,
hvor vi med svindende landkending
kan se stjernerne lyse.

En basismenighed i Mindanao-Sulu



*Alle i menigheden ønskes
en velsignet adventstid*

Liturgisk kalender

Søndag 27.11	1. søndag i advent (I Ps) 1.L: Es 2,1-5 V: Sl 122,1-9 2.L: Rom 13,11-14 Ev: Matt 24,37-44 Vi drager med glæde til Herrens hus
Mandag 28.11.	L: Es 4,2-6 V: Sl 122,1-9 Ev: Matt 8,5-11 Vi drager med glæde til Herrens hus
Tirsdag 29.11.	L: Es 11,1-10 V: Sl 72,2.7-8.12-13.17 Ev: Luk 10,21-24 Retfærdighed skal blomstre i hans dage, og freden være stor
Onsdag 30.11.	Den hl. Andreas , apostel (f) L: Rom 10,9-18 V: Sl 19,2-5ab Ev: Matt 4,18-22 Deres røst når ud over hele jorden
Torsdag 1.12.	L: Es 26,1-6 V: Sl 118,1.8-9.19-21.25-27a Ev: Matt 7,21.24-27 Velsignet være han, som kommer i Herrens navn
Fredag 2.12.	L: Es 29,17-24 V: Sl 27,1.4.13-14 Ev: Matt 9,27-31 Herren er mit lys og min frelse
Lørdag 3.12.	Frans Xavier , præst (†1552) (m) L: Es 30,19-21.23-26 V: Sl 147,1-6 Ev: Matt 9,35-10,1.6-8 Lykkelig hver den, der venter på Herren
Søndag 4.12.	2. søndag i advent (II Ps) 1.L: Es 11,1-10 V: Sl 72,1-2.7-8.12-13.17 2.L: Rom 15,4-9 Ev: Matt 3,1-12 Retfærdighed skal blomstre i hans dage og freden være stor til evig tid

Kirkelig vejviser

Sognekontoret: Hans Bogbinders Alle 4, 2300 København S
Kontortid: onsdag & torsdag kl. 10-12 de øvrige dage efter aftale
Telefon: 50 28 91 74

E-mail: sanktannaekirke@katolsk.dk
Hjemmeside: www.stanneschurch.dk/DK

Sognepræst:

p. Wieslaw Podlach tlf.: 2765 1069 wpodlach@wp.pl

Øvrige præster:

p. Jacek Stanislawski tlf.: 5028 9148 stanislawski@redemptor.pl

p. Marcin Gacek tlf.: 5290 4802 anakefalai@gmail.com